

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ '91

ΠΑΝΘΕΟΝ

-5 MAR. 1991

unvia

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ:

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναικας, το ΠΑΝΘΕΟΝ επιχειρεί μια διεθνή αποτίμηση του φεμινιστικού κινήματος, που μόλις έκλεισε την πρώτη του 20ετία. Η ώρα της ενηλικίωσης; Δύσκολη η απάντηση. Στις βιοτου μηχανικές χώρες του εξωτερικού, οι γυναίκες επέστρεψαν με νέο πρόσωπο, είναι αλήθεια, στα «καλά» της οικογένειας, χωρίς να εγκαταλείψουν την καριέρα τους. Θα έλεγε κανείς πως μάχονται πια για... μια καριέρα με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό, τουλάχιστον, συνάγεται από το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ιταλικού περιοδικού «Grazia». Στα καθ' ημάς, τα πράγματα είναι ακόμα μπλεγμένα. Η ύφεση την οποία περνά το εγχώριο γυναικείο κίνημα κινδυνεύει να μετατραπεί σε... νάρκη. Σιγά! Ο φεμινισμός κοιμάται, λοιπόν, στη χώρα μας, αλλά, ίσως, είναι η ώρα να τον ξυπνήσουμε. Αυτά με τις «θεωρίες». Μία δημοσκόπηση που έκανε για λογαριασμό του ΠΑΝΘΕΟΝ η ΔΗΜΕΛ, ρωτώντας γυναίκες και άντρες του Λεκανοπεδίου για τη θέση της γυναικας σήμερα, έδωσε πολύ σαφώς τον προσανατολισμό αυτού που συνηθίζουμε ν' αποκαλούμε «κοινή γνώμη». Η εργασία δείχνει να είναι το άπαν της επιτυχίας της Ελληνίδας στα 20 αυτά χρόνια. Η αναρρίχηση στην επαγγελματική ιεραρχία ήταν και παραμένει ο στόχος. Η γυναικα - διευθυντής Η ΩΡΑ είναι ακόμα το πρότυπο... Για περισσότερες πληροφορίες, στις επόμενες σελίδες... ΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ;



ΟΙ ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΙ!

Καλά, αυτή τη φορά ηρεμήστε, δεθα σας μαρτυρήσω. Θα πω, όμως, ποιοι είναι οι πιο ερωτικοί. Οι Φιλίπου, ας πούμε, ο Κυριάκος και η Δήμητρα, ερωτευμένοι και αγκαλιασμένοι χρόνια μαζί (και ύστερα σου λένε πως το γιασύρτι είναι μόνον υγειενό, όχι... αφροδισιακό!). Οι Αγαλόγου, που ούτε για φωτογραφία δε χωρίζουν.

Οι Βαρδινογιάννηδες, πάλι, ο Γιώργος και η Αγάπη, όνομα και πράγμα! (Κι εγώ με τον άντρα μου, αλλά τι να κάνω, κωλύομαι να «μας» αποκαλύψω από την επαγγελματική ευσυνειδησία μου!).

Ο πιο ερωτικός κοσμικός είναι αναμφισβήτητα ο Μπαρμπαλιάς, που λέει και μια κουβέντα πάθους, φλερτάρει και λιγάκι. Γιατί έρως άνευ φλερτ είναι σαν αβγολέμονο χωρίς λεμόνι, όπως θα έλεγε και ο Μανώλης Λαμπίδης της Μόδας του «Π». (Τώρα, μεταξύ μας, νομίζω ότι επί του φλερτ καλόν είναι να επανέλθουμε σύντομα και με οδηγίες. Ας ζητήσουμε και από κάποιον ειδήμονα να κάνει διάλεξη επί του θέματος, γιατί οι Αθηναίοι από φλερτ μάλλον δεν τα πάνε καλά. (Πιο εύκολα δίνουν την... επιταγή, και καθάρισαν!).



ΟΙ ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΕΣ!

Όσο για την πιο ερωτική κυρία της Αθήνας, ώχ, μεγάλη η ευθύνη και πώς να τη σηκώσουν οι ώμοι μου; Προτιμώ, λοιπόν, να τη μοιραστούμε και επειδή είμαστε άνθρωποι δημοκρατικοί, ας ψηφίσουμε. Εγώ προτείνω: α) Μιμή Ντενίση, β) Κατερίνα Χατζηφωτίου, γ) Κυρία «X».

Και το πιο ερωτικό μωρό, προϊόν έρωτα κεραυνοβόλου, ο νεαρός Αγγελόπουλος της μαμάς Γιάννας Δασκαλάκη. Η στήλη εύχεται υγεία!



1. Το πιο τζούνιορ ζευγάρι των Βαρδινογιάννηδων — και το πιο ερωτικό!
2. Γιώργος Βαρδινογιάννης και Αγάπη — όνομα και πράγμα!
3. Μπαρμπαλιάς, ο πιο ερωτικός!
4. Βίκυ και Γιάννης Φιλίπου. Μην τους ματιάσουμε!

Νύχτα μαγεμένη και ερωτική.
(Προσοχή! Εδώ χρειάζεστε και ανάλογο σύντροφο!).



ΓΚΑΛΟΠ

ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

Μια δημοσκόπηση της ΔΗΜΕΛ για λογαριασμό του ΠΑΝΘΕΟΝ, με τολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θέση και τις απόψεις της σημερινής Ελληνίδας

Το ΠΑΝΘΕΟΝ σε συνεργασία με τη ΔΗΜΕΛ οργάνωσε μια έρευνα πάνω στη θέση της Ελληνίδας σήμερα. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 31/1-1/2/91 στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και ρωτήθηκαν 600 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Τους υποβλήθηκαν επτά συνολικά ερωτήσεις. Τα στοιχεία που απέφερε αυτή η έρευνα είναι ενδιαφέροντα και τα συμπεράσματα ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί τη στιγμή αυτή στη χώρα μας. Αξίζει, λοιπόν, να δούμε αναλυτικά τα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις που δόθηκαν σ' αυτά, από άντρες και γυναίκες, έτσι όπως καθορίζονται στους πινακες της ΔΗΜΕΛ.

• Η ΔΗΜΕΛ είναι μέλος της ESOMAR (Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Έρευνες Αγοράς και Κοινής Γνώμης) κι όλες οι έρευνες που διεξάγει γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για τις Έρευνες Αγοράς και Κοινής Γνώμης.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΜΗΤΕΡΑ;

Νομίζετε ότι, στην εποχή μας, μια γυναίκα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν εργάζεται;

	ΣΥΝΟΛΟ %
ΝΑΙ	52.78
ΟΧΙ	42.01
ΔΕΝ ΞΕΡΩ	—
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ	5.21

Θα λέγετε κανείς πως αυτή η δηλωση του 52,78% «ναι, μπορεί να ναι επιτυχημένη κι όταν δεν εργάζεται», είναι η απάντηση όλων εκείνων που βλέπουν ή είδαν ήδη τη ζωή τους να χάνεται πίσω από την ταμπέλα «οικιακά». Βέβαια, στην έρευνα απάντησαν και άνδρες και η υπερισχυση του «ναι» είναι ίσως μια ψυχολογική άμυνα για όσες γυναίκες δε «βγήκαν» να εργαστούν. Ωστόσο, ο πίνακας αυτός, αναλυμένος σε επιμέρους στοιχεία φύλου και ηλικίας, παρουσιάζει κάποιες χαρακτηριστικές διαφορές.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ	18-26 ετών	27-39 ετών	40-54 ετών	55 ετών & άνω
ΝΑΙ	59.23	47.30	41.30	48.12
ΟΧΙ	34.23	48.99	55.43	48.75
Δ.Ξ./Δ.Α.	6.54	3.72	3.26	3.13

Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε καταρχάς ότι, έστω και με μια πολύ μικρή απόκλιση (48,99% έναντι 47,30%), οι γυναίκες αρνούνται ότι έχουν επιτύχει, αν δε εν εργάζονται, ενώ και σ' αυτόν τον πίνακα οι άνδρες, κατά πλειοψηφία (59,23% έναντι 34,23%), υπεραμύνονται των γυναικών που δεν εργάζονται έξω από το σπίτι. Σε σχέση με την ηλικία (εδώ τα ποσοστά είναι επί του συνόλου των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως φύλου) η εντελώς νέα γενιά (18-26 ετών) συναρτά την επιτυχία της γυναίκας με την εκτός σπιτιού εργασία. Στην αμέσως επόμενη «γενιά» (27-39) η διαφορά των ποσοστών είναι οριακή υπέρ των εργαζομένων (48,75% έναντι 48,12%) και ανεβαίνοντας τις ηλικίες της ποσοστά ανατρέπονταν υπέρ των νοικοκυρών, με μεγαλύτερη πλειοψηφία στους άνω των 55 ετών. Οι αριθμοί δείχνουν σαφέστατα τη διαφορά των αντιλήψεων από γενιά σε γενιά. Για μια νέα γυναίκα και για ένα νεαρό άνδρα, το να εργάζεται η πρώτη είναι αυτονότητα. Για τους γονείς τους, όμως, είναι αποτέλεσμα ανάγκης μάλλον, παρά θέμα αρχής και αντιλήψεως.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ;

Στην Ελλάδα η ανύπαντρη γυναίκα είναι κοινωνική αποδεκτή;

	ΣΥΝΟΛΟ %
ΝΑΙ	57.81
ΟΧΙ	36.80
Δ.Ξ./Δ.Α.	5.39

Η ρετινιά της γεροντοκόρης αποτελεί παρελθόν για τη χώρα μας. Ισως, όχι με συντριπτική πλειοψηφία, αλλά, πάντως, με πλειοψηφία (57,81% έναντι 36,80%). Στην ερώτηση αυτή υπάρχει μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση, όταν η έρευνα αναλύεται σε επίπεδο εισοδήματος:

	ΕΩΣ 100 χιλ.	101-160 χιλ.	161-250 χιλ.	251 χιλ. & άνω
ΝΑΙ	45.07	60.68	70.09	59.46
ΟΧΙ	47.89	33.33	27.10	35.14
Δ.Ξ./Δ.Α.	7.04	5.98	2.80	5.41

Εδώ, βλέπουμε ότι η ασθενέστερη οικονομικά τάξη, έστω και με μικρή διαφορά (47,89% έναντι 45,07%), δεν έχει ακόμα αποδεχτεί την ανύπαντρη γυναίκα. Αξιοσημείωτο είναι πως η διαφορά των ποσοστών υπέρ της ελεύθερης γυναίκας, που μεγεθύνεται στις αμέσως επόμενες δύο τάξεις εισοδήματος, αρχίζει να μειώνεται στην υψηλότερη (του δείγματός μας, τουλάχιστον) τάξη...

MAMA MIA!...

Πιστεύετε πως μια γυναίκα μπορεί να νιώσει ολοκληρωμένη αν δε γίνει μητέρα;

	ΣΥΝΟΛΟ %
ΝΑΙ	29.08
ΟΧΙ	62.48
Δ.Ξ./Δ.Α.	8.44

Αυτή η ερώτηση, όσο κι αν αναλύθηκε από τη ΔΗΜΕΛ (σε φύλλο, μόρφωση, ηλικία, εισόδημα), έδωσε παντού τα ίδια — με ασήμαντες αποκλίσεις επί % — αποτελέσματα. Η μητρότητα, σαν μύθος ή σαν παράδοση, καλά κρατεί... Από το «όνειδος» της γεροντοκόρης ξεφύγαμε. Από το μύθο της μητέρας, δε διαφαίνεται ακόμα καμιά διαφυγή. Ανολοκλήρωτη, λοιπόν, για τη σημερινή Ελληνίδα η γυναίκα που — από επιλογή — δεν αποκτά παιδιά.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ '91

Η εργασία είναι πεδίον δόξης λαμπρόν για την Ελληνίδα 20 χρόνια μετά. Μετά από τι; Μα από την ανατολή διεθνώς του

φεμινιστικού κινήματος, το οποίο, αν τώρα δε βρίσκεται στη δύση του, βρίσκεται πάντως σε μια επικίνδυνη για τα κεκτημένα ύφεση. Κι ενώ δεν αποποιείται το ρόλο της μητέρας φαίνεται να αγνοεί ότι η δεκαετία του '90 θα είναι «η δεκαετία των γυναικών στην πολιτική». Η Γκλόρια Στάινεμ, Αμερικανίδα δημοσιογράφος και διευθύντρια του πρώτου φεμινιστικού περιοδικού, του «M.S.», που κυκλοφόρησε το 1972, έχει δίκιο να πιστεύει πως «η ιδέα της ισότητας έχει περάσει στα ήθη μας, αλλά χρειάζεται ακόμα να κατακτηθεί». Δίκιο είχε και η συγγραφέας Κέιτ Μίλετ όταν σε πρόσφατη συνέντευξη της στο γαλλικό περιοδικό «L'Express» δήλωσε ότι θα χρειασθούν τουλάχιστον δύο αιώνες για να τροποποιηθούν οι θεσμοί και οι πατροπαράδοτες συνήθειες.

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΣΕΣ

Το σεξ στη ζωή μας γυναίκας είναι:

	ΣΥΝΟΛΟ %
Απαραίτητο	36.27
Σημαντικό	50.81
Καθόλου σημαντικό	2.51
Δ.Ξ./Δ.Α.	10.41

Εδώ τα πράγματα είναι σαφή και ασφαλή. Το σεξ στη ζωή της γυναίκας δεν είναι πια ταμπού, συζητιέται και «παίζεται», με μικρές αποκλίσεις, ανάμεσα στο «απαραίτητο» και το «σημαντικό». Σημαντικό...



ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ '91



ΔΟΥΛΕΥΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ!!

Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε περισσότερο στην αλλαγή της ζωής της γυναίκας τα τελευταία 20 χρόνια;

	ΣΥΝΟΛΟ %
Η αντισύλληψη	4.31
Η εργασία της γυναίκας	60.68
Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων στις περισσότερες χώρες	0.90
Η αλλαγή νοοτροπίας των ανδρών	26.21
Δ.Ξ./Δ.Α.	7.90

Μπορεί να δόθηκαν μάχες επί μαχών (και σε κοινωνικό και σε ατομικό επίπεδο) για την αντισύλληψη και τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, αλλά η εργασία θεωρείται κατά συντριπτική πλειοψηφία (60,68%) η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της σύγχρονης γυναίκας. Ενδιαφέρονταν εδώ παρουσιάζει το δεύτερο κατά σειρά ποσοστό, που αφορά την αλλαγή νοοτροπίας των ανδρών (26,21%). Κι αυτή η ερώτηση, όσο κι αν αναλύθηκε, δεν έδειξε κάτι άλλο. Νιν υπέρ πάντων η εργασία, λοιπόν!

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι πρέπει ν' αποκτήσουν οι γυναίκες περισσότερη εξουσία;

	ΣΥΝΟΛΟ %
Στην εργασία	37.70
Στην οικογένεια	36.62
Στην πολιτική	18.31
Δ.Ξ./Δ.Α.	7.36

Η εργασία θεωρείται και πάλι ο κατεξοχήν χώρος δράσης των γυναικών, στον οποίο μάλιστα πρέπει ν' αποκτήσουν περισσότερη εξουσία. Η οικογένεια έρχεται δεύτερη, αν και με μικρή διαφορά (37,70% έναντι 36,62%). Η πολιτική, τρίτη και... καταδρομένη. Στην ερώτηση αυτή, όμως, έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις κατά την ανάλυση. Να δούμε τους πίνακες.

ΦΥΛΟ	ΗΑΙΚΙΑ					
	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚ.	18-26 ετών	27-39 ετών	40-54 ετών	55 ετών & άνω
Στην εργασία	38.85	36.82	36.96	41.87	36.69	35.58
Στην οικογένεια	37.31	36.15	22.83	28.13	33.81	54.60
Στην πολιτική	15.77	20.61	35.87	19.37	21.58	4.91
Δ.Ξ./Δ.Α.	8.08	6.42	4.35	10.62	7.91	4.91

ΜΟΡΦΩΣΗ			
	ΑΝΩΤ.	ΣΤΟΙΧ.	ΜΕΣΗ
Στην εργασία	42.62	29.56	40.45
Στην οικογένεια	22.13	47.17	37.45
Στην πολιτική	31.97	11.32	15.73
Δ.Ξ./Δ.Α.	3.28	11.95	6.37

	ΕΩΣ 100 χιλ.	101-160 χιλ.	161-250 χιλ.	251 ΧΙΛ. & άνω
Στην εργασία	30.99	41.03	37.38	45.95
Στην οικογένεια	42.96	36.75	30.84	27.03
Στην πολιτική	16.20	16.24	22.43	21.62
Δ.Ξ./Δ.Α.	9.86	5.98	9.35	5.43

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Από τον άνεμο της Ανατολής ως τα πέπλα του Ισλάμ, από τη δυναμική Ιαπωνία ως την Αμερική της δεκαετίας του '90: οι πιο σύγχρονοι στόχοι της «θηλυκής επανάστασης».

Οι γυναίκες έχουν νικήσει, αλλά δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα όπλα: αυτή είναι η βασική θέση που χαρακτηρίζει το «γυναικείο ζήτημα» στην τελευταία δεκαετία του αιώνα μας — τα τελευταία χρόνια της δεύτερης μεταχριστιανής χιλιετίας — τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες. Σε είκοσι μόνο χρόνια, οι γυναίκες έχουν επιφέρει μια αληθινή επανάσταση στη Δυτική κοινωνία — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ωστόσο παραμένουν το «βαρόμετρο» των γυναικείων κατακτήσεων — αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι όλες οι σύγχρονες χώρες βρίσκονται σε περισσότερο ή λιγότερο στενή αλληλεξάρτηση. Με την προβολή των στοιχείων του παρελθόντος στο μέλλον, οι μελετητές συμφωνούν σε ένα σημείο: ακόμα μία γενιά, το πολύ δύο, και δε θα υπάρχει πια κανένας λόγος να μιλάμε για «γυναικείο ζήτημα». Σε μία ή δύο γενιές ο κόσμος θα έχει τελείωσε αλλάξει.

Πρέπει, πρώτα απ' όλα, να σημειωθούμε ότι από τα πιο ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά φαινόμενα της εποχής μας: η ίδια η γυναίκα έχει αλλάξει. Όχι μόνο έχει πλησιάσει τον αντρικό ρόλο, αλλά διαφέρει σήμερα και από τη γυναίκα που έκανε την «επανάσταση». Το είχαμε, άραγε, αντιληφθεί; Ίσως όχι. Και όμως, θα μπορούσαμε να φαντασθούμε, για παράδειγμα, τη φεμινίστρια του 1970 να δηλώνει πως η οικογένεια έχει γι' αυτήν μεγαλύτερη σημασία από την καριέρα της; Ή ότι ενδιαφέρεται περισσότερο να αναθέψει σωστά τα παιδιά της, παρά να συναγωνισθεί με τον άντρα σαν ίση προς ίσο; Οι συνειδητοποιημένες γυναίκες της εποχής εκείνης δεν σκέπτονταν καν ν' αποκτήσουν παιδιά και όταν τ' αποκτούσαν, δεν ήταν παρά ένα «δυστύχημα». Σήμερα, αντίθετα, η γυναίκα δε φοβάται τη μομφή της αναδιπλωσής στις παραδοσιακές αξίες. Και, αν της αρέσει η μητρότητα, το δηλώνει ξεκάθαρα και χωρίς «κόμπλεξ».

Αν εξετάσουμε το «βαρόμετρο» της αμερικανικής κοινωνίας — είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία — θα βρούμε τα πιο εκπληκτικά στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τις σχετικές έρευνες. Για παράδειγμα, 66% των Αμερικανιδών, αν είχαν δυνατότητα, δεν προτιμούσαν να μένουν στο σπίτι για ν' ανατρέψουν τα παιδιά τους. Με όλα λόγια, περίπου δύο στις τρεις συνέργεια το ρόλο της μητέρας και νοικοκυράς. Απίστετο. Την εποχή της Μπέτε Φρίνταν και της Γκλόρια Στάινεμ, καμιά δε θα τολμούσε να δηλώσει κάτι τέτοιο και ο λόγος ήταν απλός: πρώτιστο «καθήκον» της γυναικός ήταν την επανάσταση την ισότιμη θέση που της ανήκε στην κοινωνία. Σήμερα, αντίθετα, 56% των γυναικών βεβαίωνούν ότι θα ήθελαν ν' αναθέψουν τα παιδιά τους όπως ανατράφηκαν οι ίδιες. Δηλαδή, η «επανάσταση κατά των μητέρων» και το «χάσμα των γενεών» έχουν πάει περίπατο. ▶



ΕΥΦΥΗΣ, ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΩΡΑΙΟΣ...

Επιπλέον, ενώ άλλοτε οι γυναίκες, αν τους ζητούσαν να περιγράψουν τον ιδανικό παρτενέρ, θα σημειώναν, πρώτα απ' όλα, την προτίμησή τους για έναν άντρα που συνδύαζε «αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά» (δηλαδή που θα ήταν αρκετά ευαισθητός για να δείχνει κατανόηση στη γυναικεία φύση) σήμερα, μόνο 41% των Αμερικανίδων θα διάλεγαν έναν τέτοιο τύπο. Αυτό σημαίνει πως η πλειοψηφία δε φοβάται πια τον αντρικό ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, δεν επιζητεί έναν αντρικό τύπο «νερουλιασμένο» με θηλυκά στοιχεία. Όσο για τις συγκεκριμένες ιδιότητες του ιδανικού παρτενέρ, οι γυναίκες ψηφίζουν την ευφύΐα, κατά έναν εντυπωσιακό ποσοστό, 95% (η ελκυστική εμφάνιση, αντίθετα, έχει πέσει στο 19%) και την ανθηρή οικονομική κατάσταση κατά 77%. Όμως, κατά ένα ποσοστό που πλησιάζει το 100% οι σύγχρονες γυναίκες απαιτούν από τον παρτενέρ τους απόλυτη πίστη και αφοσίωση. Με άλλα λόγια, στα σκουπίδια ο «ελεύθερος έρωτας», στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα «ανοιχτά ζευγάρια» και οι «αδέσμευτοι δεσμοί» και τ' άλλα υποπροϊόντα της «σεξουαλικής επανάστασης», που τη θεωρούσαν, άλλοτε, αναγκαίο επακόλουθο της γυναικείας απελευθέρωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία που σημειώσαμε πιο πάνω αναφέρονταν στα 16 εκατομμύρια των Αμερικανίδων γυναικών ηλικίας 16-22 ετών, δηλαδή, αυτές που γεννήθηκαν στην περίοδο 1968-1972. Είναι αυτές που, ωριμάζοντας, θα κυριαρχούν στον κόσμο και θ' αποτελούν την κοινωνική ραχοκοκαλιά των αρχών της τρίτης χιλιετηρίδας. Με αυτές τις γυναίκες θα πρέπει να λογαριαστούν οι άντρες κατά τις επόμενες δεκαετίες, αν και το εκπληκτικότερο χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσμου, όσον αφορά τη θέση των φύλων, είναι το εξής: κανείς δε θα χρειάζεται να λογαριαστεί με κανέναν άλλο, ούτε οι άντρες με τις γυναίκες ούτε οι γυναίκες με τους άντρες, γιατί τα φύλα δε βρίσκονται αντιμέτωπα. Ο πόλεμος, λοιπόν, έχει τελειώσει;

Όχι ακριβώς, γιατί οι αντιδραστικές δυνάμεις υπάρχουν, και, ίσως, δεθαντούν ποτέ να υπάρχουν, αλλά ο αγώνας πλησιάζει το τέρμα του, όχι γιατί κάποιος «νίκησε» και κάποιος «νικήθηκε», αλλά, κυρίως, χάρη στη «σύγκλιση των στόχων» και την αλλαγή νοοτροπίας που χαρακτηρίζει και τα δύο φύλα. Οι «γιάπις», που στόχευαν, άλλοτε, αποκλειστικά στην προώθηση της καριέρας τους, σήμερα προκαλούν ειρωνικά χαμόγελα στους νέους, που δε διστάζουν τώρα ν' ακολουθήσουν κοινωνικά δρομολόγια μέχρι χθες αδιανότητα για τους άντρες που είχαν ως υπέρτατο λόγο υπάρξεως την επιτυχία. Οικογενειακό περιβάλλον, επιβράδυνση του λαχανισμένου δρόμου προς την υλική ευημερία, αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, όταν η αρχική επιλογή δεν ικανοποιεί, περιορισμένη συμμετοχή στις ανούσιες κοινωνικές εκδηλώσεις και επιστροφή στην ιδιωτική ζωή: όλα αυτά είναι οι άλλοτε παραμερισμένες αξίες που επινέρχονται στο προσκήνιο. Και, πάνω απ' όλα, φαίνεται πως αρχίζει να επικρατεί μια ιδέα που οι ορθόδοξες φεμινίστριες απεχθάνονταν: η έξαρση και όχι η άμβλυνση των φυσιολογικών διαφορών ανάμεσα στα φύλα. Η γυναίκα είναι γυναίκα, αλλά και οι άντρες είναι άντρες, και ανάμεσά τους υπάρχει μια βαθύτατη διαφορά. Η γυναίκα είναι τώρα αρκετά δυνατή, ώστε να μη χρειάζεται να μασκαρεύεται σε άντρα για να διεισδύσει στον αντρικό κόσμο. Αλλά και δε χρειάζεται να ζητάει από τον άντρα να γίνεται λιγότερο άντρας για να την ευχαριστήσει. Από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του ανδρισμού, το μόνο που έπρεπε να εγκαταλείψει ήταν η ιδέα της κυριαρχίας. Και η ιδέα αυτή, ως ιδέα, έχει κιόλας εγκαταλείψει, τουλάχιστον από τους περισσότερους άντρες των Δυτικών χωρών.

Βέβαια, ένα σύγχρονο ζευγάρι έχει ανάγκη από δύο μισθούς, αυτή είναι η οικονομική πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να την αλλάξουμε. Και αυτό ισχύει τόσο για την πλούσια Αμερική, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο (χωρίς να λογαριάσουμε πως υπάρχουν χώρες όπου, συχνά, λείπει ακόμα και ο ένας μισθός). Αλλά το φαινόμενο του

«αλκοολισμού της εργασίας» («γουορκαλκόλισμ», όπως το λένε οι Αμερικανοί), η υπερ-εξάρτηση από την επαγγελματική απασχόληση, που κυριαρχούσε μέχρι τη δεκαετία του '80, τείνει να εκλείψει. Οι γυναίκες, όπως άλλωστε και οι άντρες, έχουν καταλάβει πως είναι προτιμότερο, για την ποιότητα της ζωής τους, να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο, έστω κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα έσοδα. Απ' αυτή την καινούργια αντίληψη πηγάζει μια σειρά αιτημάτων που περιλαμβάνουν: μακρύτερες διακοπές, μεγαλύτερες άδειες μητρότητας, μικρότερα και ελαστικότερα ωράρια εργασίας. Πριν από είκοσι χρόνια η γυναίκα διεκδικούσε μόνο το δικαίωμα να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα, όπως ο άντρας, ώστε να μπορεί κι αυτή να φτάσει στην «κορυφή» της επιτυχίας. Αν πάμε πιο πίσω, στη δεκαετία του '50, η οικογένεια ήταν ακόμα η υπέρτατη γυναικεία φιλοδοξία. Στη δεκαετία του '70 ήταν η επαγγελματική άνοδος. Σήμερα, έχει επέλθει, ή, τουλάχιστον, επιδώκεται, κάποια ισορροπία ανάμεσα σ' αυτούς τους δύο στόχους.

ΓΑΜΟΣ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Έχει αρχίσει να επιβάλλεται ένας νέος κανόνας για τη ζωή μιας γυναίκας: να παντρευτεί νωρίς, να αποκτήσει αμέσως παιδιά κι έπειτα ν' αρχίσει να εργάζεται. Βέβαια, ο δρόμος της δεν είναι πάντα ανθόσπαρτος, υπάρχουν εμπόδια σ' αυτό το πλάνο. Ένα απ' αυτά είναι ο φόβος του διαζύγιου. Ένα άλλο είναι ότι συχνά χρειάζεται να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί στην επιλογή του παρτενέρ, γιατί είναι γνωστές οι δυσκολίες να βρεθεί ο «ιδανικός σύζυγος» όταν η γυναίκα βιάζεται και είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι εσφαλμένης επιλογής, ιδιως όταν το ζευγάρι είναι πολύ νέο. Ωστόσο, πολλές νεαρές Αμερικανίδες διακινδύνευσαν έναν τέτοιο γάμο. Ο φεμινισμός βρίσκεται σε συνεχή παρακήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες — αν εξαιρέσουμε ορισμένες μειονότητες όπου οι γυναίκες δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει την «επαναστατική» τους φάση στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει εμείς οι γυναίκες ν' αγνοούμε

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ '91



Η γυναίκα έχει πια μάθει να ασκεί την εξουσία με τον δικό της χαρακτηριστικά θηλυκό τρόπο.

την ιστορία μας. Πώς θα φτάναμε στη σημερινή «νίκη», αν όχι μέσα από τις ξέφρενες, αλλά αναγκαίες υπερβολές του μαχητικού φεμινισμού; Οι σύγχρονες τηνέτζερ μπορεί να σηκώνουν αδιάφορα τους ώμους όταν ακούν να γίνεται λόγος για την Γκλόρια Στάινεμ, μπορεί να μη γνωρίζουν καν τη σημασία που είχε το έργο της Σιμόν ντε Μποβουάρ, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί γεννήθηκαν κι έφτασαν στην ηλικία της γνώσης όταν ο δρόμος ήταν ήδη στρωμένος. Σ' αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι κοινωνιολόγοι και οι μελετητές όλων των επιστημονικών ▶

ΕΝ ΕΛΛΑΣΙ, 8-3-1991

Σιγά, ο φεμινισμός κοιμάται!

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΞΕΝΟΥ ΒΕΝΑΡΔΟΥ

Όπως παντού σ' ολόκληρο τον κόσμο, έτσι κι εδώ, το γυναικείο κίνημα περνά μια ύφεση, που εγκυμονεί κινδύνους. Διεκδικούμε την πρακτική εφαρμογή των κεκτημένων.

Αν στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, η διαδρομή από τη γυναικά πολίτη β' κατηγορίας πέρασε στη γυναικά διευθυντή ή γυναικά-γιάπι, για να καταλήξει — όπως παραπάνω, δείχνουν, μέχρι στιγμής, τα πράγματα — στη γυναίκα, συνειδητοποιημένο άνθρωπο, που, όμως, πια δεν αποστρέφει το πρόσωπό της από τη θεσμό της οικογένειας για να κάνει καριέρα, στη χώρα μας η κατάσταση βρίσκεται σ' ένα μυστήριο μεταίχμιο. Ένα σημείο, που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, αλλά και μια πικρία για τα κεκτημένα που έμειναν στα χαρτιά. Το γεγονός είναι ότι η εποχή που τα προπύλαια του Πανεπιστημίου βρούσαν από την κραυγή «δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, θέλω να είμαι ο εαυτός μου», έχει περάσει ανεπιστρέπτι. Το «Δεύτερο φύλο» και την

μικρή διαφορά με τις μεγάλες συνέπειες» αναπαύονται στα ράφια της βιβλιοθήκης και στις αναμνήσεις μας. Οι μάχες πια δίνονται — όταν δίνονται — σε προσωπικό επίπεδο. Η μαζικότητα των διεκδικήσων δείχνει να χάνεται στα βάθη του χρόνου. Ο φεμινισμός θεωρείται — ίσως και να νοίη — ξεπερασμένος. Οι γυναικείες οργανώσεις έχουν συρίκωναθεί, περνούν μια περιόδο εσωστρέφειας, άλλες υπολειτουργώντας κι άλλες αναζητώντας απεγγνωμένα ένα καινούργιο πρόσωπο. Βέβαια, κάτι κινείται. Η Γραμματεία Ισότητας προσπαθεί να διασφαλίσει την ποιότητα τους προσωπικού τους επίθετο. Είναι μια άλλη κοινωνική ατρόσφαιρα που υπάρχει. Για ένα νέο ζευγάρι είναι αυτονότητο ότι η γυναίκα θα εργάζεται. Δεν είναι το ίδιο αυτονότητη, βέβαια, η πιθανότητα ότι η γυναίκα να είναι εξυπνότερη και ικανότερη από τον άνδρα, καθότι η... Μεσόγειος δεν ξεπερνιέται εύκολα. Όλοι δείχνουν ότι η διεκαστική του '90 είναι η φάση που και η Ελληνίδα θα φτάσει στο απόγει



◀ Κάντε πόλεμο, όχι έρωτα. Σουύρνεται και AIDS...

Με ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ διαδικασίες, εφεξής, οι προμήθειες του Δημοσίου...



Κάντε πόλεμο. Ποιον απ' όλους; Στην κρίση σας. Γιατί ο πόλεμος των ανταποκριτών των τηλεοπτικών καναλιών, όπου ΟΛΟΙ μετέδωσαν ΠΡΩΤΟΙ την ειδηση, μας έχει κάνει να ζεχνάμε όλους εκείνους τους κρυψών — και φανερούς — πολέμους της ελληνικής πραγματικότητας. Σε τέτοιο βαθμό, που η «Αυριανή» αποκάλυψε πως, ναι, είναι ο Μητσοτάκης κύρια υπεύθυνος για την κρίση στον Περσικό. Σαν καλό παιδί του μπαμπά Μπους, τον παρακάλεσε: «Θείε Σαμ, αν δεν κάνετε κάτι, δε γλιτώνω. Ο Έβερτ εξακολουθεί να επιμένει. Ο Σουφλιάς να μην ακούει. Ο Καραμανλής να μαλώνει. Οι μαθήτες να μη μαζεύονται στον εκκλησιασμό. Ο ΟΤΕ να μην αποφασίζει ποιος τελικά θα πιάσει την καλή κι η Βούλα επιμένει να μη βγάζει το βιβλίο. Κάντε κάτι, λοιπόν, γιατί δεν αντέχω με τέτοιο λαό...». Χωρίς να ρωτήσει αν ο λαός αντέχει με τόσο... πόλεμο!

Ο πόλεμος των αστρολόγων Σ' αυτό τον πόλεμο τα θύματα, αλλά και οι ήρωες είναι πάντα οι ίδιοι. Γιατί είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι αστρολόγοι που, τελικά, αναλύουν ακόμα και τις επιπτώσεις ενός πολέμου!

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, στον πόλεμο του Κόλπου έχουμε... επίσημη αμερικάνικη βερσιόν, βερσιόν-μαϊμού απ' τον ίδιο τον Σαντάμ, βερσιόν ειρηνευτικής και πολιτιστικής επίσκεψης Αντώνη Τρίτση, βερσιόν CNN και βερσιόν... αστρολόγων! Οι οποίοι, μάλιστα, κάνουν προβλέψεις, βάζουν στοιχήματα — όχι οι ίδιοι, ως φιλόσοφοι και ερευνητές είναι υπεράνω — αλλά οι θαυμαστές τους.

Τώρα, ποιος απ' όλους έχει δίκιο, θα το καταλάβουμε μετά. Αφού δούμε — πάλι στην τηλεόραση! — τη ληξη του πολέμου,



Ο υπουργός Προεδρίας στην προσπάθειά του να κινήσει τη Δημόσια Διοίκηση της Χώρας... Το είχε προβλέψει και ο μεγάλος του συρεαλισμός MAGRITTE.

ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

Τώρα που πήραμε φόρα
δε μας σταματάει πια τίποτα. Δώστε μας πόλεμο και ανταλλάζουμε και... το
αυτοκίνητο με έναν καλό βομβαρδισμό στο CNN! Για να μην έχετε παράπονο από μας, σας δίνουμε, λοιπόν, σήμερα τους «άλλους» πολέμους
που μαίνονται γύρω μας. Νά, εδώ δίπλα, στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια. (Καλά που γύρισε και ο Τρίτσης απ' τη Βαγδάτη, να προλάβει τις επιδημίες!)

ΠΟΛΕΜΟΙ

ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΙΠΙΛΗ

Ξέρεις τι είναι να σε ξυπνάει από τον ύπνο σου η Μαρίκα και να σου λέει «Ξύπνα, Κώστα, άρχισε μπαμ-μπουμ»...

◀ «Δεινόσαυρος, παιδί μου, είναι ο Έλληνας πολιτικός που το όνομά του αρχίζει από Α.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.-Ρ.Σ.Τ.Υ.Φ.Χ.Ψ. και Ω».



◀ Οχι, κ. Παπανδρέου, το κορίτσι δεν είναι από τα Λιόσια. Είπαμε να εγγυάται ο Μπους για την ασφάλειά μας και τη δυστυχία μας, αλλά όχι κι έτσι...



ΕΛΛΑΣ στην πορεία για το 1992.

την οποία μπορεί και να μας την ανακοινώσει η κυρία Λιούτα στο «Φηλά τα χέρια» της Ιάνας Κανέλλη! (Τον πόλεμο τον δικό τους πότε θα μας τον αποκαλύψουν οι αστρολόγοι, μόνον όσοι... πατάμε γερά στη γη μπορούμε να προβλέψουμε: ποτέ!!).

Ο πόλεμος του CNN και της Φάνης «Αθήναζε» έλεγε εκείνη, το Σεπτέμβριο, «Κόκα Κόλα» έλεγε το CNN και, τελικά, το σύνθημα έγινε «Ατλάνταζε»! Ήταν η εποχή που η Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του CNN κέρδιζε εναντίον της Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, παίρνοντας τη ρεβάνη για την έδρα που είχε χάσει απ' τη Φάνη ο Μιχάλης ο Λιάπης. Ατλάνταζε και Αθηνάζε πήθαν, όμως, με τον πόλεμο και έδεσαν! Και... «κάλλιο Ατλάνταζε και γαιδουρόδενε» παρά να σε ξυπνάει... νυχτιάτικα η Μαρίκα και να σου λέει: «Ξύπνα, Κώστα, μπαμ-μπουμ εκεί κάτω...» και, όχι τίποτ' άλλο, να το χει κιόλας προβλέψει!!!

Ο πόλεμος των τάξεων (1) Όπου τάξη, πλέον, στη σύγχρονη μαρξιστική θεωρία είναι ο πόλεμος μεταξύ... πρώτης και δευτέρας λυκειού! Θα μείνουν όλοι αγράμματοι ή μόνον όσοι το επιλέξουν ως δέσμη; Μήπως θα πρέπει, όμως, να μένουν στην ίδια τάξη και μερικοί καθηγητές που, αν τους προσέξεις καθώς αναπύσσουν τις απεργιακές τους θεωρίες, μένεις εσύ με... εγκεφαλικό στην ΠΟΛΥ-θρόνα; (Μη ρωτήσετε: γιατί ΠΟΛΥ-θρόνα; Μα γιατί απ' αυτή ακούμε και παρακολουθούμε όλες τις δηλώσεις και διαψεύσεις του ΠΟΛΥ-ΔΩΡΑ!).

Ο πόλεμος των τάξεων (2) Θα μπορούσε να λέγεται και «πόλεμος των απεργιών». Όπου συνδικαλιστής ονομάζεται το ανώνυμο, έως πρότινος, πρόσωπο, που με δυσκολία το αναγνωρίζει μαμά του και το οποίο διακρίνεται πλέον εις τον κοινωνικό στίβο, όχι ανάλογα με το ξύλο που έχει φάει για τις διεκδικήσεις του (ως συνέβαινε παλαιότερα), αλλά ανάλογα με τις φορές που έχει «βγει» στην τηλεόραση. Και... προσέξτε! Όσοι ισχυρί-



Κι έχουμε και τον πόλεμο μεταξύ δελφίνων και δελφινών, για να μην ξεχνιόμαστε...

43

που έδινε στην πρώτη σύζυγο το δικαίωμα να ζητάει διαζύγιο, αν ο άντρας της έπαιρνε δεύτερη γυναίκα, καταργήθηκε λίγα χρόνια αργότερα και οι γυναίκες επέστρεψαν στο καθεστώς του χαρεμίου, υποχρεωμένες ν' ανέχονται την πολυγαμία του συζύγου τους. Η Αίγυπτος, επίσης, περιλαμβάνεται στην ομάδα χωρών της Μαύρης Αφρικής όπου επικρατεί ακόμα, ή γίνεται ανεκτό, το φρικιαστικό έθιμο της γυναικείας περιτομής. Η εκτομή της κλειτορίδας — συχνά με πρωτόγονες μεθόδους — υποτίθεται ότι κάνει τη γυναίκα πιο επιθυμητή στον άντρα (αλλιώς δεν μπορεί να βρει σύζυγο), αλλά προκαλεί φοβερές διαταραχές στο αναπραγωγικό της σύστημα. Βρισκόμαστε στα σύνορα της φρίκης. Σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας, είναι απολύτως νόμιμο για τον άντρα να σκοτώσει τη γυναίκα του αμέσως μετά το γάμο, αν διαπιστώσει πως η προκα που του κατέβαλε ήταν λειψή. Θα πείτε, αυτές είναι πρωτόγονες περιοχές, με πρωτόγονα έθιμα, που θα εκλείψουν με την πρόοδο του πολιτισμού. Αλλά τι θα πείτε για την «πολιτισμένη» Βραζιλία, όπου οι γυναίκες δεν έχουν ακόμα δικαίωμα να ζητήσουν διαζύγιο χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου τους; Και το ίδιο, ακριβώς, ισχύει για τις γυναίκες του υπερπολιτισμένου Ισραήλ, που συνάπτουν θρησκευτικό γάμο. Στη Βραζιλία, επίσης, μόνο η γυναίκα διαπράττει μοιχεία κατά το νόμο: ο άντρας μπορεί να έχει όσες ερωμένες θέλει χωρίς να θεωρείται μοιχός. Είναι, λοιπόν, μακρύς ο δρόμος προς την απελευθέρωση όλων των γυναικών του πλανήτη μας! Άλλα ας μη χάνουμε το θάρρος μας. Τα μηνύματα από παντού είναι ελπιδοφόρα.

128/ ΠΑΝΘΕΩΝ



Ελληνική συνδικαλιστής σε ΟΡΑ εργασίας...

Τον κατάλογο με τους «ἄλλους» πολέμους μπορείτε εύκολα να τον εμπλουτίσετε. Ο πόλεμος με τα παιδιά μας, ο πόλεμος για ένα ταξίσε ώρα αιχμής, ο πόλεμος με τον προιστάμενό μας κ.λπ.

Ζονται πως κάθε απεργία της εργατικής τάξης (που δεν ξέρω αν πάει στον παράδεισο, σίγουρα, όμως, πάει στα... μπουζούκια!) βγάζει και ένα βουλευτή, είναι κακοήθεις. Διότι, κάθε απεργία βγάζει... τρεις έως τέσσερις βουλευτές! Άλλωστε, στην Ελλάδα οι απεργίες είναι συλλογικό αγαθό. Δεν είναι δυνατόν να απεργούν οι δάσκαλοι μόνο, και να δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος τίμιος εργαζόμενος μπορεί να δεχεται τέτοια αδικία, διότι άλλοι κάθονται λόγω απεργίας και άλλοι λόγω ελλείψεως αντικειμένου; Τραβάνε, λοιπόν, δύο μαζί μια απεργία συμπαράστασης και νά στις επόμενες εκλογές οι νέοι βουλευτές. Πάμε ένα στοίχημα ότι κάποτε θα δούμε τον Μπαλωμένο υπουργό Παιδείας και τον Γιατρά, Εργασίας;

Ο πόλεμος των δελφίνων και των δελφίνων Ευτυχώς που προσφάτως ανέκυψε και θέμα Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είχαμε βαρεθεί όλο τα ίδια και τα ίδια. Μίλτος δήθεν εναντίον όλων, όλοι (σίγουρα) εναντίον Μίλτου, Ντόρα πανταχού παρουσιά, Θανάσης εναντίον και του... Θανάση ακόμα, προκειμένου να μην περάσει των άλλων, όλων των άλλων, γενικώς! Ευτυχώς που μπήκε στο παιχνίδι της διαδοχής και ο Σημίτης και η σύχαση ο Ανδρέας. Γιατί, πολύ το είχε φοβηθεί το βιβλίο της Βούλας. «Ε, όχι και ο Νάκος, δελφίνος», γράφτηκε ότι είπε!

Ο πόλεμος των μιζαδόρων Μπορεί εμείς να πιστεύαμε πως το θέμα ήταν απλό. Κάποιοι στη φυλακή, άλλοι με τη ρετσινιά, πάει, καθάρισε η ατμόσφαιρα. Άλλα δε βαριέστε! Του Έλληνα ο τράχηλος και πολλή τιμωτήτα δεν υποφέρει. Διότι όμοιος ομοίω αεί πελάζει. Και ορθώς γράφτηκε, πρόσφατα, σε ημερήσια εφημερίδα του Κουβέιτ: «Καλύτερα πόλεμος των άλλων, παρά πάλι πόλεμος για τη μίζα». Έχουν και οι Κουβεϊτιανοί τις πληροφορίες τους: Πώς σε κρυφή σύσκεψη, ο συνδικαλιστής των της μεγάλης σχολής των μιζαδόρων φώναζε αγανακτισμένος από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων: «Συνάδελφοι, που νομίζετε ότι βρισκόσαστε; Στον ΟΤΕ, και κάνετε ό,τι θέλετε!» Που είναι το ελληνικό φιλότυπο; Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει; Δε βγάζει! Βάζει. Στην τσέπη!

Ο πόλεμος των υφυπουργών και των υφυπουργών Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε μαζί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τόσα χρόνια περίμεναν στη γωνία οι άνθρωποι, είπαν να βγάζουν τα απωθημένα τους, ο ένας εναντίον της... άλλης. Κι έτσι

ο Σούρλας, π.χ., μόνο και μόνο για να ακουστεί πιο πληρά από την άλλη — ονόματα δε λέμε, μήπως θυμώσει ο ανάπλασης — μόνο εγχειρήση δεν έχει κάνει ο... ίδιος, διότι εισβέλλει στην νοσοκομεία. Η πληροφορία ότι ο υπουργός Χατζηνικολάου είναι ο ίδιος την πυρκαγιά στο Άγιον Όρος για να ξεσηκωθεί τον υπουργό Παπακωνσταντίνου, ελέγχεται ως ανακριθεί, γιατί, στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν τιμωρείται για ουδείς υπουργός παραιτείται. Ό,τι κι αν γίνει...

Κι αν δε συμβαίνουν ακριβώς τα παραπάνω — μην παρεξηγηθούν οι άνθρωποι και το πάρουν προσωπικά το θέμα — συμβαίνουν πάντως άλλα πολλά, που πρώτος τα ξέρει ο πρωθυπουργός και πετσοκόβει υπουργεία και υφυπουργεία για να ησυχάσει ο άνθρωπος. (Τόσους πολλούς πώς να τους φέρει η Ντόρα βόλτα);).

Ο πόλεμος των λέξεων Ή, άλλως, ο πόλεμος μεταξύ Θέμου — της Καθημερινής — και Πόλη — της Ζαλοκώστα. Οι σχέσεις μεταξύ δημοσιογράφου και υφυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το περιβάλλον του Μπαλωμένου της ΟΛΜΕ, άρχισαν να βελτιώνονται απ' τη στιγμή που ο δημοσιογράφος παρακολούθησε στην τηλεόραση συζήτηση συνδικαλιστών της τάξης των των καθηγητών και συνειδητοποίησε πως, τελικά, ο Πολύδωρας, αν και μη καθηγητής, μιλάει καλύτερα...

Ο Γιατράς της ΑΔΕΔΥ, αν κουρευτεί και αδύνατίσει, μπορεί και να τους ξεπεράσει σε... ελληνικά. Στην εποχή μας, όλα είναι θέμα... λέξεων. Ποιος χρησιμοποιεί τις πιο ανούσιες και ηχηρές, κερδίζει. Ρίχνεις και πέντε μολότωφ και αφού τους θάψεις τους νεκρούς, μπαίνεις στη νέα μάχη. Την αιώνια.

Ο πόλεμος των εκλογικών βιβλιαρίων Ο Έλληνας χρειάζεται το εκλογικό του βιβλιάριο στις εξής περιπτώσεις: Όταν ψηφίζει, από συνήθεια — και όταν βρεθεί θύμα συμπλοκών. Κάθε φορά που στη χώρα μας θρηνούμε θύματα αναταραχής, σπεύδουν οι «συγγενείς» να ψάξουν το βιβλιάριο του αποθανόντος. Τι ψηφίσε; Και αναλόγως. Οι μεν κάνουν τους ήρωες, εκ του ασφαλούς, οι δε κάνουν τις πάπιες. Τα θύματα, δυστυχώς περνούν άθελά τους στην αιωνιότητα της αντεκδικησης. Η Καμόρα του κομματισμού είναι χειρότερη και από τον πόλεμο της ερήμου.

Αλλά ποιος νοιάζεται. Εδώ προμήθεις μπέιμπι-λινού έχουν μόλις ξέσπασε στον Περσικό, μην τύχει και γεννηθεί αργότερα το παιδί και υπάρχει έλλειψη...

(Και φυσικά δεν εννοώ το ζευγάρι της Εκάλης...).

Ο πόλεμος Τρίτση-Μάνου Αυτός ο πόλεμος βρίσκεται μονιμώς υπό εξέλιξιν, χωρίς να έχει ξέσπασε. Λέτε να τον συντηρούν και οι δύο, γιατί, προς το παρόν, έργο γιοκ;

Ο πόλεμος των ρόσουζ Αυτός κολλάει δίπλα στον... Τρίτση που δήλωσε πως πήρε συναινετικό διαζύγιο απ' την κυβέρνηση! Γιατί ο πόλεμος των Ρόσουζ ξέσπασε σε όλο και περισσότερα ζευγάρια. Οι Έλληνες χωρίζουν! Κι οι Έλληνες άντρες όλοι και φυγομαχούν μπροστά στις ευθύνες — προπαντός τις οικονομικές — του πατέρα!

Ο πόλεμος των δεινοσαύρων Αυτός, λόγω ηλικίας, θα κρατήσει πολλύ. Είναι, πανάθεμά με, και γεροί. Και αθλητικοί. Ακόμα και ο ένας, που με δυσκολία κυκλοφορεί, τραβάει έναν κυτταρολογικό γάμο και ξανανιώνει. Οι πληροφορίες λένε ότι κάτι τέτοια βλέπει ο Ξαρχάκος και μισεί τον Θεοδωράκη... Και αν νομίζετε, κυρίες και κύριοι, πώς θα γλιτώσετε από τον Φλωράκη, είστε γελασμένοι. Εδώ πέρασαν σαράντα χρόνια, ώσπου να παραδεχτούν πως ο Ζαχαριάδης αυτοκτόνησε. Θέλετε, στο χρόνο επάνω, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν σεισμός αυτό που γκρέμισε το Τείχος;



