

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Για μια σύγχρονη
Ελληνίδα
Με μια σύγχρονη
Οικογένεια
Σε μια σύγχρονη
Δημοκρατία

ΑΘΗΝΑ 1989



ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Για μια σύγχρονη
Ελληνίδα
Με μια σύγχρονη
Οικογένεια
Σε μια σύγχρονη
Δημοκρατία

ΑΘΗΝΑ 1989





Музей
Санкт-Петербург



Στις θυγατέρες μου Αλεξάνδρα, Έλενα
και Θεοδώρα και στον γιό μου Ιάκωβο με
την ευχή - και την ελπίδα - να
αγωνισθούν και να φτιάξουν μια πιο
ισότιμη κοινωνία.

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά



Σαν πρόλογος

Ένα από τα πιο θεαματικά - και θετικά - μέτρα της συναντεικής κυβερνήσεως που σχηματίσθηκε στις 2 Ιουλίου 1989 στη χώρα μας με τη στήριξη της «Νέας Δημοκρατίας» και του Συνασπισμού της Αριστεράς ήταν να εξαγγελεί, να φέρει ση Βουλή και να ψηφίσει νόμο που εξαλείφει όλες τις συνέπειες του Εμφυλίου Πολέμου.

Ονειρεύομαι μια Κυβέρνηση που θα ψηφίσει - και θα εφαρμόσει - ένα νόμο που θα εξαλείφει όλες τις συνέπειες του αρχαιοτέρου Εμφυλίου - ή, για να κυριολεκτήσω, Διαφυλίου - Πολέμου του κόσμου: Αυτού που άρχισε έξω απ' την κλειστή παρόντα του Παραδείσου, όταν ο Αδάμ καταδικάστηκε «να βγάζει με ιδρώτα το ψωμί του» και η Εύα «να γεννά και μεγαλώνει με δάκρυα τα παιδιά της».

Πιστεύω πως τη στιγμή που τα δύο φύλα, με την ελεύθερη δούλησή τους, θα μοιρωθούν



ισότιμα και τον «ιδρώτα» για την εξασφάλιση του ψωμιού και τα «δάκρυα» για το μεγάλωμα των παιδιών, ο «απόλεσθείς Παράδεισος» θα έχει κερδηθεί. Ή τουλάχιστον, η «εξορία» πάνω σε τούτη τη γη, θα γίνει πολύ πιο υποφερτή ...

Με το όραμα μιάς τέτοιας κοινωνίας ισότητας εν ελευθερίᾳ που - το διαισθάνομα - δεν θα αργήσει να έλθει, παραδίδω τις σκέψεις που ακολουθούν, στην κρίση σας...

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

Αθήνα, Οκτώβριος 1989

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ...

Το πλαίσιο: Προς το 2000

Ασφαλώς κανένας άνθρωπος στις αρχές της χιλιετίας, ούτε καν στις αρχές του αιώνα μας, μπορούσε να προβλέψει ότι δέκα χρόνια πριν το 2000 θα ήταν δυνατή μια σύσκεψη μεταξύ ενός Κινέζου, ενός Αμερικάνου και ενός Ευρωπαίου, δίχως να χρειασθεί να μετακινηθεί κανείς απ' τη χώρα του και δίχως κανένας να γνωρίζει τη γλώσσα των άλλου! Κι όμως τέτοιες τηλευσκέψεις, με ταυτόχρονη μετάδοση εικόνας, αυτόματη μετάφραση και ταυτόχρονη μετάδοση γραπτών στοιχείων, είναι σήμερα μια καθημερινή διαδικασία δυντίνας σε εκαντόντες γραφεία πολυεθνικών εταιριών, χάρις στην Τηλεματική. Οι δεν είχαν κατορθώσει οι φάλαγγες του Αλεξανδρού, οι λεγεώνες του Καίσαρα, οι στρατιές του Ναπολέοντα, οι τεθωρακισμένες μεραρχίες των Χίτλερ, το φοβερό φορτίο του αεροσκάφους «Ένολα Γκαίν» - η απομική δόμησα - οι δεν μπόρεσαν τα μεγάλα θρησκευτικά και κοινωνικά κινήματα, ο Χριστιανισμός, ο Μουσαμεθανισμός, ο Κομμουνισμός, το κατόρθωσαν τα αόρατα φαδιού μηλοπιλά κύματα: Κατήγρησαν τα σύνορα! Η αυτόληπτη μάντηση των επιζοινωνών που πρακτικά εκμηδενίζουν την τούρα και των συγχοινωνών που ελαχιστοποιούν την αποτέλεσμα



σεις, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη άλλων μορφών της τεχνολογίας, μεταβάλλουν ριζικά τη ζωή, τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά των κατοίκων όλης της γης.

Απ' τον αγρότη που κάνει τους λογαριασμούς του στο πάμφητρο κομματεράκια τοέτης και που γνωρίζει τις καιρικές συνθήκες μιας τούλαχιστον εβδομάδας, μέχρι το γιατρό που δεν υποθέτει πια, αλλά κυριολεκτικά «βλέπε» την ασθενεία στον τομογράφο και γργητώζει όχι με φαλιδιά, αλλά με λέιζερ, από τον υπάλληλο γραφείου που αρχειοθετεί όχι σε σκονισμένους φακέλους, αλλά σε μακρές δυστέττες, μέχρι τη νοικοκυρά που μαγειρεύει με μακροκύματα, οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών, επαγγελματικών και οικονομικών τάξεων, σ' ώστα διαδίδοτε γνώνια τον πλανήτη, ζουν πρωτοφανείς εμπειρίες, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν αποφασιτικά τις κοινωνικοπολιτικές τους πεποιθήσεις, με προφανείς επιπτώσεις στις δομές των κοινωνιών που ζουν, ή που ονειρεύονται να φτιάξουν.

Ήδη η ανθρωπότητα είναι σήμερα μάρτυρας της φαγδαίας καταρρεύσεως του πιο μονολιθικού καθεστώτος που είχε εγκαθιδρύσει ποτέ στον πλανήτη σε τόσο εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές και σε τόσο πολύτιμους και ποικίλους πληθυσμούς. Όμως, δεν είναι μόνο ο Κορμουνισμός που κονιορτοποιεύεται σήμερα. Κατέρρευσαν ή καταρρέουν όλοι οι «ιοιοί». Σε Ανατολή και Δύση, ο άνθρωπος που για αιώνες, με αντάλλαγμα κάποιες υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, δέχθηκε να θυσιάστε το σήμερα, ως στρατιώτης, εργάτης, οπαδός, μέλος ή απλά ως ένας αριθμός μιας επαγγέλματικής, κοινωνικής ή πολιτικής ομάδας, ξεναρδόσκει την «ψυχή του». Σπάει τα δεσμού του, απελευθερώνεται, επανεπαρσιδορύζεται, ξεναγίνεται το «μέτρον πάντων χρημάτων».

Απ' τα Ουράλια ως τις Άνδεις, απ' το Πεκίνο ως τη Βαρσοβία και τη Πράγα, απ' τη Ουάσιγκτον ως τη Μανύλα, απ' το Λονδίνο ως τη Σινηρία, ο ίδιος ανθρωποκεντρικός άνεμος φυσά. Ο άνθρωπος στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο πανεπιστήμιο, στο χωράφι, στις πόλεις και στα χωριά, πάντα να είναι η ανώνυμη παραγωγική μονάδα. Ξαναποκτά πρόσωπο, γίνεται πάλι μοναδικός, «άνοι-θρώπους» ξανά, (βλέπε προς τα πάνω), ξαναγίνεται άνθρωπος!

Αντίστοιχα, η πολιτική, η πανάρχαιη τέχνη των επηρεάζει και διοικείν ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να μείνει άθικτη από τις βιδιλικές αντές μεταβολές που συντελούνται. Βέβαια, κατά γενική διεπίπτωση, παραχόμα, η πολιτική προσωρινεύεται στα νέα δεδομένα με πολύ δραδιτερούς φυμούς απ' όπι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και είναι ενεζήγητο. Αρχαία τέχνη η πολιτική με όλες που χάνονται στη μαζεία, στην ιεροσύνη, στην ελεύθερο κηδεμονευση, διατηρούσε μέχρι πρόσφατα κάποια ψήγματα της αύγης του παλαιού καιρού. Σε κάποια σκοτεινή γνώνια της ψυχής του πολιτικού, ζούσε μέχρι γηές, ο μάγος-δροσιπούς, ο ιερέας, ο χωριός των Θεών. Η απόλυτη πραγματιστική εποχή μιας που προσδιορίζεται και προσδιορίζεται από την ταχύτητα, την ασκίδεια και την αποτελεσματικότητα, που διελύει όχι μονάχα τον κόσμο πα, αλλά και τα ανγά του, συντρίbeι ανελέητα κάτι «υπέλι χρωματιστό», που θα έλεγε ο ποιητής. Δύσκολες εποχές για πρίγκηπες, μεσοίες, χαρισματικούς....

Κι όπου ακόμα επιδύωνται κάποιοι τέτοιοι «κλασικού τύπου» πολιτικοί, πλαισιώνονται και εξαρτώνται φυσικά, από τους «μάναντερς της πολιτικής», τους ειδικεύμενους συμβούλους και τα επιτελεία τους, οι οποίοι γενικά ουσιαστικά διοικούν, πλαίσοντας υποτιρκή εκπόλεμη με τους παλαιούς εκείνους συνάντημους τους, τους συγκεκριμένους



των διασπορών, των παπιών, των αυτοχροτόδων, που δεν ήσαν παρά στολίδια του στέμματος, κεφάλια προς κοτήγη, όπως είχε αύλνιες ο αιθέντης...

Από όως και πέρα δύες και όποιες μορφές πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας επιβιώσουν θετικοτερούν τις πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες πολιτών κι' όχι τις τυφλές και απροσδιόριστες ανάγκες οπαδών. Η παραδοσιακή μεσοπαντοποιή πολιτική εξουσία εξαφανίζεται, αφού εξαφανίζονται σιγά σιγά και οι «τυφλοί οπαδοί».

Πιστεύω πως η ανθρωπότητα ζητά τις παραμονές μιας νέας Αναγέννησης. Η ανθρώπινη περιφύλακτη πάνω στη γη μπαίνει σε μια νέα φάση. Ο ανθρώπος, γνωρίζοντας την ιστορία του, θυσιασιώνεται απ' τις νέες ανανεώμφες του, συνειδητοποιώντας το πεπερασμένο του σώματό του και το απεριόριστο του πνεύματό του, ανιχνεύει το σύμπτωμα με αισιοδοξία και ρεαλισμό...

Η θέση της γυναικάς

Στα πλαίσια αυτών των θεμελιώδων μεταβολών που ζούμε, θα πρέπει να ιδούμεν και οι μεγάλες αλλαγές της θέσεως της γυναικάς σε όλες τις κοινωνίες. Μάλιστα θα έλεγα ότι αυτές οι ενθύτατες μεταβολές των αιώνων μας επηρέασαν, αλλά και επηρέαστραν διαθέταται απ' τον αγώνα και τις κοινωνικές κατακτήσεις της γυναικάς.

Για αιώνες η γυναικά είχε περιορισθεί σε «χρωσά» ή «αιδερένια» χλοιούνα, είχε αντιμετωπισθεί ως αναπαραγωγική μηχανή και τροφού, ως σκένος και ως «ανάπτυξη του πολεμιστή», ως οικιακή δομήθος ή, εν πάσῃ περιπτώσει, ως «γυναικά» - δηλαδή περίπτωση ανθρωποτος. Τον τελεταιο αυτό αιώνα, ξεκάνησε σε παρκόσματα κλίμακα ένεν αγώνα για την Ισότητα, που δεν είναι άλλος από τον

αγώνα για την κατάκτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται. Οι θεσμοί, μέσω των οποίων η γυναικά διεκδικεί τα δικαιώματα της, έχουν γίνει από άνδρες για άνδρες, σε εποχές που όχι λόγο και ψήφο, αλλά σύντομη άποψη δεν της επιτρέποταν να διατυπώσει. Γι' αυτό και ο αγώνας αυτός ορισμένες φορές οδηγήθηκε σε επερδούλες και γραφικά σχήματα...

Όμως, όπως και νάζει, οι οποιοεδήποτε αντιστάσεις στον αγώνα της Ισότητας των δύο φύλων, είναι φανερό πια πως είναι μάχες οπισθοφυλακής. Η Ισότητα κατακτάται, μέρα με τη μέρα, με σαρδαίους συνθημάτων. Από το 2000 ή επον ή από το 2000 και κάπι, είμαι δέδαη, ότι η Ιστορία θα γράφεται πια και από τις γυναικές και για τις γυναικές....

Στη χώρα μας η υπόθεση της Ισότητας των δύο φύλων είναι αλήθεια, ότι καθυστέρησε σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Η γυναικεία ψήφος, το δικαίωμα των εκλέγεν και εκλέγοντα κεφαλήθηκε μόλις το 1952, ενώ η συνταγματική κατοχύρωση της Ισότητας συμπεριλήφθηκε μόνο στο Σύνταγμα του 1975.

Είναι άμιος εξ' ίσου αλήθεια, ότι τα τιλευταία χρόνια ο αγώνας για την Ισότητα έχει επιταχυνθεί και δεν εννούει φυσικά τις θυρηδόδεις εκδηλώσεις κάποιων «φεμινιστριών» που, προσπαθούντας να επιβάλλουν την Ελληνίδες ξένα πρότυπα και ρυθμούς, δίχως να γνωρίζουν ή να υπολογίζουν την Ελληνική πραγματικότητα, κατέληξαν σε αδιέξοδο και οπισθοδρομήσεις...

Ερχονται για πολλά χρόνια πάρει μέρος τούτο στον αγώνας της Ελληνίδας για την Ισότητα, δύο και πλέον σε όλη την Ελλάδα, αγώνες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάντηση της Ελληνικής οικογένειας, προσπάθηση να



ψω στο φυλλάδιο αυτό την προσωπική μου μαρτυρία: Ποιά είναι η κατάσταση της Ελληνίδας και της Ελληνικής οικογένειας σήμερα και ποιές είναι, κατά τη γνώμη μου, οι πιο πρόσφορες και - πολιτικά, ηθικά και οικονομικά - οι πιο εφικτές λύσεις σε οφισμένα «καυτά» προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Προειδοποιώ ότι το φυλλάδιο αυτό παρ' ό,τι στηρίζεται σε επιστημονικά διακριθεμένα στοιχεία δεν επιδιώκει τίτλους επιστημονικής εργασίας.

Μια προσωπική μαρτυρία είναι - και ίσως - μια πολιτική πρόταση...

Η ελληνίδα σήμερα

Στις δημοκρατικές πολιτείες, η εξαφάλιση της ισότητας εντασμάτων γενικά, το λεγόμενο «fair play», για όλους ανεξαρέστους τους πολίτες, στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό στόβο, αποτελεί προύτσονη, αλλά και απόδειξη εννομίας και δημοκρατικότητας.

Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε δημοκρατία, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το «fair play» τηρείται **και** ως προς τις γενναίκες.

Ας το πούμε καθαρά: Παρά τις όποιες «βελτιώσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με τις γνωστές και ιδιαίτερα προδόληθεισές «γενναούδορες ρυθμίσεις» - οι περισσότερες των οποίων, πάντως, δεν ξεπέρασαν τα γραφεία των «ρυθμιστών» - και ανεξάρτητα από τους ιστορικούς, εθνολογικούς, κοινωνικούς ή όποιους λόγους - που μπορεί να «εμμηνεύουν» αλλά δεν θεραπεύουν το πρόβλημα - σήμερα στην Ελλάδα η **μεγαλότερη** μερίδια των πολιτών, όχι μόνο δεν συμμετέχει **αναλογικά** και **ισότιμα** στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική διαστροφομάτωση, αλλά,

πολλές φορές, αγνοείται και, ορισμένες, παραμερίζεται, είτε με πρόσχημα τις «παραδόσεις», είτε με την απλή επιβολή του νόμου των φυσικά δενατότερον...

Τα «φοβερά» ντοκουμέντα

Ας μιλήσουμε με τη γλώσσα των αριθμών, μια και οι λέξεις έχουν τα τελευταία χρόνια υποστεί τέτοια επεξεργασία ελαττικοποίησες, ώστε να σημαίνουν ό,τι περίπου επιθυμεί κανείς:

1. Οι Ελληνίδες, ενώ αποτελούν το 51% των πληθυνομού - και τον επλογικού σώματος - εκπροσωπούνται με το 4,3% στη Βουλή, με το 7,1% στα Δημοτικά Συμβόλια με το 1,1% στα Κοινωνικά Συμβόλια. Το 1,45% των δημάρχων και το 0,38% των προέδρων κοινοτήτων είναι γυναίκες, ενώ στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο, στη ΓΣΕΕ, οι γυναίκες εκπροσωπούνται με το 4% περίπου.

Παρόμοια ποσοτάτα μηδαμνής έως ελάχιστης εκπροσωπίσεως πλατφόρμανται σε όλα τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. (Οι πίνακες που ακολουθούν, εκτός αν αναφέρεται άλλη πηγή, έχουν ληφθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος).

ΠΑΝΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ					
ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΑΝΔΡΕΣ	%
1971	8768372	4481624	51	4286748	49
1981	9739589	4960018	51	4779571	49



ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΔΙΟ				
ΕΤΟΣ ΕΚΑΟΓΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ	%
1981	287	95,7	13	4,3
1985	291	96,7	9	3,3
1989	287	95,7	13	4,3

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΙ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ	%
276	4	1,45
KΟΙΝΟΤΗΤΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ	%
5.761	22	0,38

2. Οι γυναίκες, ενώ αποτελούν το 35,4% των εργατικού δυναμικού, αντιλόφουστένευν το 53,3% των ανέργων, ενώ το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας είναι υπερδιπλάσιο της ανδρικής!

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ				ΑΝΕΡΓΟΙ						
ΣΥΝΟΛΟ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΑΝΔΡΕΣ	%	ΣΥΝΟΛΟ	%			
3892457	100	1379501	35,4	2512951	64,6	303740	162022	53,3	141918	46,7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΣ	ΑΝΕΡΓΙΕΣ	%	ΑΝΕΡΓΟΙ	%
1975	13141	2,8	36825	2,5
1980	28459	4,6	35066	2,1
1984	143000	16,8	132000	7,5

3. Στον δημόσιο Τομέα, ενώ οι γυναίκες έχουν μάλιστα ικανοποιητική παρουσία στους κατέτερους βαθμούς, στους ανιότερους, μιχαίνεται αισθητά και, στους ανώτερους, σχεδόν μηδενίζεται:

ΠΟΣΟΣΤΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΦΥΛΟ	ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ (ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)								
	ΒΑΘΜΟΙ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ	98,1	89,8	88,4	77,7	69,1	49,6	60,7	50,7	67,8
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	1,9	10,2	11,6	22,3	30,9	50,4	39,3	49,3	32,2

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ (ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ)

ΦΥΛΟ	ΒΑΘΜΟΙ									
	4	5	6	7	8	9	10	ΣΥΝΟΛΟ		
ΑΝΔΡΕΣ	64,6	58,6	59,3	52,4	40,7	28,2	44,9	50,4		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	35,4	41,4	40,7	47,6	59,3	71,8	55,1	49,6		

4. Το 79,9% των ενεργούν αναλφάδητου πληθυσμού είναι γυναίκες. Ο συνολικός αριθμός αναλφάδων γυναικών είναι 563435 ή το 13,3% των συνολικού πληθυσμού. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τους άνδρες είναι 143266 ή ποσοστό 3,6%.



5. Η παροχή συνεχούς μη αμειδόμενης, μη κοινωνικά ασφαλίσμης και, ορισμένες φορές, ούτε καν ημεριά αναγνωρισμένης απασχόλησης, είναι ένα παλιό, οξύ πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν προφανώς διεσ το νοικοκυράδες. Όμως, το σύνδρομο αυτό της «Μαίρης Παναγιωταράδη», παίρνει τραγικές διαστάσεις στις αγροτικές, καρδιών, όλων και σε πολλές αστικές περιοχές, για τις γυναίκες που παρέχουν συνεχή μη αμειδόμενη εργασία στο οπίτι και στο χωράφι ή στην οικογενειακή διυτεγνία ή επιχείρηση. Οι γυναίκες αυτές, ενώ εργάζονται και πέραν των νομίμων οραφών, ούτε αμείβονται, ούτε έχουν κυριότητα στα παραγόμενα προϊόντα, και, τις περισσότερες φορές, δεν έχουν καν ιδιαίτερη κοινωνική ασφάλιση. Έτοι το 77,3% των συνόλου των εργαζομένων στις αστικές και ημιαστικές περιοχές και το 70,2% στις αγροτικές, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη Στατιστική ως «υγιδόποθινονα και μη αμειδόμενα μέλη οικογενείας», είναι γυναίκες:

**ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ**

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΟΜΕΝΕΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΟΕ ΣΜΟ	% ΕΠΙ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.	ΣΥΜΒΟΛΟΥΣΣΕΙ ΜΗ ΑΙΓΑΙΟΜΕΝΙΚΟΥ ΜΕΛΗ ΣΜΑΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.	ΜΙΣΘΟΤΕΣ ΔΙΑ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.	% ΕΠΙ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.
12.500	7,7	90.600	17,0	126.300	77,3	463.500	31,9

ΑΠΑΙΣΟΝΟΜΕΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ							
	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΡΓΟΛΟΤΕΣ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΓΚ ΑΙΓΑΙΟ	ΣΥΜΒΟΛΟΥΣΣΕΙ ΜΗ ΑΙΓΑΙΟΜΕΝΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΜΙΣΘΟΤΕΣ ΔΙΑ ΣΥΝ. ΚΑΤΗΓΟΡ.	ΑΙΓΑΙΟΝ ΔΙΑΙΓΑΣΑΝ	ΔΙΕΝ ΔΙΑΙΓΑΣΑΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΥ ΦΥΛΑ	ΑΙΓΑΙΟΝ 9/72091 100	39333 100	594.164 100	333.072 100	391.48 100	917,4 100	143,8 15,6
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	291.158 90	281 7,1	45247* 7,7	233251 70,2	8911 22,8		
ΑΝΔΡΙΣ	680233 70	3652 92,9	539517 92,3	967781 29,8	30337 77,2	7746 81,4	



Τι μπορεί να γίνει

Αυτές είναι με αριθμούς ορισμένες όψεις της σημερινής καταστάσεως της Ελληνίδας, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί δέδους ικανοποιητική. Οι πολιτισές, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες είναι τόσο μεγάλες, που για να αιμάλωνθούν, δεν αρκεί πια η «αλλαγή νοοτροπίας», η οποία - όπως άλλωστε όλες οι «αλλαγές» - κατά την ίδια σύνθημα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιείται και σαν «άλλοθι» απ' όσους άμεσα ή έμεσα επιδιώκουν τη διαμόνιση των ανισότητών. Απαιτούνται - όσο κι αν αυτό ηγεί «εκτός τόπου και χρονού» - κάποιες κρατήσεις πλαισιώδατες, αλλά και - κυρίως - απαιτείται συντονισμένη υπεύθυνη και επίμονη δράση εκ μέρους όλων των Ελληνίδων. Είναι καρδιοί οι ελληνίδες να μάθουν πως όπως η ελευθερία, έτσι και η ισότητα, είναι κατ' εξοχήν πολιτικό αγαθό, που δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται...

Ποσοστώσεις ή αναλογική συμμετοχή

Ελέγχεις το πολιτικό περιβάλλον και τις εξέλιξεις του, μόνο στο βαθμό που έχεις λόγο στη διαμόρφωσή του. Την ουσιαστική αυτή αλήθεια αρχίζουν τα τελευταία χρόνια, να συνειδητοποιούν οι γυναίκες όλων των κόσμων, γι' αυτό και ο διαιρούμενος στόχος όλων των γυναικείων κινημάτων και όλων των γυναικών είναι η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια σ' άλλοτερη την Ευρώπη - και, τα τελευταία δύο και στη χώρα μας - γίνεται πολύς λόγος για τις «ποσοστώσεις», την ποσοστιαία δηλαδή συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Γυναικείες οργανώσεις, φορείς, κόμματα και κυβερνήσεις, τοπικές

περιφερειακές και εθνικές συγκοτούν, «παζαρεύονταν» ή αποδέχονται ποσοστά γυναικείας συμμετοχής που - θεωρητικά τονιάζουν - ξεκινούν απ' το 15% και φθάνουν στο 45%.

Παρακολουθώντας την επόθεση αυτή των ποσοστώσεων από χοντά, και διαπιστώνοντας πως ενώ τεκφύγει μια οδηγημένη πραγματικότητα και μια αδήσητη ανάγκη, τίνεται είτε να εξελιχθεί σε «παιχνίδι της κολοκυνθάς» (γιατί 20 κι όχι 30) είτε να καταγγέλθει ως αυθαίρετη, είτε το - σημαντικότερο - να δεσμευθεί για πολλά χρόνια με αριθμός τη γυναικεία συμμετοχή και - χειρός - να δύσει και πάλι στους άνδρες την πρωτοβουλία κινήσεων καθιστώντας τους «παρεγγομένους» από «διωρητές» αλλοτρίων αγαθών, σκέψηται την προώθηση των θεωριών της αναλογικής συμμετοχής. Να σημετέχουν, δηλαδή, και αρχήν στα όργανα κάθε κόμματος, αριθμός γυναικών ανάλογος των εγγεγραμμένων - γυναικών μελών και, εφ' όσου το κόμμα αποτελεί εξουσία, να προτείνει - στην περίπτωση αρετών - και να διορίσει - στην περίπτωση διορισμένων - ανάλογο αριθμό γυναικών, σ' όλα τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων.

Την πρόταση αυτή, που με θέριμη επεξεργαστήρικμε στο Τμήμα Γυναικών της Νέας Δημοκρατίας, υπέβαινα το Καλοκαίρι του 1988 στη Συνδιάσκεψη των Γυναικών των Ευρωπαϊκών Λαϊκών Κόμματος στη Βόννη, εκπροσωπούντας το Τμήμα Γυναικών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή απ' όλες τις γυναικείες οργανώσεις των ευρωπαϊκών κομμάτων, που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και, μάλιστα, το Φεντούπορο το 1988 η σχετική απόφαση επικυρώθηκε από όλες τις αρχηγούς των κομμάτων αυτών, κατά τη σύνοδο της Λουξεμβούργου.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Συνδιάσκεψη του Τμήματος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Δαϊκού Κόμματος, πιστεύοντας ότι οι Ευρωπαίες μπορούν να πλέξουν όρι απλά σημαντικό, αλλά αποφασιστικό πολιτικό ρόλο στο ομηρινό γαγδαία μεταβαθύλιμνο κόσμο μας και επιτεγμώντας να προωθήσουν την πλήρη ισότητα στην πολιτική ζωή των χωρών τους, με τη σημειούζη όσο το δυνατόν περισσότερων γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, και αφού άσκουν και συζητούν τις σημειώσεις προτίτλου της ομάδας εργασίας «Για τη σημειούζη της Γυναικώς στην πολιτική», αποφάσισε:

1. Ο αριθμός των γυναικών που θα προτείνονται από τα Κόμματα για αξιώματα ή ως επονόμιο για αξιώματα σε εκλήγμες θέσεις αντανακλήσεων, πουλάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των γενναιότερων που αντίστοιχα Κομμάτων.

2. Τα Κόμματα που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δαϊκό Κόμμα, καλούνται πάντα να στρέψουν τις προσπάθειες των γενναιότερων τημάτων τους οικονομικά και, παράλληλα, να προωθήσουν με όλη την γυναικεία αντιπροσώπευση στη δημόσια ζωή των χωρών τους.

3. Τα τμήματα γυναικών των Κομμάτων, θα πιστάλλουν σε τακτά διασπορά που συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δαϊκού Κόμματος, εκθέσεις, γύρω απ' την κατάσταση και την πορεία της εφαρμογής της αρχής για τη σημειούζη των γυναικών σε αξιώματα και εκλήγμες θέσεων.

4. Τα Κόμματα που συμμετίχουν στο Ευρωπαϊκό Δαϊκό Κόμμα, αναλαμβάνουν την εποχρέωση για την εφαρμογή της αποφάσισης αυτής.

Η μετάφραση της απόφασης της Συνδιάσκεψης των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Δαϊκού Κόμματος στη Βόνη, που δίχτει την «Αναλογική Συμμετοχή».

Έτοιμη, σήμερα, τα περιοδότερα χριστιανοδημοκρατικά και φιλελεύθερα κόμματα της Ευρώπης αποδέχονται και έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν την «Αναλογική Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Αριθμούς των Αποφάσεων».

Φυσικά θέτοντας τον πολιτικό αυτό **στόχο** γνωρίζουν με καλά ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επλέγονται **άεριο** στη Βουλή 153 γυναίκες Βορειοτέρες, σύτε να οριστούν 20 γυναίκες επουρηγοί στη Κινηματογραφή, σύτε 140 δήμαρχοι και 3000 πρόεδροι κονιτήτων. Ούτε αφαίρωνται είναι δυνατόν οι γυναίκες να ελέγχουν **άεριο** δικαιοίς συνδικάλωτικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή να στελέχουν τις ανώτατες θέσεις της δημοσίας διοικήσεως. Μια τέτοια επιδιώξη, αποτή τη σημείη, δεν θα ήταν επιλόγος εξαιρετικαποτική, θα ήταν φαιδρό. Όμως θέτονται αυτό τον **στόχο**, αναγραφόμενη ως πόρισμα πολιτική προτεραιότητα την «αναλογική συμμετοχή» των γυναικών στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων.

Με την ενέργεια αυτή είναι προφανές ότι τίθενται σε λειτουργία διαδικασίες, απελευθερώνονται δεσμευμένες δυνάμεις, κεντρίζονται φιλοδοξίες, προσκαλούνται αντιπαραγάθεις, ανιγνωρίζονται προθέσεις, δημιουργούνται, με λίγα λόγια, το κλίμα και οι προϋποθέσεις, ώστε η αναλογική συμμετοχή να καταστεί ούντομα αποδεκτή κοινωνική και πολιτική πρόταση.

Είναι αλήθεια, πριν εισηγηθούμε την πολιτική αυτή σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, την δοσμάσουμε στο κόμμα μας, τη Νέα Δημοκρατία, με καταπληκτικά αποτελέσματα. Πραγματικά, με την εφαρμογή, από το 1986 ενός ειδικού «Προτοράματος Δράστεως» στα Τμήματα Γενναιότητας της Νέας Δημοκρατίας σ' ολόκληρη την επικράτεια, καταφέρουμε να περάσουμε στην ενεργό πολιτική, την πολιτική της γυναικείου πληθυσμού, ποτ. πλ. λ. 1990



χρόνια, ούτε καν απαθίεις παραπήρητές των πολιτικών εξελίξεων θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν.

Ορατό αποτέλεσμα: Κατά τις εισωκομιατικές εκλογές του 1987, κατοφθώσαμε να έχουμε όχι μόνο μαζική γυναικεία συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, αλλά και πρωτοφανή υπερψήφιση των γυναικών εποντήφων, που σε ποσοστό, κατά μέσο όρο σ' όλη την επικράτεια, ξεπέρασε το 200%.

Το παράδειγμα, όπου για ημέλες συμβούλιο ψηφίστηκαν διάφοροι επινοηθείς ανέρες που ήταν δέδους μια αραιά περίπτωση, είναι όμως γεγονός ότι δεν υπάρχει πια σύντομη μία κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όπου να μη εκπροσωπούνται οι γυναίκες.

Εκλογές 89: Η δικαιώση αγνοφαίνεται

Μιά αόρα πιο εμφανής επιτυχία της πολιτικής αυτής προσωρήσεως των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης Ιουνίου 1989.

Στον ύστορο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εφαρμόσαμε συνειδητά και προγραμματισμένα την πολιτική αυτή, υπερδιπλανώσαμε τον αριθμό των γυναικών δουλευτών - από 3 το 1985 τόφα εξελέγησαν 7 (ποσοστούα αύξηση 135%) - δηγήμαν δύο γυναικές δουλευτές στην επαρχία, καταστήθηκαν δύο πρώτες θέσεις σε σταυρούς από γυναίκες (μία στην Αθήνα και μία στην επαρχία) και είχαμε μια θεωρητική μετατροφή της γυναικείας ψήφου (ένως και 8.5%) προς τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα, πάντως, που αισθανόμενος οφείλεται και σε άλλους παράγοντες.

Το κυριότερο όμως γεγονός που το θεωρώ **ιστορικό**, είναι η αλλαγή της ψηφιδωτικής συμπτευφοφάσ των γυ-

ναιών. Για πρότη φορά, οι γυναίκες ψηφοφόροι εμπιστεύθηκαν τις υποψήφιες γυναικές όλων των κομμάτων σε τέτοια έκταση. Οι γυναίκες υποψήφιες πήγαν, κατά μέσο όρο, διπλάσιο αριθμό γυναικείων ψήφων απ' αυτούς των ανδρών, ανατρέποντας έτσι ομοτικά, το μέχρι πριν λίγο καιρό αποτλιστικό επιχείρημα των κομμάτων, ότι δεν τοποθετούν περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια, γιατί «οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες». Θα μπορούσα να πο ότι στις εκλογές αυτές που τις θεωρούμε **ορθότητο** για την Ελληνίδα, αναδέιχθηκε η «**γυναικεία δύναμη**», την οποία όχι μόνο κανένας πιο δεν μπορεί να αγνοήσει, αλλά και πιοτένα θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην γενική ανανέωση της πολιτικής μας ζωής, αφού η γυναίκα απ' τη φύση της φέρνει καινούργια πρόγραμμα σ' αυτό τον κατέβοχη ανδρικό χώρο: Την ενασθήσια ως προς το περιβάλλον, την φαντασία και την πρακτικότητα ως προς την εξέγερση λόγων, την επιμονή και υπομονή ως προς την επίτευξη στόχων.

Ιδού τα αποτελέσματα στη Β' εκλογική Περιφέρεια Αθηνών ως προς τις γυναικές υποψήφιες, τα οποία, λίγο πολύ, είναι ίδια σ' ολόκληρη την επικράτεια:

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΗΣ	ΣΥΝ. ΜΗΝΩΝ	ΤΙΜ. ΑΚΡΙΒΩΝ ΣΥΝ. ΜΗΝΩΝ	ΤΙΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝ. ΜΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑ Ε. (Ν.Δ.)	22521	7979	14608
ΜΠΟΥΡΒΑΡΑ ΚΑΤ. (Ν.Δ.)	37454	12735	24302
ΠΕΤΡΑΝΑ ΠΑΛΛΗ ΒΑΝΗ (Ν.Δ.)	71608	24095	46449
ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΛΑΒΑ (ΠΑΣΟΚ)	20894	7371	19177
ΖΕΡΒΑΚΗ Ι. (ΠΑΣΟΚ)	11863	4092	7710
ΚΑΒΒΑΔΑ ΗΡΟ (ΠΑΣΟΚ)	3902	1202	2867
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΦ. (ΠΑΣΟΚ)	20577	5789	14861
ΣΤΑΝ ΚΥΡ. (ΠΑΣΟΚ)	4967	1487	3486
ΓΡΑΚΙΟΤΗΝ-ΛΑΔΑ Ε. (ΣΥΝ.)	5900	2530	3888
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΝ.)	98243	45889	51695
ΔΡΕΤΤΑ ΑΘ. (ΣΥΝ.)	4943	1700	3221
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ (ΣΥΝ.)	6042	2636	3394
ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΣ ΕΥ. (ΣΥΝ.)	24224	8587	15903
ΝΙΚΟΔΑΚΗΝΗ Φ. (ΣΥΝ.)	5587	2285	3282
ΣΙΑΝΟΥ ΚΩΤ. (ΣΥΝ.)	5370	2188	3175
ΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΝ.)	9214	4029	5125



Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών - Βουλή

Έως ότους δύνασης «αναλογική συμμετοχή» γίνεται πράξη και πρακτική για όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πιστεύοντα ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε, τα γυναικεία προβλήματα και τα γυναικεία θέματα του λάχιστον να ακούγονται και, εν πλάτε περιπτώσει, να τίθενται με τρόπο οιφή και συγκεκριμένο ενώπιον των κάθε μορφής αρχών και εξουσιών. Οι κεντρικές και περιφερειακές αρχές, πιστεύοντα πως πρώτη πάρον μέτρα, τα οποία κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν επιπτώσει πάνω στις γυναικες, θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον τη γνώμη τους.

Για τον σκοπό αυτό και μόνο νομίζω ότι θα πρέπει ν' ιδρυθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών, στο οποίο θα συμμετέχουν γυναικές επερθόσπιτοι όλων των κομμάτων και όλων των γυναικείων οργανώσεων της χώρας. Όμως, για να μην εξελιχθεί καί αυτό σ' ένα ακόμα γραφειοκρατικό Μινόταυρο, που θα τρέψει δίχως να παράγει τίποτε, το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι άτυπο, να μην υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο και καμιά αμοιδή, ο ρόλος του όμως να είναι γνωμοδοτικός. Δηλαδή, να εφφαίνει γνώμη, πρώτη η εκτελεστική εξουσία εφαρμόσει μήτρα, πουν έχουν άμεση επίπτωση στο γυναικείο πλήθυνσι.

Άλλα, και η νομοθετική εξουσία πιστεύω οφείλει ορισμένες «διευκολύνσεις» προς την γυναικά, στον αγώνα της για την ισότητα. Νομίζω ότι με το να καθεροθούν στη Βουλή, τρεις συζητήσεις, σε κάθε κοινοβούλευτική περίοδο, αφειρούμενες αποκλειστικά στα γυναικεία θέματα θα ήταν υπέρ του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Κατά τις συζητήσεις αυτές θα μπορούσε να γίνει έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας για την πολιτική της πάνω στα γυναικεία θέματα και να προταθούν και να συζητηθούν και, ενδεχομένως, να ψηφισθούν νομοθετήματα που αφορούν τις γυναικες.

... ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ...

Ομος η Ελληνίδα πέρα και - στην καθημερινή πρακτική - πάνω απ' τα αιφανθώς γυναικεία προβλήματα, αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό και τα προβλήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την οικογένεια. Τη συγκρότηση, τη δομή, τη λειτουργία της. Ας μη γελούμαστε. Όταν αναφερόμαστε στον οικογενειακό προτολογισμό, στη φαντασία μας έρχεται μια γυναίκα μ' ένα καροτόσιο στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά, ενώ όταν μάλιστα για απαρχόληη στην οικογένεια, σ' όλων των νου έρχεται μια γυναίκα με ποδιά στη κουζίνα να μαγειρεύει ή να φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά. Παρά την όλη τατική ιδότητα, η γυναίκα έχει και σήμερα de facto το μεγαλύτερο δάρος των ευθυνών και των καθημερινών λειτουργιών που σχετίζονται με την οικογένεια.



Οικογένεια: Ένας πανάρχαιος θεσμός «ανακαλύπτεται»

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια, που πέθανε μια πρωτοφανή κρίση, σε παγκόσμια κλίμακα, δρίσκεται σήμερα και τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο θεομός, τον οποίον ο εγκύνιος, ο μαρασμός ή και ο θάνατος αράμα είχαν σχεδόν «προδόξεθεί», γνούσες σήμερα, παγκόσμια, μια πρωτοφανή ανανέωση. Η οικογένεια, της οποίας ο ρύλος και η αξέα είναι κατά την εποχή της εκδημοκρατίας των εθνών, έντονα αμφισβήτηει, «ανακαλύπτεται» και πάλι, καθώς επαναδιέπονται η φυγολογική και λειτουργική αξία και - εδώ είναι το νέο - η οικουμενική σημεδόλη της στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Η εξήγηση αυτών των αντικρουοντων απόρεων πάνω στον θεομό της οικογένειας είναι απλή: Το μεγάλο εργοστάσιο της Βιομηχανικής περιόδου - σε αντίθεση με το αρχοτικό υποστατικό της εποχής του προηγήθηκε - για να λειτουργήσει, στηριζόταν στο ανάνεω άτομο - εργάτη, που αποτελούσε απλώς ένα νόμιμο για τον εργοδότη. Αντίθετα, το ομηρεινό μεταδιομηχανικό κράτος στηρίζεται στις σχετικά μικρές οικονομικές μονάδες, που, είτε παράγονται, είτε πωλούν ή οποιοδήποτε χρηματοποιούν τη γνώση, υπό μορφή πουλήσλων τεχνολογιών. Το 80% των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν την τελεταιά Δεκατία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παράγουν ή εμπορεύονται γνώσεις. Οι μονάδες αυτές του μεταδιομηχανικού κράτους δημιουργούνται και λειτουργούν από επώνυμους ανθρώπους-δημιουργούς. Αυτός ο νέος *homo post industrialis* για να υπάρξει, χρειάζεται τις ουνθήκες που παρέχει της οικογένειας περιβάλλον. Η διεπίστωση αυτή που έχει στατιστική μετρήσιμη, εξηρεύει και το αντιφατικό φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα στην Ευρώπη: Κινδύνησεις που επαγγέλλονται και αγο-

νίζονται σκληρά για τον περιορισμό του κρατισμού, απ' τη μάτι να καταγράψειν υπουργεία και πολλές γραφειοκρατικές υπηρεσίες και από την άλλη, οι ίδιες αυτές κινδεύντος, να ιδρύνουν ανεξάρτητα υπουργεία Οικογένειας ή να επεκτείνουν και να ενισχύουν υφιστάμενες υπηρεσίες για την οικογένεια.

Στην απόφαση της τελενταίας Ευρωπαϊκής Συνδιαστικής για την Οικογένεια των χωρών μελών της ΕΟΚ, που έγινε στις Βρυξέλλες αναφέρεται ότι «χωρίς οικογένειας η Ευρώπη δεν έχει μέλον. Η Ευρώπη - λέει η απόφαση - χρειάζεται μια κοινή αγορά. Άλλα μια Ευρώπη που θα είναι μόνο κοινή αγορά, είναι εκ γενετής ενθαρρυντική και περιορισμένη. Κανένας δεν είναι αποφοιτούμενος να θυσιωθεί για μια Ευρώπη των επιχειρηματιών, όπτε να την αντιμετωπίσει σαν δεύτερη πατρίδα. Άλλους και σαν κοινότητα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει αδέδαιο μέλλον, εκτός και αν γίνει μια ανθρώπινη κοινότητα, η οποία θα νοιάζεται για την καθημερινή, την οικογενειακή ζωή των κατοίκων της. Η Ευρώπη θα γίνει εντάι μόνο όταν γίνει η Ευρώπη των οικογενειών...».

Η Προευθυνόργος της Βρετανίας M. Θάτσερ διακηρύσσει ότι «για μια καλύτερη Βρετανία πρέπει να διναμώσουμε την οικογένεια. Αν δεν το καταφέθωσμε θα προκύψουν προβλήματα που καμιά κινδέργηση δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον να επιλύσει ...»

Ελληνική οικογένεια και δημογραφική απειλή

Αν για τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η ενδιαφορά του θεομού της οικογένειας έχει στόχο την καλύτερην και την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών τους, το πε-



χώρα μας καθίσταται και δρός επιδιώσεως. Προγματικά, η δημογραφική απειλή - η φαγδαία και συνεχής γήρανση και μη ανανέωση του πληθυσμού της χώρας μας - δεν είναι μόνο ορατή, είναι απτή: Εφ' όσον συνεχισθούν οι σημερινοί ρυθμοί, σε 50 χρόνια η Τουρκία θα αγγίξει τα 100 εκατομμύρια κατοίκους, η Αλβανία θα ξεπερνά τις 10, ενώ η Ελλάδα μόλις θα φθάνει στα 8 εκατομμύρια. Ιδού ένας παραστατικός σχετικός πίνακας από το πολύ ενδιαφέρον διάδικτο του Γ. Ν. Τζιαφέτα «Η Ελλάς γηρασκούσα»:

Προσποτή του πληθυσμού της Ελλάδος (Ε) και της Τουρκίας (Τ) σε εκατομμύρια



Η χώρα μας σήμερα κατέχει τις πρώτες θέσεις στους ρυθμούς υπογεννητικότητας, γήρανσης του πληθυσμού, μειώσεως των γάμων και αυξήσεως στον αριθμό των διαζυγίων.

Σε κάθε Ελληνική οικογένεια αντιστοιχούν σήμερα 1,3 παιδιά με συνεχή πτωτική τάση, όταν το ελάχιστο για

μόνο τη συντήρηση του πληθυσμού είναι 2,1. Είναι ζαρακτηριστικό και οδυνηρό ότι το πρώτο εξάμηνο του 1987, για πρώτη φορά από την εποχή της κατοχής, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις!

Να πως εξελίχθηκε ο πληθυσμός της Ελλαδός σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ:

Φυσική κίνηση του πληθυσμού στην Ελλάδα μέχρι το 1986	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Γένοις	62352	71178	67784	71143	57671	62547	58933
Γεννήσεις	148134	140953	137275	132608	125535	116830	112911
Θάνατος	87282	86261	86345	90586	88331	92624	91644
Υπερ. γενν.	60852	54692	50930	42022	37204	24206	21267
/ / 000	6,31	5,62	5,19	4,27	3,77	2,43	2,13

Γεννήσεις ζεύγων στην Ελλάδα σε μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Περιφερειών:							
Περιφ. Περιφέρειας	62160	56780	56515	54463	50946	48246	46489
Αιγαίν Στρατ. Ελ.	7425	6979	6752	6170	5900	5206	4933
Βασιλοπόλεως	12203	11844	11453	11254	10868	10110	9507
Ιόνια Νησιά	1984	1953	1932	1727	1743	1558	1472
Ήπειρος	4775	4732	4610	4445	4166	3842	3644
Θεσσαλία	10696	10045	9761	9296	9074	8480	8162
Μακεδονία	32121	30272	29638	27979	26958	24906	24608
Θράκη	5255	5140	4949	4823	4701	4366	4096
Νοτιο Αιγαίν	4712	4597	4446	4358	4156	3838	3946
Κρήτη	7828	7313	7389	7087	7023	6295	6324



ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Περιοχή	Πληθυσμός (10) ⁵			Μεταβολή (%)		Δείκτες Γεννήση, Θαυμάτων
	1961	1971	1981	1961	1971-81	
Πρωτεύουσα	1852,7	2450,2	3027,3	37,1	19,1	2,04
Δημός Εύβοις (τελ.)	970,9	992,2	1099,5	2,2	10,8	1,67
Πειραιώτηρρος	1086,3	986,9	1012,5	-10,0	2,6	1,57
Ιόνιος Νήσοι	212,5	184,4	182,6	-13,2	-1,0	1,44
Ήπειρος	352,6	310,3	324,5	-12,0	4,6	1,66
Θεσσαλία	699,9	659,9	695,6	-4,4	5,4	1,77
Μακεδονία	1896,1	1890,6	2121,9	-0,3	12,2	1,75
Θράκη	356,5	329,5	345,2	-7,6	4,7	1,80
Νήσοι Αγριού	477,4	417,8	428,5	-12,5	2,6	1,54
Κρήτη	483,2	456,6	502,1	-5,5	10,1	1,81
						1,00

Δείκτες αναφέρονται στην περίοδο 1971-81 για ταυτό ότιμο.

Το 2020 σε κάθε χιλιούς Έλληνες οι 560 θα είναι πάνω από 65 χρονών.



Διάγραμμα 2
Ποσοστοία προσποτής της γηράσασης και της νεανικότητας
του πληθυσμού της Ελλάδας



* Τα διαγράμματα ελήφθησαν απ' το έθιλο «Η Ελλάς γηράσκουσα» του Γ. Ν. Τζαφέτα.

Οι απογοητευτικοί, πράγματι, αυτοί αφιμοί και οι πιθανές επιπτώσεις τους έχουν τα τελευταία χρόνια ενασθητοποιήσει ορισμένες προσωπικότητες και ομάδες της Ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες μεμονωμένα ή από κοινού, έχουν αναλάβει αξιώλογες πρωτοβουλίες εφημερίες και αντιμετωπίσεως του φαινομένου. Αναφέρουμε, χαρακτηριστικά την Ακαδημία Αθηνών, την Εκκλησία της Ελλάδος, το Ίδρυμα για την Αντιμετώπιση του Δημιουργικού Προβλήματος. Σε πολιτικό επίπεδο, τη Νέα Δημοκρατία έχει διατυπώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω στο Δημιουργικό πρόβλημα, ενώ στον χώρο των γυναικών, ύστερα από πολλές προσπάθειες, κατιορθώσαμε πέρσιν να κάνουμε την πρώτη συνδιάσκεψη «για τη σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια», της «Πρωτοβουλίας των 25». Στην «Πρωτοβουλία» αυτή παίρνουν μέρος 25 γυναικείες σηματείας και οργανώσεις, που πρακτικά καλύπτουν μεγάλο μέρος το πολιτικό φάσμα.



**ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΙΡΠΑΤΟΒΟΥΔΙΑ***

"Ανατάξη Συνομιστωνία Πολιτεκνών Ελλάδας"
 "Απόλεκτος Όμιλος Ελλάδας"
 "Εθνικό Σερβιτόριο Ελληνίδων"
 "Ελληνική Ομοιοποντία Γενναιού Σωματείο"
 "Ενισχυτική Γενναιού Κρήτης"
 "Ενισχυτική Γενναιού Γαγκαλίου"
 "ΖΟΝΤΑ Αθηνών"
 "Κέντρο Μέρμας Οικογένειας & Παιδιών"
 "Μερίζεις Εποπτήσιων Πολεκτικες"
 "ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίτη Γενναιού"
 "Πανεπιστημιακή Οργάνωση Γενναιού"
 "Πανελλήνιο Κίνημα Γενναιού"
 "Πανελλήνια Ενισχυτική Γενναιού"
 "Πι. Ενισχυτική Γενναιού Αριμ. Υπαλλήλων"
 "Πανελλήνια Οργάνωση Νοσοκομείων"
 "Πόλιτιστηκή Ενισχυτική Γενναιού"
 "Σοροποτιστική Ενισχυτική Γενναιού"
 "Σύλλογος Γενναιού Τελεφώνων Καλλιθέας"
 "Σύλλογος Ελληνίδων Νοσοκομείων"
 "Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γενναιού"
 "Σύνδεσμος Ελληνίδων Δεσπόρων"
 "Σύνδεσμος Εποπτησμάτων Γυν. Αθηνών"
 "Σύμμα Ελληνίδων Θερέπων"
 "X.E.N. Ελλάδας"



Οι 25 γενναιοίς οργανώσεις που συμμετέχουν στη «Πρωτοβουλία Γενναιού για μια Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια» και «το αποκολλόπτο» λογ δημοποιήσαν στην Α' Συνδιάσκεψη.

Ωστόσο, παράλληλα με τις υπεύθυνες και μετριοπαθείς αντές φωνές, που ακούγονται από αγάπη για την Ελλάδα και την συνέχεια του έθνους, τελευταία αναπτύχθηκε και μια ακατάσχετη καταστροφολογική δημιαγωγία, γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα.

Δεν αποδέχομαι τις κακοοανδρικές προδιλέψεις όπως η χώρα σόδινε, τελεώνει, πεθαίνει, οι οποίες άλλωστε, μετάλλων θόρυβος κάνονται. Υπήρξαν, στη μακριάνη μοτορία μας, πολλές ανάλογες ή και χειρότερες στιγμές. Πρόχειρα μας έχουναν στο νού μας δραματική επιστολή του Πατριαρχών Φωτίου, ο οποίος διετερεύοντας με έκδηλη ανησυχία για την υπερίσχυση των Ελληνικού πληθυσμού γράφει «εξερευνίσθη ἀπόν το Ηλλαριδόν» (Πλαυσικόν Θέγραφει «εξερευνίσθη ἀπόν το Ηλλαριδόν») πρόβλημα,

Δέχομαι όμως αυτά που δείχνουν οι στατιστικές και τα αριθμητικά δεδομένα: Υπάρχει έκδηλη και συνεχής τάση μείωσης του πληθυσμού, που, αν αγωνισθεί, δεδοτάτη μείωσης και των γεωπολιτικών στηριζομένων, είναι δυνατόν μένον και των γεωπολιτικών στηριζομένων, είναι δυνατόν να γίνεται Βυζαντίνος ήταν η Ελλάδα.

Όμως, το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι πρωτογενές. Δεν είναι η αρρώστια. Είναι το σύμπτωμα. Είναι αυτό που αποτέλεσμα μιας οιεψάς άλλων προδιλέμάτων που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την οικογένεια. Οι αιτίες του προδιλέματος χρονίζουνται από τους ειδικούς σε τρεις κινδύνους ομάδες: στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική. Η επογεννητικότητα, έτσι, αποδίδεται στην άνοδο του διοτικού επιπέδου, στην αυτοκοποίηση, στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, στην εργασία της γενναιάς, στην έλλειψη στέγης και έργων κοινωνικής υπαρχοντούσας (πατέρων σταθμών, παιδικής μέριμνας) στην υποστήθηση του θηροκευτικού αυθισμήτος, στην εισαγωγή ζένων προτύπων διαδιέσθεων και ψυχαγωγίας και σε ορισμένες πληκτρικές λόγων.



Οι περιοσότεροι απ' τους λόγους αυτούς είναι προφανώς μη αναπέψιμοι. Ούτε το διοικικό επίπεδο των ανθρώπων μπορεί να μειωθεί, ούτε η μόρφωση να απαγορευθεί, ούτε είναι δυνατόν να φυλακισθούν τα φαδιοτηλεοπτικά κύματα για να μην επηρέασουν τα ξένα πρότυπα διαδιώσεως. Όπως δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί η χειραφέτηση της γυναικάς και η προσπάθεια για ισότητα και για ελεύθερη επιλογή του τρόπου ζωής και εργασίας καθέ Ελληνίδας.

Επομένως, κάθε προσπάθεια ενισχύσεως του θεομού της οικογένειας, θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς που μπορούν να επηρεασθούν και ασφαλώς να λαμβάνονται υπ' άριθμη όλες οι σύγχρονες κοινωνικές παραμέτρου.

Το υπουργείο Εργασίας και η Γραμματεία Γυναικάς - της οποίας προϊσταται υπουργός - των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έστειλαν, πριν λίγους μήνες, σ' όλους τους εργαζόμενους και τους εργοδότες των ΗΠΑ ένα φυλλάδιο με τίτλο «Εργασία και Οικογενειακές Διευκολύνσεις», στο οποίο απαριθμείται μια μεγάλη γάλιμα εναλλακτικών λύσεων που σχετίζονται με την εργασία, την μέριμνα των παιδιών και των ηλικιωμένων, που ήδη εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται σε πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις και που έχουν στόχο ακιδώς να διευκολύνουν τις οικογενειακές σχέσεις των εργαζομένων.

«Η Αμερική» - αναφέρεται στην εισαγωγή - «έχει γίνει μια κοινωνία στην οποία αναμένεται να εργασθούν ακόμα και γυναίκες με μικρά παιδιά. Όμως πολλοί απ' τους κοινωνικούς θεομούς σχεδιάστηκαν κατά την εποχή που εργάζονταν ο άνδρας και η γυναίκα έμενε στο σπίτι. Αυτό που ζεινάεται είναι η μεταρρύθμιση των θεομών και των πολιτικών που επικρατούν στους χώρους εργασίας, ώστε να διασφαλισθεί και η πλήρης συμμετοχή της γυναικάς στην οικονομία και η ταυτόχρονη διευκόλυνση των αν-

δρών και των γυναικών, ώστε να έχουν χρόνο και δυνάμεις που να αφιερώνουν στα παιδιά τους...»

Η μελέτη αυτού του φύλλαδιου και η προσαρμογή στις δικές μας συνθήκες δεν θα ήταν κακό σκέψημα, καθώς η προσπατή και για μας είναι ταυτόημη: Η Ελληνίδα έτσι ή αλλοιώς, είτε εργάζεται με αμοιδή είτε όχι, ως απασχολούμενη θα πρέπει να αντιμετωπισθεί, ο οποιοδήποτε μελλοντικό οικογενειακό σχεδιασμό.

Σχεδιάζοντας μιά οικογενειακή πολιτική

Κατ' αρχήν θα πρέπει να προσδιορισθεί ο όρος οικογένεια.

Για μένα η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στον χώρο της, τα μέλη που την απαρτίζουν, σεβόμενα την αυτονομία και την προσωπικότητα καθενός, αποδέχονται τις ευθίνες και ικανοποιούν τις συνανθηματικές τους ανάγκες. Η οικογένεια είναι ο χώρος όπου τα παιδιά παίρνουν τις πρότεις τους γνώσεις και μαθαίνουν να συμβιώνουν κοινωνικά. Η οικογένεια είναι το καταφύγιο και το ορμητήριο των μελών της.

Πιστεύοντας δε πως η πολιτεία οφείλει κάθε υλική και ηθική συνδρομή για την ενίσχυση των θεομών της οικογένειας, νομίζω πως θα πρέπει να σχεδιασθεί μια ολοκληρωμένη εθνική οικογενειακή πολιτική και να συνταθεί ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας, που θα αναλίσει τον ουντονούμο και την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

«Κλειδί» της επιτυχίας μιας ολοκληρωμένης οικογενειακής πολιτικής είναι, πιστεύω, η ταυτόχρονη ανήψυκτη τύχη και προσόντη προγραμμάτων, που θα μετατρέψουν



τις στεγανοκές, οικονομικές, εργασιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της οικογένειας. Διότι το να προσφέρει σε κάποιουν κατοικία όταν δεν του προσφέρεις **ταυτόχρονα** εργασία ή το να του προσφέρεις εργασία, αλλά όχι **ταυτόχρονα** και σταθμούς, όπου να μπορεί να αφήσει τα παιδιά του κατά την εργασία, είναι μέτρα σπασμοδικά που προφανέστατα δεν ενισχύουν την οικογένεια.

Παραλλήλα, θα πρέπει να προσεχθεί η ποιότητα αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Η κατοικία π.χ. θα πρέπει να είναι κατάλληλη σε μέγεθος και ανέσεις για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας, όπως και ο γάρω χώροι της, οι οποίοι αποτελούν λειτουργική της προέκταση. Τελικά, τα παιδιά, την απότομη των οποίων επιδιώκουμε, εκεί θα περνούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους...

Πέφτα απ' τις όποιες οικονομικές διευκολύνσεις, οι οποίες έτσι ή αλλοιώς θάνατος προσωρινές, θα πρέπει να προσεχθεί κυρίως η φορολόγηση, ώστε να λαμβάνονται επ' όψη τα προγματικά έξοδα της οικογένειας, των παιδιών και των όλων εξαρτημένων μελών και όχι αυτά που νομίζει ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μπορεί και να μην έχει οικογένεια.

Οι ρυθμίσεις στον εργασιακό χώρο των εργαζομένων γονέων θα δρέπει να γίνουν με ενδιεσφέρον και φαντοσιά, ώστε και η παραγωγικότητα να μην διλέπτεται και, ταυτόχρονα, οι γονείς να μπορούν να αφειρέσουν όσο πιο πολύ χρόνο μπορεύοντα στην οικογένεια τους.

Η παιδική μέριμνα είτε με τη μορφή υγειονομικής περιθύλακτος, είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, δρεφονητακών σταθμών, σχολείων και χώρων ανατηνήσης, θα πρέπει φυσικά να αναβαθμοθεί και, πέραν των στοιχειωδών, που παρέχει το κράτος, να διευρυνθεί με τη συμμετοχή σ' αυτή των επιχειρήσεων όπου εργάζονται οι γονείς.

Η ΕΟΚ χορηματοδοτεί ήδη πολλά σχετικά προγράμματα...

Πέρα όμως και πάνω από τις ποικιλές οικονομικοτεχνικές ενισχύσεις προς την οικογένεια, ουσιαστικό ρόλο θα παιχει η ηθική ενίσχυση του θεραινόν, ο οποίος - όπως άλλωστε οι περισσότεροι απ' τους κοινωνικούς μας θεσμούς - έχει, τα τελευταία χρόνια, υποστεί μια πρωτοφανή θρησκότητα. Τον ρόλο της ηθικής αυτής ενισχύσεως θα πρέπει να αναλάβουν με ευρύτατα πολιτιστικά προγράμματα και την αναδύνηση της εκπαίδευσης και η Πολιτεία και η Εκκλησία. Στα σχολεία, στα μέσα ενημερόσησης, στα λοιπά μέσα επηρεασμού της κοινής γνώμης, θα πρέπει να καταδηλωθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε, μαζί με την καταπολέμηση των φύλετων στερεοτύπων, που διαυτινίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους του άνδρα και της γυναίκας, να προοθηθεί και η καλλιέργεια αξιών γύρω από μια σύγχρονη ελληνική οικογένεια.



... ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Κόσμος

Το 1984 πέρασε δίχως ειπειχώς να επαληθευθούν οι εφιαλτικές προβλέψεις του «Οργανέλ». Άν και η γενοτότητα της έντονα μεταβατικής περιόδου που ζούμε δεν επιτρέπει ασφαλείς εκπιμοτες, μπορούμε όμως με δεδουλύτητα να πούμε πως η ανθρωπότητα δέκα χρόνια πριν την έναρξη της τρίτης χιλιετίας **τείνει** προς εντελής αντίτετες κατευθύνσεις. Σε δημοκρατικότερες κοινωνίες, οφθολογικότερες και κυρίως ανθρωποτελευτώτερες.

Στον τομέα των Επιστημών, της Έρευνας και της Τεχνολογίας, ο άνθρωπος αναμφιστήτητα τα τελευταία χρόνια γράφει εποποίες, καθώς θέτει τα θεμέλια σε ένα εντελώς νέο κόσμο. Πριν διό δεκατείς περπάτησε στο Φεγγάρι και σήμερα επομένατα να περπατήσει στην Αφροδίτη και στον Άρη. Ο κόσμος ολόκληρος απολαμβάνει σήμερα ενημέρωση και γνωμαγορία από εκαποντάδες δορυφορικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Πριν λίγο, έξαγγέλθηκε η διανοτότητα παραγωγής ενέργειας από το άτομο «στη γυάλα» - η τιθάσουν δηλαδή της σάσασες του απόμονων, που θα παράγει αφθονη, φθηνή ενέργεια, δίχως να αφήνει φαδιενεργά κατάλοιπα και δίχως να απαιτούνται

πανάκριβες εγκαταστάσεις. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να μπει στην αγορά ο ηλεκτρικός επεργαγόντς, ο οποίος, μηδενίζοντας την απώλεια μεταφορώς ηλεκτρικής ενέργειας, ελαχιστοποιεί και το κόστος της. Ένας νέος ρομαλέος κόσμος προετοιμάζεται στα ερευνητικά εργαστήρια.

Ταντόδρομα όμως, η «τρύπα» του δύσοντος μεγαλώνει, η ζεινή δροσή καταστρέφει απέραντες δασικές εκτάσεις, ο «καρκίνος» της Αδριατικής απειλεί τις θάλασσες. Η μόλινη του αέρα, των ποταμών, των θαλασσών, η μόλινη του περιβάλλοντος γενικά, αλλοιώνει την πανίδα και χλωρίδα μεγάλων περιοχών του πλανήτη, αφανίζει πολλές μορφές ζωής και απειλεί την υγεία εκαποντών ιντερβούτων. Το ενιότονο είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται μέρος με την ημέρα, το κινηάρχο θέμα των κόσμων. Κάθι μέρη όλο και περισσότερα «καινουάνται» χτυπαόν. Τα μέσα επιφρεσμού της κοινής γνώμης δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι κυνηγεύοντες όλο και περισσότερο απασχολούνται με το περιβάλλον. Οι άνθρωποι σ' όλο τον κόσμο όλο και περισσότερο ευασθητοποιούνται και ενεργούν...

Η Ελλάδα

Μέσα σ' αυτόν τον έντονα προβληματιζόμενο και φαγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, η χώρα μας έχει πάντες ένα είδος εθνικής αγκάλιωσης. Όχι μόνον δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των καταπλοντασμάτων τεχνολογικών εξελίξεων, που συντελούνται στα πειραματικά εργαστήρια στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, όλα δεν πάργουν μέρος σύτε καιν στο «κοινωνικό», στην αναπτυξιακή τους, όπως κάνουν πλέον την ίδιαν, κυρίως της από Ανατολής. Η Ελλάδα αποτελείται



και χρηματοποιεί το τελικό προϊόν, όπως τα πάμπλοντα αφανικά εμφάτα. Και τα περιθώρια συνεχίζουν...

Τα παλιά καταρρέουν...

Πιστεύω ότι η Ελλάδα δρίσκεται σήμερα στο κρισιμότερο σταυροδόρι μετά τον Εμφύλιο. Είτε θα συντονίσει τα δήματα της με την Ευρώπη, περνώντας, με δύοντα κόδος, στην ανάτυχη, είτε θα καταντήσει ένας δεύτερης καπηλούριας ευφοριακός εταίρος, σε πρότι γάστρα, και, σταδιανά, ένα μέτριο μεσανατολικό θέρετρο που θα ζηλεύει την Τουρκία και θα ανταγωνίζεται την Τουρκία και το Σουδάν ...

Πιστεύω πως και οι πολιτικές συνθήκες για μιά τέτοια αναπτυξιακή επιλογή έχουν οφυμέσει, καθώς όλοι οι μέθοι της Ανατολής, που για δεκαετίες συντηρούσαν ελπίδες και εξέτεφαν ανταπάτες κατέρρευσαν τελευταία παταγούδια. Πρόγραμα, μεράλα τημάτα της κοινωνίκης μας διαστροφισμούς - όπως τα διαμόρφωσαν με «σεισμικές» ώλαρές των τελευταίων 40 χρόνων (Εμφύλιος, αστυφίλια, μετανάστευση, εκδημοτράπανη, ένταξη στην ΕΟΚ κ.λ.π.) - που λεπίζουν με τα «βάια των φοινίκων» την «οσούλιστη αλλαγή», είδαν τα όντα τους να γίνονται πρόδοχημα για την λεπτραία ταμεών και ιδεών...

Η τραγωδία - που, αν την εκμεταλλευθούμε πιστεύω πως μπορεί να γίνει εύλογία - είναι ότι η επέλαση αυτή των «οσούλιστών της σαμπάνιας» κατέστρεψε και τον παραδοσιακό πολιτικό λόγο. Τον απλονεπεντυάλ σχηματικό και άπαμπτο πολιτικό λόγο, που ήθελε τους «δεζιούς», όπαδονς εργοταπολάρχες και εφοπλιστές, εθνικούς μειοδότες, κι α' την άλλη, τους «αριστερών» αθέοι θύματα των πρώτων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το

ΠΑΣΟΚ μπορεί να κόπτουσαν ακριβά, αλλά συνέτριψαν όλη αυτή τη μυθοπλασία.....

Για μιά νέα ευρωπαϊκή κοινωνία

Είναι καιρός-και ευκαιρία-να εγκαταλείψουμε το αύνδρομο των Καραγιαζίδη. Στο κάτιο κάτιο δεν είναι δια αυτεντιάδα να **αντερένουμε** καρδιά, όταν έχεις τα υπεριά κανα βριαλά να **φτιάξεις!** Αγ θέλουμε την Ελλάδα κάτι περιοδότερο από ένα μέτριο ξενοδοχείο και τους Έλληνες κατι περιοδότερο από γχαρούνια, είναι καιρός να αποχωρήσουμε τη νοοτροπία και τις πρακτικές της Ανατολής. Το «κυριερεύοντας ανατολήπικο» κατέλληξε πλάτωκο, ο ανατολίτικος πολιτικός πατεργαλιόμος κατέλληξε «παραμαδιομός».... Για να σταθούμε με κάποια επάρκεια ως ούγρων ενοποιητικό κράτος είναι καιρός να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία υπερήνων, δημιουργικών, εργατικών πολιτών, με ένα προγραμματισμό που θα αξιοποιεί τα προτερήματα μας - την ευφύια, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα - και ότι θα εξουδετερώνει τα ελαττώματα - την ξενοφοβία, την κοινοτονιγρία, τη φυγοτονίγρια....

Προσπότερη για τη συγχρότηση της νέας αυτής ευρωπαϊκής ελληνικής κοινωνίας είναι ένας νέος πολιτικός λόγος. Απλός, πρακτικός, επιχειρηματικός, νηφώλιος, πειστικός κυρίως. Η εινόνη, **όλων** των πολιτικών δυνάμεων είναι ιστορική. Θα πρέπει να ομοδάλλουν θετικά ή αρνητικά, ενσυνείδητα πάντως, στη δημιουργία των ουντηρίων εκείνων που θα γεννήσουν τη νέα κοινωνία πολιτών. Ένας απ' τους πρώτους στόχους, πιστεύω θα πρέπει να είναι η «αυτοσυνενδιπτοτοίηση». Το Ηρακλείπιο «εδέν» είναι η «αυτοσυνενδιπτοτοίηση». Το Ηρακλείπιο «εδέν» μεριάνη εμεινωτόν» σε εθνική δύο γίνεται αναφέρεται. Με συνενδιπτοποίησμε δηλαδή πού νοιστρόμαστε, πού με λογε να πάμε και κατόπιν να σχεδιάσουμε τη δεξιοφορία



Ηρούν κοινόταπα, δέδαμα αυτά. Όλοι «πάνω-κάτω» τα γνωρίζουν. Όμως, το «πάνω-κάτω» δεν αρκεί πια. Το «περίπου» μπλοκάρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι μόνον «ακριδώς» μετρούν και σχεδιάζουν...

Η επανάσταση της αξιοχρατίας

Πώς θα προχωρήσουμε; Πρώτα-πρώτα λιαστέων, πρέπει να κερδήσει η εμπιστοσύνη όλων των Ελλήνων. Αυτό που ονομάζουμε συναίνεση ή συμφιλίωση, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση, όποιας νέας πολιτικής. Μ' άλλα λόγια, το γεγονός ότι τον πλήθωσιμο των πληροφορίων εξίσου «δεξιοί» και «αριστεροί», στο τένερο το ανατένευν εξίσου θανατηφόρα δύοι οι Αθηναίοι, οσοδήποτε αυτονόητο, οφείλει να γίνει και κατανοητό!...

Χρειάζεται, κατόπιν, να γίνει αποδεκτό ότι η έννοια της αξιοχρατίας είναι απολύτως ανελατική και απολύτως μετρήσιμη. Δύο και δύο κάνουν αριθμός τέσσερα και καμιά οικογενειακή, φιλοξή, κομματική ή άλλη σχέση δεν μπορεί να τα κάνει 5 ή 3! Τα διαδότη «μόρια» του κ. Κονταρηγόρα, μπορεί να είναι αποδεκτά για φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις, είναι όμως εξουφθάλμως ηλίθια για αποδήποτε παραγωγική διαδικασία...

Αν θέλουμε όχι απλά να επιζήσουμε, αλλά να παι-
ζουμε και κάτιο το ρόλο, στον μεγάλειόδη και σκληρά αν-
ταγωνιστικό κόσμο που έρχεται, οφείλουμε να επιδοτή-
σουμε την αξία και την εργατικότητα κι όχι τη μετρόποτα
και την φαστώνη...

Η εποχή των συνθημάτων τελείωσε. Μπροστά μας
περιμένει το μέλλον να το κατακτήσουμε. Αν δεν πάμε ε-
μείς στον μέλλον, θα έλθει εκείνο επάνω μας και θα μας
καταπλακώσει.

Απλά - και απλούστευτικά - πιστεύω πως χρειάζομαστε μια νιγή οικονομία, μια υποφερτά λειτουργόντα Διοίκηση, μια επιστημονικά αναπτυξιακή Παιδεία, μια στοιχειωδής ανθρώπινη περιθώλη. Χρειάζομαστε εκσυγχρο-
νισμό της διοικητικής μας, αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, περιφρούρηση του περιβάλλοντος.

Τα αντικείμενα δεδομένα παντού, σήμερα είναι από κα-
κά ένως άντικα. Η οικονομία μας αγρομαχά. Το κατά κε-
φαλήν ακαθάριστο έθνικό εισόδημα το 1988 ήταν επίσημα
το τελευταίο στην Ευρώπη. 51.1 - εκεί ασφιβός που δρι-
σούσαν το 1969! Το εξωτερικό χρέος - 22 δισεκατομμύρια
το διατηρούσαν το ΟΟΣΑ και 37 σύμφωνα με
αλλούς - δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, ανάσας έ-
στω...

Το Δημόσιο, ανέκαθεν «βαρύ» και αντιπλαραγμοτικό,
νότερα απ' την κατάργηση της ιεραρχίας, των βαθμολογι-
κών και μισθολογικών κινήσιμων και την πρόσληψη επι-
πλέον εκαποτάδων χιλιάδων ανευδίκεντων, παρέλυσε
πλήρως. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να κοστίζει γύρω
στις 80.000 δραχμές στον Έλληνα φορολογούμενο, υπο-
λογίζω.

Η στοιχειώδης εκταίνευση πριν δέο - τρία χρόνια -
όπως ανέφερε μια επίσημη επιτροπή του τότε υπουργού
κ. Τσίπου - έβγαζε 36% «πρακτικά αναλφάντης!» Τα
πανεπιστήμια, νότερα από μαραχοδόνιους αγώνες «ενάν-
τια στην εντατικοποίηση» δίνουν επιτέλους ανάλογους
καιρούς: Ανευδίκεντες πτυχιούντους! Κάποιες ελπιδο-
καιρούς: Ανευδίκεντες πτυχιούντους!

Στην περιθώλη κάθε νοοσκομειακό φάντασμα
ζει, δύο φορές όσο το διομάτιο πολύτελούς ιδιωτικούς
νικητές!!



Στον αρχοτικό τομέα, οι γενναιαδώρες κοινωνικές επιδοτήσεις μετατράπηκαν σε «μπεμέδες». Τίποτα δεν άλλαξε στις καλλιέργειες. Η διοικητικά μαζ, όση δεν παρα-αιτίζεται στο Πρυτανείο των «προδόληματικών», επωλήθηκε ήδη στους ξένους!...

Παρό ταύτα, είμαι αισιόδοξη. Γιατί ο λεγόμενος φιλελευθερισμός - το λιγότερο και καλύτερο κράτος δηλαδή - που είτε ως «Θατοεριόμ», είτε ως «Τηγκανιόμ» ή «Γκροφιαστοφιμός» και «Περεστρόκα», σαρώνει σήμερα συνειδήσεις και καθεστόπα, «ταραύζει», «εναρμόνιζεται», με την ψυχοδύνηση του Έλληνα και τα προτερήματα του χαρακτήρος του. Το ονομαζόμενο «Έλληνικό δαιμόνιο», που δεν είναι ένας έθνικιστικός μέθος, αλλά οι πολλές συγκεκριμένες ικανότητες του Έλληνα να τούμι, να ρισκάρει, να επιχειρεί, να επεκτείνεται, να κερδίζει, να κατακτά, όταν δεν εμποδίζεται από «τουφοκιμαράδο» χρηπικούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, πιοτεύο, στις μπορεί να «θαυματουργήσει» και εδώ, όπως αρκείδως στο εξωτερικό. Στην Αμερική, στην Αφρική, στην Αιγαίνη, όπου Έλληνες, όχι μόνον ελέγχουν ολόκληρους κλάδους πλαφονήρις, αλλά στελεχώνουν και τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα πανεπιστήμια, νοοτυπομεία, και ερευνητικά κέντρα. Είναι, το «Έλληνικό δαιμόνιο», πιοτεύο, ένα από τα μεγαλύτερα - και το ασφαλέστερο σίγουρα - κεφάλαια που μπορούμε να επενδύσουμε...

Απελευθερώνοντας το «δαιμόνιο της φιλής», μπορούμε να εισάγουμε και να επεξεγουσθούμε, αλλά και να παρόγυψουμε εδώ, σε κάποια στιγμή, πρωτότυπη τεχνογνωσία. Ας μη ξεγνούμε ότι δεν ήσαν μονάχα ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης Έλληνες. Ήταν και ο Αρχιμήδης και ο Δημόκριτος. Κι από τους ογκόρουνς δεν ήταν μονάχα ο Σεφέρης και ο Ελένης. Έλληνας ήταν και ο Παπανικολάου...

Με δύο λόγια, η χώρα πιστεύω πως χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση, που θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αναπτύξει ελεύθερα όλες τις ικανότητές του, προς όφελός του ίδιου πρωτότοκος και του κοινωνικού συνόλου, στη συνέχεια. Θα είναι μια **Επανάσταση της Ελπίδας**, της **Σιγηφράδας** και της **Αισιοδοξίας**.

Αυτή την Επανάσταση της Ελπίδας καλούνται να την σχεδιάσουν και να την εκμεταλλεύσουν **και** οι Ελληνίδες. Στο κάπως-κάπω, ισότιτη δεν σημαίνει πορεία και ντυνόντων. Η ισότητα δεν είναι αντιπάλωτη, αλλά μια φυσική καθημερινή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που επιβάλλει οποιοδήποτε κοινωνικό ή πολιτικό φανόμενο, οποιοδήποτε άποψη, στάση ή ενέργεια, να μη τη διαχωρίζουμε σε ανδρική ή γυναικεία, αλλά σε ωφελημηνή ή ζημιούντα, ή ανήθικη. Η ισότητα, έτοι, σ' όλο το κοινωνικό γίγνεσθαι καταργεί το διαξεντικό **ή** αντικαθιστώντας το με το συμπλεκτικό **και**. Το αύτο θα το κτίσουν, σίγουρα, οι άνδρες **και** η γυναικά !

Πιστεύω πως η τελική προοπτικά του θένους μας θα πρέπει να είναι να καταστήσουμε το αύριο, δίχως να ξάσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Είναι πολύ μεγάλο το παρελθόν μας **για** να τα λημνονήσουμε **και** είναι πολύ επαναστατικό το μέλλον **για** να τα αγνοήσουμε. Πιστεύοντας ότι οι ηλεκτρονικοί επολογιστές λειτουργούν θεαμάσια δίχως παραδόσεις και άνειδα, ενώ οι άνθρωποι, δίχιος αυτά, μαρτυρώνουν και πεθαίνουν, νομίζω πως ασχιδώς εδώ έχεται η πρόσληψη του μέλλοντος. Να ανενδύσουμε αφονικά το παρελθόν και το μέλλον. Την παράδοση με την τεχνολογία. Τον ηλεκτρονικό επολογιστή με τον ανθρώπινο λόγο. Τα μαθηματικά με την ποίηση.

Είτε ζώμε τις πρότες μέρες, είτε τις παρακολούθους, «Νέου Γενναιού Κόσμου», η αλήθεια είναι οτι **ΕΛΣ. ΚΑ.**



νοέργιος Πολιτισμός γεννιέται, με την ανατολή της Τρίτης Χιλιετίας. Και εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την υποδοχή. **Το μέλλον**, στο κάτω κάτω, **ανήκει σ' άσους είναι επομονά το δεχθούν!**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	σελ.
Σαν πρόλογος	1
A. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ	3
Το πλαίσιο: Προς το 2000	3
Η θέση της γυναίκας	6
Η Ελληνίδα σήμερα	8
Τα «φοβερά» ντοκουμέντα	9
Τι μπορεί να γίνει	14
Ποσοστόσεις ή αναλογική συμμετοχή	14
Εκλογές '89: Η δικαίωση αγνοείται	18
Εθνικό Συμβούλιο Γεννακών - Βουλή	20
B. ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	21
Οικογένεια: Ένας πανάρχαιος θεσμός «ανακαλέπτεται»	22
Ελληνική οικογένεια και δημογραφική απευλή	23
Σχεδιάζοντας μια οικογενειακή πολιτική	31
C. ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	34
Ο Κόσμος	34
Η Ελλάδα	35
Τα παιδιά καταρρέουν	36
Γιά μιά νέα ευρωπαϊκή κοινωνία	36
Η επανάσταση της αξιοχροτίας	36
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	36



ANAKOINΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΑΛΗΣΗ

Το φυλλάδιο που - ελπίζω - διαβάσατε, αποτελεί μιά προσωπική «φωτογράφηση» της σημερινής καταστάσεως της Ελληνίδας, της οικογένειας και της κοινωνίας μας και μά - προσωπική επίσης - πρόταση για την δελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της καταστάσεως αυτής.

Η κρίση σις, όπως και κάθι άλλη σκέψη, υπόδειξη, σηματόληροσι, αμφισδήπτηρη διαφορία, πάνω στα θέματα αυτά, θα είναι όχι απλώς ευπρόσδεκτες, αλλά και πολύτιμες, καθώς η υπογράφουσα είναι εν ενεργεία πολιτικός και, το «κοινόν καλόν» υπορετεί και επιδιώκει το οποίο, τελικά, μέσα απ' τον δημοκρατικό διάλογο και την αμφίδρομη εννιμέρωση, διαμορφώνεται.

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

Γράφτε:

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά
Βουλευτής Β' Αθηνών
Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα

Η τηλεφωνήστε:

361 7891, 361 1256, 364 1769.
Fax: 3617067







Η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά γεννήθηκε στην Αθήνα σπούδασε νομικά και είναι δικηγόρος Αθηνών. Ασχολήθηκε πρώτα με την οικογένεια - παντρεύτηκε τον Νίκο Πάλλη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά - και, στην συνέχεια, με τα κοινά. Ξεκινώντας από απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας κατέκτησε διαδοχικά πολλές θέσεις στην κομματική ιεραρχία, με τελευταία εκείνη της Προέδρου του Τμήματος Γυναικών, το οποίο, κατά την διάρκεια της θητείας της, έγινε η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση της Ευρώπης, με 200.000 ενεργά μέλη.

Το 1985 εξελέγη - με την λίστα - για πρώτη φορά βουλευτής της Β' Περιφέρειας Αθηνών. Επανεξελέγη το 1989 - με σταυρό - πρώτη βουλευτής του συνδυασμού, με 71.688 ψήφους.

Στην Βουλή ασχολήθηκε κυρίως με θέματα κοινωνικά (οικογένεια, εργασία, ιστότητα, ανεργία γυναικών, εκπαίδευση, περιβάλλον, νέες Τεχνολογίες), ενώ δραστηριότητα ανέπτυξε στον χώρο του γυναικείου κινήματος. Είναι εμπνευστής της «Πρωτοβουλίας των 25 Γυναικείων Οργανώσεων για μιά Σύγχρονη Οικογένεια», και της «Πρωτοβουλίας Ελληνίδων για Ήθος και Ελπίδα». Εισηγήθηκε και πέτυχε να ψηφισθή απ' όλα τα κόμματα που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η «Αναλογική Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψεως των Αποφάσεων».

