

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τού Καθηγητού Μιχάλη Κ. Γκιόκα

Ο λαός τής Ελλάδας, στέκεται στά προπύλαια τού εικοστού πρώτου αιώνα ακολουθούμενος από τό επιάλτη τού Δημογραφικού Προβλήματος. Τό 2025, περίπου 20% τού στατικού Ελληνικού πληθυσμού 10 εκατομ. θά είναι επάνω από 65. Σέ δραματική αντίθεση, οί λαοί τής Αλβανίας (μαζί μέ τούς Μουσουλμανικούς πληθυσμούς τού Κοσσυφοπέδιου, Σκοπίων καί Βουλγαρίας), καί τών 15 Εθνών τής Μέσης Ανατολής, τής Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, θά είναι σημαντικά νεώτεροι καί μεγαλύτεροι, μέ αποτέλεσμα μιά τρομερή δυσαναλογία πληθυσμών στήν Ανατολική Μεσόγειο.

Τά αρνητικά επακόλουθα ενός στατικού καί γηραλέου Ελληνικού πληθυσμού στίς επόμενες τρείς δεκαετίες(1995-2025) είναι πολλά. (Πίνακας Ι). Αλλά, ή πιό θεμελιώδης καί ή πιό αδυσώπητη αρνητική επίδραση οποία ανυψεί έντονα ολόκληρο τόν Ελληνισμό, είναι ή απαράδεκτη ανεπάρκεια τών Ενόπλων Δυνάμεων γιά τήν Εθνική Αμυνα τής χώρας, ιδιαίτερα λόγω τής παρομιώδους αστάθειας στό Βαλκανικό χώρο καί τίς διαρκές δύσκολες σχέσεις μέ τήν Τουρκία. Αυτό τό σοβαρά επιζήμιο επακόλουθο τού Δημογραφικού Προβλήματος, περιεγράφη στά Πρακτικά Βουλής (11 Φεβρουαρίου, 1993, σελ.3916) μέ μιά πρόταση δύο μόνο γραμμών : "Ένα σοβαρό πρόβλημα θά δημιουργηθεί στίς Ενοπλες Δυνάμεις, λόγω τής ελάττωσης τού αριθμού στρατευσίμων".

Θέλω νά τονίσω, ότι ή ελάττωση τού αριθμού τών στρατευσίμων αποτελεί μόνο ένα μέρος τού προβλήματος γιά τήν Εθνική Αμυνα τής χώρας, πού θά δημιουργηθεί από τό χαμηλό δείκτη γεννητικότητας καί τή γηράσκουσα Ελληνική κοινωνία. Η παρούσα ερευνητική μελέτη, περιλαμβάνει μιά τεκμηριωμένη ανάλυση, τών καταστρεπτικών επιπτώσεων τού Δημογραφικού Προβλήματος, στήν Εθνική Αμυνα τής Ελλάδας, λόγω τού συνδυασμού τών εξής αποφασιστικών παραγόντων: α) τού χαμηλού δείκτη γεννητικότητας καί τής σταθερής γήρανσης τού πληθυσμού, μέ βαθμιαία ελάττωση τού αριθμού στρατευσίμων καί β) τών Δημογραφικών Αλλαγών στή διάρθρωση τής Ελληνικής οικογένειας, μέ πιθανή διαφοροποίηση τής ποιότητας τών στρατευσίμων καί τήν περαιτέρω ελάττωση τού μαχητικού δυναμικού τών Ενόπλων Δυνάμεων, σέ σύγκριση μέ τούς πιθανούς αντιπάλους στήν περιοχή. Επί πλέον, ή πιθανότητα γιά τήν στράτευση τών γυναικών στήν Ελλάδα καί άλλες δύσκολες καί βασικά ανεπιθύμητες λύσεις γιά τή δομή τών Ενόπλων Δυνάμεων, θά συζητηθούν.

Ο ΦΟΒΟΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η φοβία όσον αφορά τήν ελάττωση τού πληθυσμού λόγω τής χαμηλής γεννητικότητας, έχει μακρά καί διακεκριμένη ιστορία στήν Ευρώπη. Ο φόβος αυτός έχει συνδεθεί όχι μόνον μέ τό χαμηλό δείκτη γεννήσεων αλλά καί μέ τήν ζωτικότητα καί τίς αισιόδοξες αντιλήψεις καί προβλέψεις τών πολιτών ενός Έθνους.



Θέλω νά τονίσω τό εξής: ή πρόσφατη ελάττωση τής θνησιμότητας στίς προηγμένες χώρες αφορά άτομα σέ όλες τίς ηλικίες, καί κατά συνέπειαν, ή κυρία αιτία γιά τήν γήρανση τού πληθυσμού είναι ή χαμηλή γεννητικότητα. Στήν Γαλλία ή δημόσια συζήτηση γιά τήν μείωση τού πληθυσμού έχει λάβει μέρος μανιωδώς καί κατά περιόδους, γιά ένα ολόκληρο αιώνα, καί τά επακόλουθα χαμηλής γεννητικότητας γιά τίς Ενοπλες Δυνάμεις είχαν συζητηθεί διαρκώς γιά δεκαετηρίδες, πρό τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τό 1919, ό πρωθυπουργός Κλεμανσώ εδήλωσε τά εξής γιά τήν συνθήκη τών Βερσαλλιών: "Εάν ή Γαλλία απομακρυνθεί από τίς πολυμελείς οικογένειες, μπορούμε νά βάλουμε όλους τούς όρους πού ό καθένας επιθυμεί στή συνθήκη, μπορούμε νά αφαιρέσουμε όλα τά όπλα από τήν Γερμανία, μπορούμε νά κάνουμε ότi άλλο θέλουμε, αλλά ή Γαλλία θά χαθή τελικά, διότι δέν θά υπάρχουν πλέον Γάλλοι".

Ο Ρόμπερτ Ντεμπρέ καί ό Αλφρεντ Σοβί έγγραψαν τό 1946 ότi, "Η τρομακτική αποτυχία τού 1940, ή οποία ήταν περισσότερο ηθική παρά υλική, πρέπει νά αποδοθεί μερικώς σέ αυτή τήν επικίνδυνη σκλήρωση πού είναι αποτέλεσμα τής χαμηλής γεννητικότητας". Τό 1982, ο Αλέξανδρος Σολζενίτσιν συνεζήτησε τήν παρακμή τής Ρωσικής κουλτούρας καί μιλώντας ειδικά γιά τήν Δημογραφία τού Ρωσικού λαού ετόνισε: "Όπως έχει αποδειχθεί από δημογράφους τής Δύσεως [ο λαός] έχει προχωρήσει σέ μιά φάση βιολογικού εκφυλισμού. Μέσα σέ εκατό χρόνια ή νωρίτερα, ό Ρωσικός λαός θά μειωθεί κατά τό ήμισυ, θά διαλυθεί καί θά εξαφανισθή από τήν επιφάνεια τής γής".

Τό 1984, μιά αναφορά εμπειρογνομόνων τής Καναδικής Κυβερνήσεως, περιέγραψε τήν αύξηση τού πληθυσμού σάν "Ένα από τούς μεγάλους παράγοντας πού συμβάλλει στή δημιουργία μιάς δυναμικής κοινωνίας". Επίσης εσχολίασε τό υψηλό κόστος τών ριζικών μέτρων γιά αύξηση τής γεννητικότητας, αλλά ετόνισε ότi "τό έργο τής διατήρησης ενός δυναμικού πληθυσμού είναι εξίσου σημαντικό μέ τήν Εθνική Άμυνα. Πιθανώς [είπε] τά ίδια ποσά πρέπει νά ζοδευθούν γιά τό πρώτο όσο καί γιά τό δεύτερο έργο. Διότι μακροπρόθεσμα, ή Εθνική Άμυνα είναι περιττή γιά ένα πληθυσμό ό οποίος πρόκειται νά εξαφανισθεί".

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ο Εντουαρτ Λούτγουακ, περιέγραψε προσφάτως στό περιοδικό Φόρειν Αφφάιρς, ότi διά μέσου τής ιστορίας υπήρξαν σιωπηρές προουπθέσεις γιά τήν ιδιότητα μιάς μεγάλης δυνάμεως, όπως είναι ή ικανότητα καί προθυμία γιά τήν χρήση δύναμης χωρίς τήν υποστήριξη συμμάχων καί τήν θέληση αποδοχής απωλειών πολέμου, χωρίς σοβαρές αντιδράσεις από τόν πληθυσμό τής. Επί πλέον, όι μεγάλες δυνάμεις έχουν συχνά καταφύγει σέ εκφοβισμούς, σάν πολύ αποτελεσματικό όπλο, λόγω τής σιωπηλής προουπόθεσης ότi ήταν έτοιμες νά χρησιμοποιήσουν τίς Ενοπλες Δυνάμεις τους, εάν τό θεωρούσαν απαραίτητο.

Αλλά όμως, τά τελευταία χρόνια αυτός ό ορισμός τής ιδιότητας τών μεγάλων δυνάμεων έχει αποδειχθεί εσφαλμένος καί μή ρεαλιστικός, λόγω δημογραφικών αλλαγών στίς κοινωνίες τους, όι όποιες τίς καθιστούν ανίκανες νά ριψοκινδυνεύσουν τούς στρατιώτες τους σέ εχθροπραξίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πού υποστηρίζουν αυτή τήν άποψη στήν πρόσφατη ιστορία.



Τό φιάσκο στή Σομαλία όπου 18 Αμερικανοί στρατιώτες εφονεύθηκαν, μέ επακόλουθες εξευτελιστικές τηλεοπτικές εικόνες στούς δρόμους τής Μογκαντίσου καί τήν πανωλεθρία στήν Χαϊτί όπου ένας όχλος εμπόδιζε τήν απόβαση μιάς μικρής Αμερικανικής μονάδας στό Πόρτ ό Πρίνσε. Αυτά έχουν αποκαλύψει τήν αδυναμία τής έννοιας τών μεγάλων δυνάμεων, ακόμη καί μέσα στήν σκληρή, ριψοκίνδυνη καί περήφανη κοινωνία τής Αμερικής, μέ τήν μοναδική "μπαρελί νά γίνε", αντίληψη τής καί επίσης παρά τό γεγονός ό ότι οί θάνατοι από τή χρήση όπλων μεταξύ τών πολιτών τής, είναι ένας κάθε 14 λεπτά.

Επί πλέον, ή Γαλλία καί η Αγγλία έχουν σταθερά αρνηθεί νά ρισκάρουν τήν ζωή τώ στρατιωτών τους σέ εχθροπραξίες στή Βοσνία καί ήσαν τόσο ανήσυχου γιά τό στρατεύματα πού απασχολούνται μέ τήν φιλανθρωπική αποστολή υπό τήν αιγίδα τών Ηνωμένων Εθνών, πού συνεφώνησαν πολύ απρόθυμα, στίς προσεκτικά σχεδιασμένες καί μέ υπερβολική προσοχή εκτελεσμένες, αεροπορικές επιθέσεις εναντίον τών Σέρβων τής Βοσνίας.

Πάρα πολύ παράξενη όμως ήταν ή αδυναμία, του υπέροχα ολοκληρωτικού καθεστώτος τής Σοβιετικής Ενώσεως, νά ανεχθεί πολεμικές απώλειες στό Αβγανιστάν. Οί Σοβιετικοί κατέληξαν στό νά υπερασπίσουν μόνον τίς μεγάλες πόλεις καί νά προστατεύσουν μόνον τούς δρόμους πού τίς συνέδεαν καί ηγήθησαν τό γεγονός, ό ότι οι περισσότερες από τίς επαρχίες ήσαν υπό τήν κυριαρχία των ανταρτών Μουζαχεντίν. Προφανώς αυτή ή στρατηγική είχε επιβληθεί κάτω από σημαντική πίεση από τό Σοβιετικό Κεντρικό Στρατηγείο, μέ τό σκοπό αποφυγής απωλειών, λόγω τής υπέρμετρης καί σοβαρής αντίδρασης του λαού στό εσωτερικό τής χώρας. Αυτή ή καταπληκτική στάση τών Σοβιετικών διοικητών είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική διότι δέν υπήρχαν καθόλου επιδράσεις από τηλεοπτικές εικόνες στό Σοβιετικό πληθυσμό, σέ πολύ δραματική αντίθεση μέ τίς φαντασμαγορικές εικόνες του πολέμου στό Βιέτ Νάμ, στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά ταύτα ή απέχθεια καί ή άρνηση ανοχής πολεμικών απωλειών, ήταν ακριβώς ή ίδια καί στίς δύο αυτές τελείως διαφορετικές κοινωνίες.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.

Η πιό ρεαλιστική καί πρακτική εξήγηση γιά τήν δραστική υποβάθμιση τής ιδιότητας τής μεγάλης Δυνάμεως γιά τό Δυτικές κοινωνίες, είναι ό ότι έχουν συμπληρώσει τήν δεύτερη Δημογραφική Αλλαγή, μέ σημαντική μείωση τής θνησιμότητας καί τής γεννητικότητας. Η χαμηλή γεννητικότητα είναι τό αποτέλεσμα στροφής τής κοινωνίας, πρós τόν ατομικισμό καί τήν εκπλήρωση τής φιλοδοξίας του άτόμου, μέ ισχυρή τάση εναντίον του αλτρουισμού καί τής τεκνοποίησης. Η αθρόα είσοδος τών γυναικών στό εργατικό δυναμικό, η νομιμοποίηση τών εκτρώσεων καί η εκτεταμένη χρήση τής μοντέρνας αντισύλληψης καί τής στείρωσης, έχουν σαν αποτέλεσμα ένα καινούργιο φαινόμενο: πολλά ζευγάρια χωρίς παιδιά, η μέ ένα ή δύο καί σπάνια τρία παιδιά.

Εχει γίνη επίσης στροφή από τό "Βασιλέα παιδί μέ γονείς" πρós τό "Βασιλικό ζεύγος μέ ένα ή δύο παιδιά". Όσον αφορά τήν θνησιμότητα ή μείωση είναι δραματική σέ όλες τίς ηλικίες καί ειδικά γιά τούς νέους τών προηγμένων εθνών, λόγω τής εκπληκτικής βελτίωσης τής δημόσιας υγιεινής καί τής ιατρικής περίθαλψης, ειδικώτερα τών λοιμωδών νοσημάτων.



Τοιουτοτρόπως, οι θάνατοι τών νεογνών και τών νέων από νοσήματα έχουν περικοπεί δραστικά και όταν συμβαίνουν σήμερα θεωρούνται σαν μεγάλη απαράδεκτη ανωμαλία και δημιουργούν υπέρμετρο ψυχικό τραύμα.

Μόνον οί ηλικιωμένοι και οί πολύ γέροι θεωρείται ότι είναι σωστό να πεθάνουν στο ηλιοβασίλευμα τής ζωής τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο συνδυασμός χαμηλής γεννητικότητας με ένα ή δύο παιδιά τόν κανόνα, στις περισσότερες Δυτικές οικογένειες και η δραματική αύξηση τής προσδοκώμενης ζωής για άνδρες και γυναίκες (74.4 χρόνια για άνδρες και 77.8 για γυναίκες στην Ιαπωνία) έχουν καταστήσει τό θάνατο ενός νέου ή νέας στόν πόλεμο, σαν ασυνήθιστο και τελείως απαράδεκτο γεγονός για τούς γονείς και τούς στενούς συγγενείς και μερικοί νομίζουν για ολόκληρη τήν κοινωνία. Ακόμη και όταν οί νέοι είναι εθελοντές στή στρατιωτική υπηρεσία, με τελική έγκριση τής αποφάσεώς τους από τούς γονείς, ό θάνατός τους (ή σοβαρός τραυματισμός) στόν πόλεμο, θεωρείται σαν ασυνχώρητο σκάνδαλο, αντί να γίνει αποδεκτός σαν δικαιολογημένος επαγγελματικός κίνδυνος. Η Ιταλία, με χαμηλό δείκτη γεννήσεων στην Ευρώπη (1.3) αποτελεί χτυπητό παράδειγμα Δημογραφικής Αλλαγής.

Η άλλοτε θρυλική Ιταλική οικογένεια με πολλούς βλαστούς τείνει να εξαφανισθή, με σχεδόν εχθρική στάση προς τά παιδιά σε δημόσιους χώρους ακόμη και στην Εκκλησία, και με μιά δραματική αύξηση τών οικογενειών με ένα και δύο παιδιά ειδικά σε νεαρά ζευγάρια. Μέσα στο καινούργιο αυτό περιβάλλον, οί Ιταλοί χαρακτηρίζουν τίς απαράδεκτες απώλειες πολέμου με μιά καινούργια λέξη: Μαμισμό (Mamismo).

Η πρόσφατη και γενική απέχθεια κατά τών απωλειών πολέμου είναι τό επακόλουθο τής Δημογραφικής Αλλαγής στην οικογενειακή διάρθρωση και επαυξάνεται από τήν αντήρηση ανάμεσα στους συγγενείς και φίλους και πραγματικά μέσα σε ολόκληρη τήν κοινωνία, λόγω τής επαναστατικής ανάπτυξης τών μέσων επικοινωνίας και τών ταξιδιών, τίς τελευταίες δεκαετίες.

Τηλέφωνα, ραδιόφωνα, Τηλεόραση, Φάξ, και ταξίδια πάσης φύσεως είναι πανίσχυρα μέσα για τή διάδοση ιδιωτικής στενοχώριας προς τό σύνολο τής κοινωνίας. Οί πανίσχυρες τηλεοπτικές εικόνες με φέρετρα περιβεβλημένα με τήν σημαία, εμφανίζονται σε όλα τά σπιτικά ταχώς. Ο φόβος πολεμικών απωλειών εξηγεί τίς σοβαρές και επίμονες προσπάθειες τών Αμερικανών Διοικητών στο πόλεμο τού Περσικού Κόλπου για τήν δραστική ελάττωσή τους. Χαρακτηριστικά, ένα τεράστιο πλωτό Νοσοκομείο(πού περιέλαβε σχεδόν όλο τό προσωπικό τού περιφημου Ναυτικού Νοσοκομείου τής Οκλάνδης στην Καλιφόρνια), ήταν αγκυροβολημένο στόν Περσικό Κόλπο σαν προφυλακτικό μέτρο για τήν περίπτωση σοβαρών απωλειών. Εν τούτοις τό σκάφος παρέμεινε ακίνητο και σχεδόν τελείως αξιοσημείωτο κατά τήν διάρκεια τού πολέμου.

Η μεγάλη δημοφιλία τού Προέδρου Μπούς στο τέλος τού πολέμου τού Περσικού Κόλπου, οφείλετο μόν στην επιτυχία τής επιχείρησης "Θύελα τής Ερήμου" αλλά κατά μέγα μέρος και στην ικανότητά του να ελαττώσει τίς απώλειες στο ελάχιστο δυνατόν.



Είναι πολύ πιθανόν ότι από εδώ και στο εξής όλα τα ανεπτυγμένα κράτη, οι Μεγάλες Δυνάμεις αλλά ειδικότερα τα μικρότερα έθνη, με χαμηλό δείκτη γεννητικότητας (και με τουλάχιστο μισές από τις γυναίκες τους με ένα μόνο παιδί), δέν θά μπορούσαν νά κινητοποιηθούν και νά διεξάγουν παρατεταμένες εχθροπραξίες, εκτός από τήν περίπτωση αγώνα γιά απλή επιβίωση, αλλά με μεγάλη δυσκολία ακόμη και υπό αυτούς τούς όρους.

Φαίνεται ότι, τό ναυτικό και η αεροπορία και επίσης ρομποτικά όπλα μπορεί νά αποτελέσουν τό κύμα τού μέλλοντος γιά τίς Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και γιά τό μικρότερα έθνη πού είναι υποχρεωμένα νά πολεμήσουν γιά αυτοάμυνα. Σέ δραματική αντίθεση(και αυτό θά γίνει κεντρικό ζήτημα στό πρώτο ήμισυ τού εικοστού πρώτου αιώνα) μόνο τά έθνη μέ υψηλό αριθμό γεννήσεων θά μπορούν νά διατηρήσουν μεγάλους στρατούς και νά πολεμήσουν εθελουσίως ειδικά στήν γειτονιά τους, και νά αποκτήσουν κυριαρχία σάν τοπικές υπέρδυνάμεις.

Κατά τήν γνώμη τού Εντουαρτ Λούτγουακ οί Μεγάλες Δυνάμεις έχουν κατά μέγα μέρος καταστεί ανίκανες νά πολεμήσουν, παρά τά φυσικά τους χαρακτηριστικά στρατιωτικής ισχύος και παρά τό οικονομικό δυναμικό τους, διότι οί κοινωνίες τους είναι βασικά ανεπίδεκτες πολεμικών απωλειών. Αυτό τό γεγονός θά χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο τήν δυσκολία τών μικρών κρατών πού έχουν χαμηλή γεννητικότητα, ειδικά αυτών πού γειτονεύουν μέ έθνη υψηλής γεννητικότητας, (πού δέν ανησυχούν καθόλου γιά πολεμικές απώλειες), τό οποία θά είναι εν πολλοίς ανεξλέγκτα από τήν ανασταλτική επιρροή τών Μεγάλων Δυνάμεων, είτε διά μέσου εκβοβισμών ή διά μέσου στρατιωτικής επεμβάσεως.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: ΑΡΓΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Εάν οι Μεγάλες Δυνάμεις όπως η Αμερική, Γαλλία και Αγγλία θεωρούνται ανίκανες νά πολεμήσουν, λόγω τής αλλεργίας πρός τίς πολεμικές απώλειες, τί θά συμβεί μέ μία μικρή κοινωνία 10 εκατομ. ατόμων στήν οποία 45.4% τών γυναικών άρχισαν από τό 1987 νά έχουν μόνο ένα παιδί και τό 39% νά έχουν μονο δύο παιδιά? Ποιά θά είναι μετά από μία γενεά, η συνδεδεάσμένη επιρροή τού χαμηλού δείκτη γεννητικότητας, τής σταθεράς γήρανσης τού πληθυσμού, τού μεγάλου αριθμού ατέκνων ζευγαριών και τού γεγονότος ότι σημαντικός αριθμός στρατευσίμων θά είναι μοναχοπαίδια η θά προέρχονται από οικογένειες μέ δύο παιδιά?

Είναι βέβαιο ότι η νέες "Δημογραφικές Οικογένειες" τής Ελλάδας μέ ένα η δύο παιδιά, θά υποχρεωθούν νά πάρουν τήν μερίδα τού λέοντος από τούς νεκρούς και τραυματίες στίς μάχες τοπικών πολέμων στά Βαλκάνια η σέ πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Και αυτή είναι μία πιθανή και πολύ δυσάρεστη παλιοκατάσταση στό μέλλον.Οι οικογένειες μέ μοναχοπαίδια στήν Ελλάδα όπως και απανταχού τής γής, αποτελούν μία μονάδα φορτωμένη μέ υπερβολική πατρική προστασία τού παιδιού, τό οποίο ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει μία τεράστια ζένδυση στήν ψυχολογική οικονομία τής οικογένειας. Τό σύνολο τής ζωής τών γονέων η τού γονιού, περιστρέφεται μέ άξονα τό μοναχοπαίδι.



Ο θάνατος ενός μοναχογιού στό πόλεμο θά αποτελέση τρομερό πλήγμα στήν οικογένεια καί θά αντιηγήσει μέ ασυνήθιστη ένταση καί παραφορά ανάμεσα sé φίλους καί συγγενείς καί επίσης μέσα στήν τοπική κοινωνία τού χωριού ή τής πόλης. Οι κλαυθμοί καί οδυρμοί τών γονέων θά είναι ουρανομήκεις. Οι αλληπάλληλοι θάνατοι μοναχογιών, μέσα sé πολλές οικογένειες, θά δημιουργήσουν αναμβιβώς σημαντικό αναβρασμό καί οι τοπικές εφημερίδες καί οι τηλεοπτικοί σταθμοί, από συνήθεια καί αναπόφευκτα θά διασπείρουν τό ιδιωτικό πένθος sé όλη τήν επικράτεια μέ σοβαρά επακόλουθα γιά τό ηθικό τού λαού. Οι εκτεταμένες ακτές τής Ελλάδας καί η γνωστή συνήθεια τής παροδικής μετανάστευσης τών νέων sé άλλα Ευρωπαϊκά κράτη γιά επαγγελματική εκπαίδευση (πάνω από 30,000 Έλληνες σπουδασταί φοιτούν sé ξένα Πανεπιστήμια) θά αποτελέσουν ένα εύκολο καί πρακτικό μηχανισμό γιά τήν αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας, μέ σοβαρές συνέπειες.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο αδυσώπητος συνδυασμός: τής χαμηλής γεννητικότητας (πού οφείλεται κατά μέρος στόν υπέρμετρο αριθμό εκτρώσεων), τής προτίμησης γιά ένα η δύο παιδιά κατά οικογένεια, τού αυξανόμενου αριθμού ατέκνων ζευγαριών, καί τής σταθερής γήρανσης τού πληθυσμού, θά αδυνατίση τίς Ενοπλες Δυνάμεις καί τήν μαχητική τους ικανότητα, λόγω τής δραστηκής μείωσης τού αριθμού καί τών νέων Δημογραφικών χαρακτηριστικών τών στρατευσίμων. Συμμαχία τής Τουρκίας μέ τήν Αλβανία καί τά Σκόπια θά έχει σημαντική υπεροπλία έναντι τής Ελλάδας. Ο στατικός καί γηράσκων πληθυσμός τής Ελλάδας θά είναι ισότιμος μέ μονομερή αποπλιισμό τής χώρας.

Αυτή είναι η πιό ζοφερή καί η πιό δραματική πρόκληση γιά τό νέο Ελληνικό Έθνος από τήν αρχή τής ιδρύσεώς του τό 1830. Συνεπώς, τό υπερεπίγον Δημογραφικό πρόβλημα, πρέπει νά αντιμετωπισθεί ταχέως καί κατά μέτωπον από τό λαό καί τούς ηγέτες τής Ελλάδας. Οι Δημογραφικές δυνάμεις πού έχουν τώρα ενεργοποιηθεί, είναι αμείλικτες καί η ανατροπή τής πορείας τών θά απαιτήσει τίς συνδεδεασμένες προσπάθειες καί τούς πόρους τών Ελλήνων τής Ελλάδας καί αυτών τής Διασποράς.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ?

Ψυχολογικές μελέτες στίς αρχές τού εικοστού αιώνα περιέγραψαν ότι τά μοναχοπαίδια αναπτύσσονται ανώμαλα καί μέ ανεπιθύμητες προσωπικότητες καί κοινωνική συμπεριφορά. Οι δάσκαλοι θεώρησαν σάν μεγάλα ελαττώματα στά μοναχοπαίδια τό ότι ήσαν επιθετικά καί αλαζονικά. Άλλες παλιές μελέτες δέν υπεστήριξαν τήν αρνητική αξιόκονιση γιά τά μοναχοπαίδια, τά οποία βρέθηκαν νά είναι πιό έξυπνα, πιό κοινωνικά, μέ περισσότερη αυτοπεποίθηση, καί μέ λιγώτερα προβλήματα συμπεριφοράς στό σχολείο, sé σύγκριση μέ τά παιδιά πού είχαν αδελφία. Αλλά, παρά τά αποτελέσματα αυτών τών μελετών, η λαϊκή άποψη γιά τά μοναχοπαίδια ήταν εξαιρετικά αρνητική. Πολλά ζευγάρια έδωσαν σάν συνηθισμένη δικαιολογία γιά τό δεύτερο παιδί, τό ότι ήθελαν νά αποφύγουν νά έχουν μοναχοπαίδι. Σφυγμομέτρηση τής κοινής γνώμης από τό Ινστιτούτο Γκάλλοπ στίς Ηνωμένες Πολιτείες τό 1972, έδειξε ότι 78% τών λευκών Αμερικανών επίστευαν ότι τά μοναχοπαίδια ήταν μειονεκτικά.



Αυτή η γνώμη περιγράφηκε λεπτομερώς από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα φοιτητών, που ε χαρακτήρισαν τὰ μοναχοπαίδια ως "γενικά απροσάρμοστα, εγωκεντρικά, ξηροκέφαλα, επιζητούντα προσοχή και συντηρούμενα από άλλους, ιδιοσυγκρατικά και ανήσυχα, γενικά δυστυχησμένα, ασυμπάθιστα αλλά και κάπως ποιο αυτόνομα εν συγκρίσει με παιδιά που είχαν δύο αδέρφια". Αλλά όμως, μιά πρόσφατη μετα-ανάλυση 119 μελετών που αφορούσαν μοναχοπαίδια από τὸ 1927 μέχρι τὸ 1982 ἔχει δείξει ὅτι παρά τις αρνητικές λαϊκές απόψεις, εν τούτοις αυτά θεωρούνται στίς Ηνωμένες Πολιτείες σάν υπερέχοντα σέ σύγκριση με άτομα από οικογένειες με τρία η περισσότερα παιδιά, ειδικά στά εξής θέματα: επιτεύξεις και ευφία, προσαρμογή (πού αφορά τήν αυτοεκτίμηση και τή θετική συνάφεια με τούς γονεείς) και τήν προσωπικότητα (αυτοκυριαρχία, αυτονομία, ωριμότητα, διάθεση συνεργασίας και ηγετική ικανότητα).

Τὰ νέα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ὅτι τὰ αρνητικά στοιχεία τών ερευνών στή αρχή τού αιώνα ὅσον αφορά τὰ μοναχοπαίδια, ἦσαν πρόωρα και αντιεπισημονικά και ὅτι τὰ μοναχοπαίδια ξεπέρασαν τὰ παιδιά από μέσου μεγέθους και από μεγάλες οικογένειες στά τέσσερα από τὰ ἔξι στοιχεία στά οποία εξετάσθηκαν προσφάτως. Επίσης τὰ μοναχοπαίδια σέ σύγκριση με τὰ μή μοναχοπαίδια, εἶναι γενικά πιά αυτόνομα ὅσον αφορά τόν αυτοέλεγχο, δείχνουν περισσότερη πρωτοβουλία, προσωπική φιλοδοξία και παρακίνηση, εἶναι επιμελέστερα γιά μορφωτικές η επαγγελματικές επιτεύξεις και ἔχουν ισχυρό χαρακτήρα, ὅπως φαίνεται από τόν αυτοσεβασμό τους και τήν ευκολία προσαρμογής (Ο Πρόεδρος Ρούσβελτ και η συζυγός του Ελεονώρα εἶσαν μοναχοπαίδια). Επί πλέον, ἔχει αποδειχθεῖ ὅτι πολλά από τὰ χαρακτηριστικά πού δείχνουν τὰ μοναχοπαίδια, εἶναι παρόμοια με τὰ χαρακτηριστικά τού πρώτου παιδιού σέ οικογένειες με δύο τέκνα, ενώ εἶναι τελείως διαφορετικά σέ σύγκριση με τούς βλαστούς οικογενειών με τρία η περισσότερα παιδιά. Ὅπως φαίνεται, τὰ μοναχοπαίδια και τὰ πρωτογεννημένα σέ οικογένειες με δύο βλαστούς, πρέπει νά εἶναι άτομα με πολύ καλά προτερήματα στήν κοινωνία.

Από πρακτική ἄποψη, τὰ μοναχοπαίδια και τὰ πρωτογεννημένα τέκνα σέ οικογένειες με δύο παιδιά, θά αποτελέσουν στο μέλλον ἕνα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό τών στρατευσίμων στήν Ελλάδα. Η πραγματική αξία τους μπορεί νά εἶναι εξαιρετική στο σώμα αξιωματικών και σέ ειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά η αξία τους σέ μεραρχίες πεζικού εἶναι πρὸς τὸ παρόν ἄγνωστη. Τελικά, ὅχι μόνον ο αριθμός τών στρατευσίμων στήν Ελλάδα εἶναι σήμερα και θά εἶξ ακολουθήσει νά εἶναι μειωμένος, αλλά και τὸ δυναμικό (γιά τις Ενοπλες Δυνάμεις), τών μοναχογιών και πρωτογεννημένων τέκνων από οικογένειες με δύο βλαστούς, εἶναι γενικά κάπως αβέβαιο και χρειάζεται νά μελετηθεῖ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καινούργια στοιχεία τού Υπουργείου Οικονομικών γιά τή φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (άν και δέν καλύπτουν ὅλους τούς φορολογουμένους) δείχνουν σοβαρή χειροτέρευση τού Δημογραφικού δυναμικού τής χώρας, ειδικά γιά τις Ενοπλες Δυνάμεις. Τὸ ποσοστό τών αγάνων μέσα στο σύνολο τών φορολογουμένων αυξήθηκε σέ μιά δεκαετία (1981-1991) από 24,46% στά 32,85%, (34% αύξηση).



Οι έγγαμοι χωρίς παιδιά στη δεκαετία(1981-1991) αυξήθηκαν από 26,28% στά 37,98% (αύξηση 45%), και φυσικά υπάρχει ποσοστιαία ελάττωση των εγγάμων με ένα,2,3,4,5, και 6+ παιδιά, λόγω της αύξησης των εγγάμων χωρίς παιδιά. Η μεγαλύτερη μείωση όμως σημειώθηκε στην δημογραφικά κρίσιμη κατηγορία των εγγάμων με τρία παιδιά(25%).

Τελειωτική ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 1991 είναι αναγκαία, για επιβεβαίωση των δημογραφικών δεδομένων σε ολόκληρο τον πληθυσμό και όχι μόνον στους φορολογουμένους, των οποίων τό άθροισμα εγγάμων, χωρίς κανένα, η με ένα η δύο παιδιά, ανέρχεται στά 91,99%. Πρόκειται περί δραματικής μεταστροφής με κατακλυσμικές συνέπειες για τις Ενοπλες Δυνάμεις και για τό μέλλον της χώρας.

Υποψιάζομαι επίσης, ότι η ισχυρή ψυχολογική προσκόλληση των Ελλήνων γονέων στά τέκνα τους και η διακαής επιθυμία τους για πρόοδο μέσω ανώτατης εκπαίδευσης, θά φυγαδεύση ένα μεγάλο αριθμό νέων στρατεύσιμης ηλικίας στό εξωτερικό. Είναι πασιφανές, ότι χωρίς δραστικά μέτρα για αύξηση της γεννητικότητας, μέσα σε μία η δύο γενεές ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών της Ελλάδας θά είναι χωρίς αδέρφια, αδελφές, θείους, θείες και ξαδέρφια. Οικογένειες με ένα η δύο παιδιά θά απασχολήσουν τούς κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, πολιτικούς και ειδικά τις Ενοπλες Δυνάμεις.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Η ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι δυνάτοτες για τήν αντικατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας (πού τώρα βασίζονται στους στρατευσίμους με προσδιορισμένη θητεία) με άλλα πρότυπα, είναι πενιχρές και πιθανώτατα θά είναι απαράδεκτες για τήν Ελληνική πραγματικότητα η θά είναι εξαιρετικά δαπανηρές για τήν ανάπτυξη και συντήρησή τους. Ένας καθαρά εθελοντικός Εθνικός στρατός, με συμπληρωματική βοήθεια από ένα μισθοφορικό στρατό τύπου Γκούρκας (Ghurkas), με στρατεύματα προερχόμενα από μία η δύο ξένες εθνικές περιοχές(για νά διατηρηθούν η ομοιογένεια και συνεκτικότητά τους, λόγω της κοινής προέλευσης), μπορεί νά αποτελέσει εξαιρετικής ποιότητας πεζικό (μέ Έλληνας Αξιωματικούς), ειδικά όσον αφορά τή χρήση περίπλοκου σύγχρονου τεχνολογικού οπλισμού.

Ένα άλλο πιθανό πρότυπο μπορεί νά είναι η Λεγεώνα των Ξένων, (τήν οποία η Γαλλία έχει χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία), μέ Έλληνας αξιωματικούς και ξένους εθελοντάς, οι οποίοι κατά κανόνα θά πρέπει νά απαρνηθούν τήν υποταγή στό έθνος της προέλευσής τους.

Ο Στέφεν Μπίτλ, ειδικός αναλυτής στην Εθνική Αμυνα, τονίζει ότι η πρόσφατη εκλεπτυσμένη τεχνολογία πολέμου, για τό πεζικό, πυροβολικό και τις τεθωρακισμένες μονάδες, έχει αυξήσει πολύ σημαντικά τήν ανωτερότητα του επαγγελματικού και άριστα εκπαιδευμένου στρατού.

Επί πλέον, ένα μεγάλο υπερμοντέρνο ναυτικό μπορεί νά ενισχύσει τήν Εθνική Αμυνα, σάν μία πανίσχυρη αεικίνητη δύναμη πού θά μπορεί νά κυριαρχήσει στό Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος και θά είναι σε θέση νά υποστηρίξει αμφίβιες επιχειρήσεις στά νησιά και σε άλλες περιοχές. Τό κόστος θά είναι όμως σημαντικό.



Μιά μεγάλη και μοντέρνα αεροπορία μπορεί νά παίξη σπουδαιότατο ρόλο στην Εθνική Αμυνα τής Ελλάδας σέ πολλά είδη αποστολών ειδικά στό Αιγαίο και σέ περιοχές τής ξηράς πού είναι ακάλυπτες από δάση.

Ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις είναι ζωτικές γιά τήν Ελλάδα, μέ υψηλής τεχνολογίας μαχητικά και μαχητικά-βομβαρδιστικά αεροσκάφη και εντατικά εκπαιδευμένους πιλότους. Μαζί μέ τίς εισαγωγές, η τοπική παραγωγή αεροσκαφών είναι ουσιώδης. Τουλάχιστο έξι (6) τριτοκοσμικά έθνη παράγουν υπερηχητικά αεροπλάνα. Η εμπέλεια τών αεροσκαφών μπορεί νά αυξηθεί μέ εναέριο εφοδιασμό καυσίμων πού είναι σημαντικό γιά τήν Ελλάδα. Σέ αυτό τόν τομέα τά έξοδα είναι επίσης μεγάλη.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Βαλλιστικοί, Κρούιζ και Πάτριος τύπου πύραυλοι μπορεί νά θεωρηθούν ως σπουδαία όπλα γιά τήν Εθνική Αμυνα τής Ελλάδας, ειδικά ως ανασχετικός και προληπτικός μηχανισμός, γιά οποιονδήποτε γείτονα πού έχει επιθετικές διαθέσεις. Μέχρι τό 1991 περίπου 17 τριτοκοσμικά έθνη είχαν Βαλλιστικούς πυραύλους στή διάθεσή τους και 4 ακόμη έθνη επρόκειτο νά τούς αποκτήσουν. Σήμερα, περισσότερα από 40 τριτοκοσμικά έθνη έχουν Κρούιζ πυραύλους εναντίον πλοίων και μερικοί παρατηρηταί πιστεύουν ότι μπορούν νά τροποποιηθούν γιά στόχους στην ξηρά, μιά ακρίβεια λιγώτερη από 10 μέτρα από τό στόχο.

Τά δορυφορικά συστήματα διακυβέρνησης έχουν απλοποίηση τήν ακρίβεια τών Κρούιζ πυραύλων. Οι πύραυλοι είναι σχετικά φθηνοί και μπορούν νά εκτοξευθούν από πλοία, φορητά αυτοκίνητα και από αεροσκάφη. Οι πύραυλοι έχουν αρνητικές επιπτώσεις: Η εγκατάσταση τους είναι πιο προκλητική στό αντίπαλο, σέ σύγκριση μέ ηυξημένες πτήσεις αεροσκαφών. Δέν μπορούν νά ανακληθούν σέ περίπτωση λανθασμένης εκτόξευσης και μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σάν ανασχετικά όπλα, μόνον άν η καταστρεπτικότητα τους είναι τόσο μεγάλη πού ο αντίπαλος θά διστάσει νά επιτεθεί. Τό όλο θέμα τών πυραύλων είναι σημαντικότατο και πρέπει νά συζητηθεί από ένα Τθίνκ Τάνκ, μέ συμμετοχή ξένων ειδικών, η δυνατόν Ελληνικής καταγωγής.

Τελικά τό ζήτημα τών αμυντικών πυρηνικών όπλων (**Battle Theater weapons**) τά οποία μπορούν νά αναστείλλουν η νά σταματήσουν εχθρική εισβολή στην Ελλάδα, είναι πολύπλοκο και χρειάζεται ξεχωριστή ανάλυση. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έχει συστήση μή-πυρηνική ζώνη στό Βαλκάνια. Εάν όμως η Τουρκία αποκτήση τέτοιες ικανότητες, οι Έλληνες θά αναγκασθούν νά αλλάξουν γνώμη.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η στράτευση τών Ελληνίδων πρέπει νά συζητηθεί σοβαρά και νά αναλυθεί εκτενώς από τήν ηγεσία. Οι Ελληνίδες μπορούν νά κάνουν τεράστια συμβολή στην Εθνική Αμυνα, κατά τό Ισραηλινό και τό Αμερικανικό πρότυπο (Πίνακες II και III), μέ συμμετοχή σέ βοηθητικές υπηρεσίες όπως: η πολεμική βιομηχανία, προμήθεια και λογιστική υλικών, τό Υγειονομικό Σώμα, φρουρές στρατιωτικών βάσεων και αποθηκών εφοδίων, σέ ναυτικές και αεροπορικές βάσεις και άλλα καθήκοντα.



Η εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων τού Ισραήλ πρέπει νά υποβληθεί σέ ανάλυση από μιά επιτροπή εμπειρογνομόνων.

Η στράτευση γυναικών θά επιτρέψει σέ περισσότερους άνδρες νά υπηρετήσουν σέ μαχητικές μονάδες. Κριτικοί μπορεί νά πούν ότι η στράτευση Ελληνίδων θά είναι αντιπαραγωγική στό ζωτικό πρόγραμμα γιά τήν αύξησης τής γαμηλιότητας καί τού δείκτη γεννητικότητας. Πιστεύω ότι τό αντίθετο είναι αληθές. Οι Ελληνίδες στίς Ενοπλες Δυνάμεις θά έλθουν σέ άμεση επαφή μέ τά σοβαρά καθήκοντα τής στρατιωτικής εκπαίδευσης, μέ αύξηση τής συναίσθησης τού καθήκοντος καί τής αυτοδυναμίας τους. Οι στρατευμένες Ελληνίδες θά συνηθιστοποιήσουν πολύ ευκολώτερα ότι η αύξηση τής γεννητικότητας στήν Ελλάδα είναι απόλυτα ζωτική γιά τή χώρα καί ειδικά γιά τό μέλλον τού ζεύγους καί τό μέλλον των παιδιών τους. Ένα εκτεταμένο διαφωτιστικό πρόγραμμα στίς Ενόπλες Δυνάμεις είναι πιθανόν ότι θά συμβάλλει στήν αύξηση τής γαμηλιότητας καί τής γεννητικότητας.

Στίς Ηνωμένες Πολιτείες τό ισχυρότερο καί πλουσιώτερο έθνος τής γής, νέες γυναίκες ζητούν επίμονως νά υπηρετήσουν στίς Ενοπλες Δυνάμεις ακόμη καί σέ μαχητικές μονάδες. Γιά πολλά χρόνια τώρα εισάγονται στίς περιφέρειες στρατιωτικές ακαδημίες τής Αμερικής σέ σημαντικό αριθμούς. Η Ελλάδα πρέπει νά κάνει τό ίδιο: νά ανόξει τίς στρατιωτικές ακαδημίες τής στίς Ελληνίδες, σάν ζωντανό παράδειγμα τής ανύψωσης των στά σοβαρά ζητήματα τής πολιτείας. Οι Ελληνίδες αποτελούν τό μέγιστο καί κατά πολύ, αχρησιμοποίητο απόθεμα ενέργειας στή χώρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Χωρίς ένα ισχυρό καί παρατεταμένο πρόγραμμα αύξησης τής γαμηλιότητας καί γεννητικότητας η Ελλάδα προχωρεί αμείλικτη πρός μιά στατική καί γηραλέα κοινωνία μέ ασθενικές καί ανεπαρκείς Ενοπλες Δυνάμεις. Οι Έλληνες ζούν σέ παλιογειτονιά (μέ 727 μίλια εθνικά σύνορα στή στεριά καί 166 κατοικίσιμα νησιά) καί επίσης συνορεύουν μερικώς μέ λαούς πού διατηρούν πολύ υψηλό δείκτη γεννητικότητας. Η δυσαναλογία πληθυσμών στίς επόμενες δεκαετίες θά είναι καταπληκτική.

Ο μεγάλος αριθμός (τουλάχιστο των φορολογουμένων) Ελληνικών οικογενειών χωρίς κανένα καί αυτών μέ ένα καί δύο παιδιά (σύνολο 89,55% τό 1981 καί 91,99%, τό 1991) μαζί μέ τόν σημαντικό αριθμό των αγάμων, υπόσχονται νά δώσουν σέ 10 χρόνια, ένα δραστικά ελλειπτικό αριθμό στρατευσίμων των οποίων η ποιότητα καί μαχητικό δυναμικό θά είναι ακαθόριστο, εάν τά δεδομένα από τίς μεγάλες Δυτικές δυνάμεις είναι πιστευτά. Η στράτευση των γυναικών στήν Ελλάδα θά είναι αναπόφευκτη. Η πολύ ευπρόσιτη ανωτάτη εκπαίδευση στό άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, θά είναι ελκυστική εκλογή γιά τούς γονείς καί τούς βλαστούς τους, νά κάνουν Πανεπιστημιακή μόρφωση καί πιθανώς καριέρα στό εξωτερικό μέ αποφυγή τής στράτευσης. Επί πλέον οι διαφοροποιήσεις τής ΕΚ θά αποτελέσουν μιά άλλη "βαλβίδα διαφυγής" γιά νεαρούς στρατεύσιμης ηλικίας.

Σέ περίπτωση πολέμου, θάνατοι σέ οικογένειες μέ ένα η δύο παιδιά θά δημιουργήσουν ξεσπάσματα συγκίνησης μέ κλάματα καί οδυρμούς, μέ πρωτοφανή ένταση από τούς γονείς, παπούδες καί άλλους συγγενείς.



Τό ιδιωτικό πένθος θά σκορπίσει σάν τό "λάδι στό νερό" στίς κοινωνίες τών πόλεων καί τών χωριών, μέ τήν βοήθεια τών μέσων μαζικής ενημέρωσης,μέ απαιτήσεις γιά ειρήνη μέ κάθε κόστος, καί μέ θορυβώδεις ειρηνοφιλες εκδηλώσεις οι οποίες θά περιορίσουν τήν εξάσκηση κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή θά είναι μιά τελείως ανυπόφορη κατάσταση γιά τήν Εθνική Αμυνα τής Ελλάδας. Εθελοντικός καί μισθοφορικός στρατός, λεγεώνα τών ξένων η στρατός Γκούρκα δέ είναι πρακτικές λύσεις γιά τήν Ελλάδα. Μεγάλο καί μοντέρνο ναυτικό καί αεροπορία θά είναι πανάκριβα καί πολύ δύσκολα στή συντήρησή τους. Ρομποτικά όπλα(Βαλλιστικοί,Κρούιζ καί Πάτριот,πύραυλοι) προσφέρουν μιά βολική καί σχετικά φτηνή εκλογή καί πρέπει νά εξετασθούν εξονυχιστικά. Η σύνδεση μέ τήν ΕΚ καί τό NATO προσφέρουν μιά βάση σχετικής ασφάλειας,η οποία δέν είναι απόλυτα αξιόπιστη καί αεροστεγής, γιά τήν προστασία τού έθνους. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τυχόν συμμαχίες μέ γειτονικές η μακρινές δυνάμεις.

Τελικά, είναι ηλίου φαεινότερο ότι δέν υπάρχει καμμιά άλλη εκλογή γιά τήν Εθνική Αμυνα, παρά μόνον η σταθερή αύξηση τού ολικού αριθμού τών στρατευσίμων στήν Ελλάδα, διά μέσου ενός εκλεπτυσμένου καί ακριβού προγράμματος τό οποίο έχω ήδη προτείνει στόν Πρωθυπουργό τής χώρας (Νοεμβρίου 12, 1993). Ο Γόρδιος δεσμός τού Δημογραφικού Προβλήματος τής Ελλάδας πρέπει νά κοπεί, καί θά κοπεί, μέ τό σπαθί αυτού τού πανέξυπνου καί δαιμόνιου λαού, μέ τήν συμπαράσταση τών τεσσάρων εκατομμυρίων ατόμων τής διασποράς, πού αποτελούν πιθανώς τό μυστικό του όπλο, γιά επιβίωση τής γενέτειρας καί τού Ελληνισμού.

.....
Πηγές:-Luttwak E.N. Where are the Great Powers? Home with the kids. Foreign Affairs 73(4): 23-28, July-August, 1994.

-Teitelbaum M.S.and Winter J.M.The Fear of Population Decline. Academic Press, San Diego California, 1985.

-Falbo T. and Polit-O'Hara D.F.Only Children: What do we know about them? Pediatric Nursing 11: 356-360,1985.

-Mellor S. How Do Only Children Differ from Other Children? Journal Genetic Psychology 15(2):221-230,1990.

-Berger J. Making the Old Attitudes Die or Just Fade Away. New York Times,November 7, 1994.

-Greenberg J. Israeli Woman sues for Chance to be Combat Pilot. New York Times, November 3, 1994.

-Biddle S.Recent trends in Armor, Infantry and Artillery Technology: Developments and Implications;and Roche J.Proliferation of Tactical Aircraft and Ballistic and Cruise Missiles in the Developing World, In:The Diffusion of Advanced Weaponry, W.T. Wander,E.H.Arnett and Paul Bracken Edrs.The American Association for the Advancement of Science(AAAS),Washington D.C.1994,pp.91-125 and 63-89.

-Δρεϊτάκης Μ. Γιατί οι Έλληνες δέν θέλουν νά κάνουν παιδιά. Ελευθεροτυπία, Σεπτεμβρίου 23,1994.

Μιχάλης Κ.Γκιόκας,Μ.Δ.,Μ.Σc.,Ph.D.(McGill).

Ομότιμος Καθηγητής τής Ιατρικής καί τής Βιολογικής Χημείας,Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνιας,Ντέιβις, Καλιφόρνια,Η.Π.Α.



Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- Συνεχής γήρανση τού πληθυσμού
- Πληθυσμιακά κενά σέ γεωγραφικές περιοχές
- Μείωση τού δυναμικού τών ενόπλων δυνάμεων
- Υπερβολικά ηυξημένες δαπάνες υγείας
- Χαμηλή αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων
- Μικρή εσωτερική καταναλωτική αγορά
- Ανεπαρκές εργατικό δυναμικό
- Μικρή φορολογική βάση/Αναιμική Οικονομία
- Αδυναμία διατήρησης/βελτίωσης υποδομής
- Αύξηση τής ανεργίας
- Αύξηση τού αριθμού λαθρομεταναστών
- Εξασθένηση τής οικογένειας καί κουλτούρας
- Λιγώτερο ριψοκίνδυνη/συναγωνιστική κοινωνία
- Αδυναμία διατήρησης/πλάτσικο κληρονομιάς
- Ελλειψη ευκαιρίας/Μετανάστευση τών νέων
- Γεωπολιτικά/Γεωκουλτουριστικά προβλήματα
- Αύξηση πιθανότητας πολέμου μέ γειτονικές χώρες
- Κίνδυνος αργού ρυθμού εξαφάνισης τού Ελληνισμού



Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Ι

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

- Εκπαιδευταί Πεζικού, Πυροβολικού, Τεθωρακισμένων.
- Διαχειρισταί Πτήσεων.
- Αξιωματικοί γραφείων επιχειρήσεων, χειρισταί Ραντάρ για προκεχωρημένες μονάδες.
- Ειδικοί εκρηκτικών υλών.
- Όχι σέ μαχητικές μονάδες από φόβο ότι εάν γίνουν αιχμάλωτοι θα βιαστούν.
- Υπηρετούν **21** μήνες σέ κανονική θητεία καί για λίγο χρόνο στίς εφεδρείες.
- Ανδρες τρία χρόνια σέ κανονική θητεία καί μπορεί νά κληθούν σάν έφεδροι μέχρι ηλικίας **50** ετών.
- Τό όχι γυναίκες σέ μαχητικές μονάδες οφείλεται στίς αρχές τής Ισραηλινής κοινωνίας.
- Ανδρες στό μέτωπο νά υπερασπισθούν τήν οικογένεια.
- Γυναίκες είναι σύμβολο τής οικογένειας, τών παιδιών, τής επόμενης γενεάς.
- Μέ γυναίκες στό μέτωπο? για ποιόν πολεμάμε? ποιόν προστατεύουμε?



Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Ι Ι

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ Σ Τ Ο Γ Ο Υ Ε Σ Τ Π Ο Ι Ν Τ

- Γυναίκες έχουν εισαχθεί στη Σχολή για **18** χρόνια.
- 473** γυναίκες εκπαιδεύονται τώρα με **4,055** άνδρες.
- Γυναίκες συμμετέχουν ακριβώς στις ίδιες φυσικές προσπάθειες και ηγετικές απαιτήσεις.
- Διοικούν μονάδες απαρτιζόμενες κυρίως από άνδρες.
- Ποσοστό αποφοίτησης, γυναίκες: **75%**, άνδρες: **79%**
- Κάθε απόφοιτος μένει στο στρατό τουλάχιστο **5** έτη.
- Όχι γυναίκες στο Πεζικό η Πυροβολικό και όχι σε μαχητικές μονάδες.
- Ερώτας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ πιο σπάνιος σε σύγκριση με πολύ ισχυρές φιλίες.
- Δέν παίρνουν ντούζ συχνά και δέν είναι ευχάριστο να κοιμάσαι δίπλα σε κάποιον που μυρίζει άσχημα.
- Τά ραντεβού είναι προσεκτικά τυποποιημένα από τή Διοίκηση. Μόνο με συμμαθητάς, όχι με ανωτέρους η κατωτέρους.
- Γυναίκες ζητούν εισαγωγή στις σχολή για διάφορους λόγους: προέρχονται από στρατιωτικές οικογένειες, επιθυμούν τό περιζήτητο επαγγελματικό πρόγραμμα τού Στρατού, η απλώς θέλουν να γίνουν αξιωματικοί.

