

4th ANNUAL GLOBAL WOMEN'S FORUM 1999

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Φάνης Πάλλη – Πετραλά
« Ολυμπιακοί Αγώνες 2004»

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
5 Μαΐου 1999



Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι σ' αυτό το εκλεκτό ακροατήριο – σε σας φίλες του Ευρωαμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών.
Σε σας που με τις γνωστές πολλαπλές δραστηριότητες σας έχετε αναδείξει και προωθήσει πολλά γυναικεία ζητήματα στην Αμερική και στην Ευρώπη και έχετε προσωπικά συμβάλλει στη σύσφιγξη των σχέσεων των λαών της Ευρώπης και της Αμερικής.

Μάλιστα, θα επεσήμανα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος σας, της «ζευντανής γένφωρας» ανάμεσα στις δυο ακτές του Ατλαντικού, αποκά σήμερα ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, εκτός από τους νεκρούς, τους πρόσφυγες, τις υλικές, οικολογικές και οικονομικές καταστροφές, έπληξε και τις ευρωαμερικανικές σχέσεις...

Γιατί μπορεί οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης να συνήνεσαν και να συνέδραμαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γιουγκοσλαβία όμως, όπως θα έχετε και σεις διαπιστώσει μεταξύ των λαών δημιουργήθηκαν αμφιβολίες, αντιθέσεις, αντιρρήσεις που δύσκολα θα ξεπερασθούν. Υπάρχει ψυχολογικό ρήγμα, που στο μέλλον θα φανεί ακόμα πιο πολύ...

Δεν είναι ούτε η κατάλληλη στιγμή, ούτε ο χώρος για τέτοιου είδους αναλύσεις. Άλλα οι βομβαρδισμοί αμάχων, οι οικολογικές καταστροφές, η αγνόηση του Διεθνούς Δικαίου, δημιουργησαν εκτεταμένη λαϊκή δυσαρέσκεια. Έτσι, κοντά στις υπόλοιπες πληγές που θα πρέπει να θεραπευθούν στο τέλος των πολέμου, είναι και εκείνη της ευρωαμερικανικής φιλίας. Και βέβαια το καλύτερο σώμα, από άποψη οργάνωσης, συγκρότησης και αποτελεσματικότητας, για να αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή, είστε εσείς.

Θα έχετε πολύ δουλειά στο μέλλον...

Ήταν λίγο μακρύς ο πρόλογος, αλλά νομίζω ότι οι περιστάσεις το επέβαλαν.

Φίλες και φίλοι,

Ανέλαβα να σας πω δυο λόγια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που όπως γνωρίζετε θα γίνουν στην Αθήνα. Και τους οποίους είμαι βέβαιη ότι όχι μόνο όλες σας θα θελήσετε να παρακολουθήσετε άλλα θα γίνετε και οι καλύτεροι διαφημιστές τους. Κι' αυτό όχι μόνο επειδή θα είναι μια έξοχη διοργάνωση, αλλά και επειδή εκ των πραγμάτων θα είναι πολύ **διαφορετική** από τις προηγούμενες. Καταβάλονται μάλιστα προσπάθεια να είναι και **μοναδική**.

Οι παράγοντες **τόπος, χώρος και παγκόσμιες συγκυρίες**, δίνουν την ευκαιρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 να σηματοδοτήσουν το τέλος μιας Εποχής και την αφετηρία μιας νέας. Τόσο για τους ίδιους τόπους



Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και για τον Αθλητισμό και για τα Ολυμπιακά ιδεώδη γενικότερα.

Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και της Τεχνολογίας έχει ήδη επέλθει. Μα δεν αρκεί για να γίνει η γη μας μια γειτονιά Χρειάζονται κοινές αξίες, κοινές αρχές, κοινοί θεσμοί, που θα εμπνέουν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους και θα συμβάλλουν στην ειρήνη και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Είναι μια πρόδηληση το 2004, προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Τόπος είναι ιδανικός. Λίγα χιλιόμετρα από δω στην Αρχαία Ολυμπία κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν, ο Ηρακλής πρωτοάναγε την Ολυμπιακή Φλόγα, θεσμοθετώντας τις Ολυμπιακές αξίες: Της ευγενούς άμιλλας, της αρμονικής ανάπτυξης σώματος και πνεύματος, της ισότιμης συμμετοχής, της εκεχειρίας και της συμφάλωσης ανθρώπων και λαόν.

Εκεί πρωτοστεφανόθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιονίκες με ένα κλαδί αγριελιάς, που ακόμα φυτρώνει στην αυλή του ναού του Ολύμπιου Δία. Εκεί, επιφανέστεροι άνδρες της αρχαιότητας συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες να συζητήσουν για την πολιτική και το μέλλον για την Επιστήμη και την Τέχνη για να παρουσιάσουν τα ε'ργα τους. Ο Ηρόδοτος, πατέρας της Ιστορίας εκεί διάβασε για πρώτη φορά τα Μηδικά του.

Αλλά, η Αρχαία Ολυμπία δεν είναι ο μαναδικός τόπος – σύμβολο για το 2004. Λίγο πιο πέρα από δω, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν, που ύστερα από αιώνες σιωπής, το 1896, αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σύγχρονη εποχή, και ακούστηκε για πρώτη φορά ο ύμνος προς το αρχαίο πνεύμα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού.

Ο Χρόνος διεξαγωγής των Αγώνων του 2004 είναι ιδανικός επίσης για μια αφετηρία, για ένα νέο ξεκίνημα: Είναι οι πρώτοι αγώνες της Τρίτης Χιλιετίας.

Τέλος, οι **παγκόσμιες συγκυρίες** είναι, επίσης, ιδανικές. Η κατάρρευση του κομμουνισμού, η κατάργηση του διπόλισμού, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών, οι ραγδαίες τεχνολογικά εξελίξεις, επέφεραν την απομυθοποίηση των ιδεολογιών, την απαξίωση των θεσμών, τη ρευστοποίηση αρχών, αξιών, πιστεύω, που μέχρι σήμερα συντηρούσαν τον άνθρωπο. Ο κόσμος για να μη μεταβληθεί σε ζούγκλα ή σε οργουσελιανή «Φάρμα των Ζώων», πρέπει να καλύψει το κενό. Χρειάζεται επειγόντως νέες ιδέες, νέους στόχους, νέες προκλήσεις που θα διεγέρουν τη φαντασία και θα εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων.

Βλέπετε λοιπόν ότι το 2004, μπορεί να γίνει ένα πολλαπλό σημείο αναφοράς.



Αλλά και για τους ίδιους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αθήνα και το 2004, θα είναι μια ευκαιρία καθαρμού, αναβάττισης και ανανέωσής τους. Η πολιτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση, η τεχνητή παραγωγή υπεραθλητών, η διαφθορά είναι δεινά που τα τελευταία χρόνια αμαυρώνουν το θεσμό και ακυρώνουν τον παιδευτικό τους ρόλο.

Η Αθήνα του 2004 είναι αποφασισμένη να τα αντιμετωπίσει.

Από τον αποκλεισμό των ηττημένων χωρών των Α' και Β' Παγκοσμίων Πολέμων ως τη σφαγή της Ιεραπληνής αποστολής στο Μόναχο το 1972 και την απογή της Αμερικής από τη Μόσχα το 1980 και της Σοβιετικής Ένωσης από το Λος Αντζελες το 1984, οι αγώνες πάμπολλες φορές έπεσαν θύματα της πολιτικής. Είναι μια ευκαιρία να μπει μια τελεία σ' αυτό, το 2004.

Η υπερεμπορευματοποίηση των Αγώνων είναι το δεύτερο μεγάλο σύγχρονο άγος που ξεκίνησε ως μια θεμιτή διαδικασία κάλυψης των μεγάλων δαπανών τους. Και κατέληξε να μεταβάλλει τους χορηγούς σε «κηδεμόνες» για να μην πω «νονούψ» των Αγώνων, οι οποίοι έφθασαν στο σημείο να πουλούν την Ολυμπιακή Φλόγα με το χιλιόμετρο! Στο ολυμπιακό σύνθημα «Citius, Altius, Fortius», σήμερα έχει εκ των πραγμάτων προστεθεί και το 'Commercius'.

Το να μπουν ένα όριο και κάποιοι κανόνες στην εμπορευματοποίηση, είναι μια πρόκληση, επίσης, για το 2004.

Μεγαλύτερο και από την εμπορευματοποίηση είναι το πρόβλημα της «τεχνητής παραγωγής υπεραθλητών», μιας ή δυο χρήσεων που κυριολεκτικά «κατασκευάζονται» μέσα στα συνόνασμένα εργαστήρια της Ανατομίας, της Εργοφυσιολογίας, της Εργομετρίας, της Αθλητικής Ψυχολογίας και της Αθλητικής Χημείας. Που παράγουν γυναίκες αθλητές που μεταλλάσσονται σε άνδρες ή που καταστρέφουν γυναικολογικά νεαρά κορίτσια της Γυμναστικής για να διατηρηθεί το «παιδικό τους σώμα» ή που δίνουν σπρίντερς γρηγορότερους απ' τον άνεμο, για να καταφεύσουν στα 40 τους χρόνια!

Το να τεθούν όρια και φραγμοί σ' αυτή την φραγκεσταϊνική μέθοδο παραγωγής αθλητών η οποία ακυρώνει την ιδεολογία του Ολυμπισμού, αφού δε σέβεται την αρμονία σώματος και πνεύματος, είναι μια πρόκληση, για το 2004.

Η διαφθορά που για χρόνια υπήρχε σαν φήμη γύρω απ' τη Δ.Ο.Ε και τους μηχανισμούς της και υπέστησε την αξιοπιστία της, τελευταία πήρε σάρκα και οστά. Έγινε συγκεκριμένη, επώνυμη και είχε μάλιστα σαν αποτέλεσμα «11 αθάνατοι» να θανατωθούν.

Το να καθαρθούν οι Αγώνες στο ναό του Ολύμπιου Δία και να τεθούν ποινές - το να επιβληθεί η «ανέγερση σύγχρονων Ζανών» που θα καταμαρτυρούν και θα αποτρέπουν τη διαφθορά – είναι μια ακόμη πρόκληση, για το 2004.



Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Αγώνες της Αθήνας του 2004, έχουν μπροστά τους πολλαπλές προκλήσεις. Με δυο λόγια θα πρέπει να προετοιμασθούν κατάλληλα ώστε να κτηδέψουν μια ολόκληρη εποχή και να διευκολύνουν τη γέννηση μιας νέας...

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, το ζητούμενο τόσο στην αρχαιότητα, όσο και σήμερα, όσο και πάντοτε είναι το ίδιο:

Η αρμονική ισορροπία σώματος και πνεύματος. Αυτή την αρμονία είχαν στην κλασική αρχαιότητα με το δόγμα «νους υγής εν σώματι υγῆ» - γυμνάζοντας ισόρροπα το σώμα και το πνεύμα τους.

Ο άνθρωπος δεν άλλαξε. Σώμα και πνεύμα ήταν και τότε, σώμα και πνεύμα είναι και σήμερα. Αυτό που έχασε και αναζητεί ο σημερινός άνθρωπος είναι η αρμονία... Πιστεύω ότι ακριβώς αυτή τη χαμένη αρμονία θα αναζητήσει το 2004.

Σας ευχαριστώ.

