

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

‘Η Πατρίδα μας άπό δεκαετίες παρουσιάζει σημεία δημογραφικής παρακμής, που μέ μαθηματική άκριβεια δύναται σέ φυλετικό άφανισμό. ’Η ‘Ελλάδα γέρασε, ή ‘Ελλάδα δέν έχει τά παιδιά που χρειάζεται. ’Ινστιτούτα, ’Ακαδημία, Διεθνεῖς ’Οργανισμοί διαπιστώνουν πώς ή ‘Ελλάδα μεγαλώνει στήν ήλικια, άλλα μικραίνει ό κόσμος της.

Γιά πρώτη φορά άπό τότε που ιδρύθηκε τό νεοελληνικό κράτος και σέ περίοδο εἰρήνης ή χώρα μας, σύμφωνα μέ έπισημα στατιστικά δεδομένα, καταγράφει μιά ραγδαία κατάρρευση τοῦ πληθυσμοῦ της, φτάνοντας στό έσχατο δριο τής άντικαταστάσεως τῶν γενεῶν.

Και ένω ό πλανήτης μας άγωνιά πρό τοῦ κινδύνου τοῦ ύπερπληθυσμοῦ, ή έλληνική φυλή τῶν σοφῶν, τῶν ήρωών, τῶν μαρτύρων καὶ τῶν σημερινῶν ταλαιπωρημένων άπογόνων της κινδυνεύει νά έξαφανισθεῖ.

‘Η υπαιθρος, ή παιδιμάνα πού τροφοδοτεῖ τά άστικά κέντρα έχει έρημωθεῖ. Τό ένα σχολείο μετά τό άλλο κλείνει. ’Η έσωτερική μετανάστευση μαστίζει τήν χώρα μας. Δημιουργούνται νέες πόλεις μέ νέες συνθήκες ζωῆς καὶ τά παιδιά, δπως καὶ ό γάμος καὶ ή οίκογένεια μπαίνουν σέ προγραμματισμό.

Αίτια τής ύπογεννητικότητας.

- 1) ‘Ο έκούσιος περιορισμός τῶν γεννήσεων (έκτρωση, έλεύθερες συμβιώσεις κ.λπ).
- 2) ‘Η μετανάστευση καὶ ή ἀνιση ἀστικοποίηση, ό ασφυκτικός δηλ. έγκλωβισμός τοῦ μισοῦ σχεδόν πληθυσμοῦ μας στήν Πρωτεύουσα καὶ τήν συμπρωτεύουσα.
- 3) Τό ἄγχος τής ἐπιβιώσεως καὶ ή τάση ἀνεξαρτητοποιήσεως τής γυναικας.
- 4) ‘Η ἀνοδος τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ή χαλάρωση τής θρησκευτικής πίστεως, ή ἐλάττωση τής ἐπιδράσεως τής ’Εκκλησίας, ή ἀνεπάρκεια προστασίας τής μητρότητας, τής οίκογένειας, τής μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ, ή έλλειψη δηλ. οίκογενειακής πολιτικής.
- 5) ‘Η βιολογική ἐπίδραση τῶν ναρκωτικῶν καὶ ή όμοφυλοφιλία πού έχουν ἀμεση συνέπεια στόν κλονισμό τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τήν κατακόρυφη μείωση τῶν γεννήσεων.
- 6) ‘Η έλλειψη ’Εθνικοῦ Συμβουλίου Δημογραφικής Πολιτικής καθώς καὶ ’Οργανισμοῦ Ερεύνης.



• Επιπτώσεις.

- α) 'Εθνικές
- β) Οίκονομικές
- γ) Κοινωνικές

Μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος.

- 1) Σεβασμός τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ και πρόταξη τῆς Χριστιανικῆς μας Ιδιότητας.
- 2) Κατάργηση τῶν άντιχριστιανικῶν νόμων τῶν ἐκτρώσεων και τῆς μοιχείας.
- 3) 'Επιστημονική διερεύνηση τοῦ φαινομένου μέ τήν σύσταση Κέντρου Δημογραφικῶν Μελετῶν.
- 4) 'Ενημερωτική προσπάθεια γιά τό μέγεθος και τήν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως πού σήμερα ἀσκοῦν ἀντίθετη προπαγάνδα.
- 5) 'Απάλεψη ἀπό τά σχολικά βιβλία ἀντιεπιστημονικῶν και ἀποπροσανατολιστικῶν ἀπόψεων. Οι νέοι μας πρέπει νά μάθουν και νά προετοιμάζονται ἀπό τά Σχολεῖα γιά νά γίνουν ύπερθυνοι πολίτες και γονεῖς.
- 6) 'Ενίσχυση τῶν δημογραφικά ὑποβαθμισμένων περιοχῶν μέ κίνητρα τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν μέ ἐπιδόματα, μέ μεγάλες φορολογικές ἀπαλλαγές, μέ ἐξεύρεση στέγης και ἔργασίας.
- 7) Παροχή σέ κάθε μητέρα πού ἀποκτά τρίτο παιδί και ἄνω, μηνιαίου γενναίου ἐπιδόματος πού θά καταβάλλεται ἐπί μιά τουλάχιστο πενταετία.
- 8) 'Ανάληψη ἀπό τήν Πολιτεία σέ συνεργασία μέ τήν 'Εκκλησία τῆς εύθύνης γιά τή σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων γιά τίς "ἀνεπιθύμητες κυήσεις".
- 9) Αὔξηση και ἐπέκταση τῶν ύπαρχόντων βρεφονηπιακῶν και παιδικῶν σταθμῶν ἀρωγῆς πρός τή μητέρα και τό παιδί.
- 10) Καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν.
- 11) Χωροταξική ἀνακατάταξη τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μονάδων και χάραξη γενναίας ἀγροτικῆς πολιτικῆς.
- 12) "Άμεσες νομικές ωθησίεις γιά τήν ἐνίσχυση του θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας.
- 13) 'Ανάγκη ἀμεση νά ἐπανέλθει τό πνεῦμα τῆς θυσίας στούς ἀνθρώπους. Κι αὐτό γιατί κάθε παιδί στή μητέρα σημαίνει θυσία, ἀγώνας, φροντίδα, προσφορά, ἐκδαπάνηση, δταν ἐμεῖς ἐνδιαφερόμαστε περισσότερο γιά τήν δική μας καλοπέραση, τήν ἡσυχία μας, τίς ἀπολαύσεις μας, παρά γιά τό παιδί.

./.
.



· Η Ἐκκλησία ἔχει κάθε λόγο νά ἐνδιαφέρεται και νά φροντίζει γιά κάθε θέμα που ἔχει σχέση μέ τόν λαό και τό μέλλον του. Και δυνατόν είναι δύσκολο γιά νά ξεπερασθεῖ ύπαρχει λύση και χρειάζεται πίστη. Και δυνατόν ύπαρχει πίστη στόν Θεό και ἀγάπη στόν ἀνθρωπο, τίποτε δέν είναι ἀδύνατο, δλα είναι δυνατά.

Και είναι ἀνάγκη τώρα, δλοι, δυναμικά, Ἐκκλησία, Πολιτεία, Παιδεία, οἰκογένεια, πιασμένοι χέρι μέ χέρι, πρακτικά νά τό ἀντιμετωπίσουμε δυνατόν σέ λίγο θά ἐγκατασταθοῦν στή χώρα μας και ἔχουν ἀρχίσει ἥδη οι Εύρωπαίοι μέ τίς οἰκογένειές τους, τούς Ναούς τους, τά Σχολεία τους, τήν πίστη τους, τά ἥθη και τά ἔθιμα τους, ἐμεῖς σάν λαός συνταξιούχων και γερόντων, τί θά κάνουμε; Τί θά κανούμε μέ τήν σωρεία τῶν μικτῶν γάμων μεταξύ Ὁρθοδόξων και ἑτεροδόξων ἥ και ἄλλοι θρήσκων; Πώς θά διατηρήσουμε τά ἐλληνορθόδοξα ἥθη μας, πώς θά κρατήσουμε τά παιδιά μας γιά τά ὅποια τόσος λόγος γίνεται σήμερα, ἀφοῦ ἀποτελοῦν τό κέντρο τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος πού ἥ χώρα μας ἀντιμετωπίζει; Πώς θά κρατήσουμε τήν φυλή μας πού σβήνει;

Είναι ἀνάγκη νά προβληματισθοῦμε δλοι και δ καθένας μας στά πλαισία τῶν δυνατοτήτων του νά βοηθήσει δυνατό πιό πολύ μπορεῖ.

