

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΤΜ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΤΡΑΦ.

ΓΥΝΑΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΔΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑ

Ειλικρινά χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στου Παπάγου με εκλεκτές φίλες που με συνδέουν αγώνες κοινοί.

Γιά τις ιδέες μας.

Γιά την Γυναίκα.

Την ειλικρίνεια των λόγων μου,άλλωστε,επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ήλθα πριν λίγο από την Κρήτη,αφήνοντας τον Πρόεδρο,τον οποίο συνόδευα στην περιοδεία του εκεί.

Την αξίζετε όμως αυτή την μικρή θυσία.

Γιατί εμείς οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουμε ν'αγωνιζόμαστε και -προπαντός-γνωρίζουμε να νικάμε!

Είμαστε υπεύθυνες.Αγωνίστριες.Πρωτοπόρες στις μάχες! O

Φίλες,

το θέμα που μου ζητήθηκε να σας αναπτύξω "οι γυναίκες στους εθνικούς αγώνες" είναι πολλαπλά επίκαιρο.

Και επειδή,προχθές γιορτάσαμε,θυμηθήκαμε τον Εθνικό Ξεσπουμό,το μεγάλο 21...

Και επειδή προχθές,επίσης,ανακοινώθηκε η "Επιστροφή των



Τούρκων στα Βαλκάνια. Υστερα από 150 χρόνια!!!
Εστω υπό μορφή ειρηνευτικής δυνάμεως του ΟΗΕ...

Αναμφίβολα περνάμε δύσκολες ώρες.
Τα Βαλκάνια περνάνε δύσκολες ώρες.
Η Ανατολική Ευρώπη περνά δύσκολες ώρες.
Ο Κόσμος περνά δύσκολες ώρες.
Η ραγδαία πτώση της Σοβιετικής ενωσής άφησε ένα γεωπολιτικό κενό. Η συντριβή του κομμουνισμού, αφύπνησε εδαφικές διεκδικήσεις. Ιστορικές και θρησκευτικές διαφορές.

Και, κυρίως, ανέτρεψε τις πολιτικές και τις επιδιώξεις της Δύσης. Τα σχέδια και τους προγραμματισμούς.

Ετοι φτάσαμε στο σημείο που πριν 10 χρόνια θα φάνταζες γελού ή και αδιανότη:

Η Δύση να υπερασπίζεται σήμερα ένα μόρφωμα κρατιδίου, τους πριν λίγα χρόνια κομμουνιστές των Σκοπίων, σε βάρος μιας χώρας, της Ελλάδας, που 50 χρόνια τώρα φύλαξε τις Θερμοπύλες της Δύσης στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αίμα και θυσίες πολλές.

Και να στρέψουν αυτοί οι Σύμμαχοί μας, να χαρίζουν στους πρώην εχθρούς τους το όνομα της χώρας του Φιλίππου και του Μεγαλέξανδρου!

❶ Ο Tempora! Ο Mores! Ω καιροί, ω ήθη! Που θάλεγε ο Λατίνος ποιητής!..

Αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που το Ελληνικό Εθνος δίνει γιά μιά ακόμα φορά, μέχρι επιβίωσης το να θυμόμαστε είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο. Είναι ζωτικό!

Μνημονεύουμε, λοιπόν σήμερα, όλες τις Ελληνίδες προγόνισσες που γέννησαν, ανέθρεψαν, δίδαξαν άνδρες δοξασμένους



και μεγάλους άνδρες που έγραψαν ιστορία στα πεδία των μαχών, στην πολιτική, στις τέχνες και τις επιστήμες...

Μνημονεύουμε, ίσως, ταυτόχρονα και τις ανώνυμες Ελληνίδες που γέννησαν και ανέθρεψαν και δίδαξαν τους χριλιάδες χριλιάδων ανώνυμους Ελληνες που φύλαξαν αυτή την πατρίδα που έπεσαν για χατήρι της. Από την Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα που έδινε στο γιό της την ασπίδα με το "Ταν ή επί τας," μέχρι την Ελληνίδα της Πίνδου στον Πόλεμο του '40...

Η προσφορά της Ελληνίδας στους Εθνικούς Αγώνες υπήρξε καθολική και σημαντική. Κάποιες φορές καθοριστική. Οπου οι συνθήκες το επέτρεπαν είχε δικό της πρώτο ρόλο.

Στον μεγάλο ξεσηκωμό, στην Εθνική μας Επανάσταση έχουμε πλήθος τέτοιων παραδειγμάτων.

Οι Σουλιώτισσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον Αγώνα, καθώς πολεμούν δίπλα στους άνδρες, ενώ δύο απ' τις λαμπρότερες σελίδες της Ιστορίας μας γράφτηκαν από γυναίκες εκεί.

Στο Ζάλογγο, μετην ομαδική περήφανη αυτοθυσία τους και στου Δημουλά τον Πύργο όπου η Δέσποινα - η γυναίκα του Γιωργάκη Μπότσαρη - τα Χριστούγεννα του 1803, μαζεύοντας νύφες, θυγατέρες, αδελφές κι' εγγόνες έδωσε ένα αιώνιο μάθημα Ελευθερίας και Φιλοπατρίας.

Υστερά από μιά αιματηρότατη μάχη με τους Αρβανίτες.
"Και τα φυσέκια άναψε κι' όλα φωτιά γινήκαν"

Ήταν η Μπουμπουλίνα, ήταν οι Τζαβέλαινες, ήταν η Μαντώ Μαυρογένους.

Δεκάδες επώνυμες Ελληνίδες που έδωσαν την περιουσία τους, τη βόλεψή τους, τη ζωή τους ακόμα γιά την Πατρίδα.

Μα γώ τιμώ περισσότερο - και πιστεύω θα συμφωνήσετε - τις μάνες εκείνες που φτιάξανε τα παλληκάρια. Και που οι τις τολ-



λέσ ήταν πολύτεκνες.
Τιμώ την μάννα του Παπαφλέσσα που είχε 18 παιδιά!

Τιμώ την μάννα του Αθανασίου Διάκου πο'χε 12.Του Κολοκοτρώνη πούχε 12.Του Σαμουήλ πούχε 11.Του Καποδίστρια πούχε 8.

Ολες αυτές οι πολύτεκνες Ελληνίδες ανέθρεψαν αυτούς τους μεγάλους άνδρες που με το σπαθί ή με το νού μας χάρισαν την Ελευθερία.

Από τότε μέχρι τις μέρες μας η προσφορά της Ελληνίδας στους Εθνικούς Αγώνες είναι γνωστή και μεγάλη.

Προχθές ακόμα η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στον Κόσμο ανατρίχιασε απ'την περίπτωση της Κύπριας δασκάλας που έδιωξε ο Ντεκτάς απ'τα κατεχόμενα!..

20 χρόνια μετά το μεγάλο έγκλημα, μετά την Τούρκικη Εισβολή παρέμεινε εκεί κρατώντας άσβεστη την Ελληνική γλώσσα και παράδοση σε μιά φούχτα Ελληνόπουλα. Που'χαν ξεμείνει στη σκλαβωμένη γή...

φίλες,

Οπως είπα και στην αρχή την προσφορά μας την ξέρουμε. Αυτό που σήμερα έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε τους επικίνδυνους καιρούς και ν'αγωνιστούμε.

Να κρατήσουμε την Ελλάδα μας μακριά απ'τις πολεμικές φλόγες που λαμπαδιάζουν γύρω μας λαούς και χώρες.
Και να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο αύριο γιά τα παιδιά μας.

Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτούς τους πολύ δύσκολοις και



·ρούς βρεθήκαμε να μας κυβερνά μιά απ'τις πιό αδύναμες κυβερνήσεις.

Ποιός τάχατε υπολογίζει, πώς αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι Πρόεδρος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεγαλύτερης Παγκόσμιας δύναμης μετά την Αμερική; Κατορθώσαμε να μας μητιρίζει κι' αυτός ακόμα ο Γκλιγκόρωφ. Ενας ασήμαντος πρώην Νομάρχης επί Κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας.

Και κατορθώσαμε να κάνουμε τέτοιες διπλωματικές κινήσεις ώστε ο ΟΗΕ να στείλει στη Βοσνία ως ειρηνιστική δύναμη, τα στρατεύμετα κατοχής της Κύπρου!..

Σίγουρα έχουμε μιά αδύναμη κυβέρνηση.

Τα βλέπουμε αυτά και τα επισημαίνουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Ομως είμαστε Κόμμα Πατριωτικό. Είμαστε υποχρεωμένοι στο εξωτερικό να στηρίζουμε έστω αυτή την αδύναμη κυβέρνηση.

Στο εσωτερικό η αδυναμία, η αδράνεια της κυβέρνησης είναι πιό χαρακτηριστική και πιό επώδυνη.

Σ'ένα τρίμηνο δανείστηκε 1,5 τρις δρχ σε συνάλλαγμα. Ήταν η μόνη οικονομική πράξη που έκανε η Κυβέρνηση.

Ο (Εδώ μπορείτε να συμληρώσετε ότι άλλο θέλετε)

Φίλες,

Θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Και να σας καλέσω ν' ανασκουμπωθούμε.

Καθώς πάνε τα πράγματα, γρήγορα, πολύ γρήγορα θα κληθού-



με σε νέους αγώνες.

Η Νέα Δημοκρατία πολύ σύντομα θα κληθεί να εφαρμόσει την Ειρηνική Επανάσταση, που θα φέρει τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη στη χώρα. Και εμείς οι γυναίκες -όπως πράξαμε και στο παρελθόν- θα είμαστε πρωτοπόρες.

Γιά να σχεδιάσουμε, να εφαρμόσουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο γιά τα παιδιά μας.

(

0

