

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

1 ΙΑΝ. 1997

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

# ρωτογραφικός



«Εθνική ομοψυχία», είναι η φράση της μόδας στον πολιτικό μας χώρο, πόσο εφικτή μπορεί να είναι για μας τους θερμόαιμους Έλληνες η ζωή σφαιρομαστέ για πολιτικές αντιπαράθεσεις – όπως εξάλλου και η ποδοσφαιρική ή καλλιτεχνική – αυτό είναι μια άλλη ιστορία που απαιτείται η πάλη και η ψυχολογική αναζήτηση. Μακριά από μας αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις μέρες. Ας το διασκεδάσουμε με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας...

...και να περπατάμε στις κυρίες του πολιτικού μας χώρου, που είθιςται να είναι οι κυρίες, να δροσίζονται οι τούτες τις γιορταστικές μέρες και τις ρωτήσουμε: «Ποιες είναι οι προθέσεις σας να οργανώσετε τον εορτασμό των γενεθλίων στο σπίτι σας, μέσα στα πλαίσια της εθνικής ομοψυχίας;»...  
...καλοούσατε;  
...στη διάθεσή σας...



Φωτογραφίες: ΔΗΜ. ΜΕΛΙΤΑΣ

## ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Εγώ μελαγχολώ τόσο πολύ με τις γιορτές...

Γι' αυτό, ποτέ, μα ποτέ δεν κάνω τίποτα, σε καμιά γιορτή.

Ούτε στις ονομαστικές, ούτε στις μεγάλες. Είμαι γιγάτη θλίψη τέτοιες μέρες...



### ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Για μας, στη ΝΔ, η εθνική συμφιλίωση είναι μια πολύ ουσιαστική και μακρόχρονη διαδικασία για να περιοριστεί στην πρόσκληση ενός πολιτικού αντιπάλου σε μια κοινή πολιτική σκηνή. Εν πάση περιπτώσει κι αφού έταξηθεί το ερώτημα, θα προσακούσει τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου, περισσότερο από μια ενδόμυχη, ίσως, περίπτωση. Θα ήθελα να δω τις αντιδράσεις στο πρόσωπό του, όταν θα του εύχονται - χαρούμενο και ευτυχισμένο το 1987...

### ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

Τα Χριστούγεννα τα περνά πάντα με τους φίλους μου. Είναι όλοι έτσι κι αλλιώς πολιτικά στομα, έχουν όλοι αβόλας πολιτικές εκθέσεις και συχνά δεν συμφωνούν με τις δικές μου.



### ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ

Δεν καλώ ποτέ κανέναν και δεν πηγαίνω πουθενά. Περνώ τις γιορτές σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, με πολύ λίγους και καλούς φίλους, στο σπίτι μου.



εις τιμήν του 1987

