

## Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ.Φάνης Πάλλη-Πετραλιά  
στη Διακοματική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κύριοι συνάδελφοι,

Η τραγικότητα του Δημογραφικού Προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι γνωστή : Η Ελλάδα γερνάει και πεθαίνει, δίχως να ανανεώνεται! Οι δείκτες είναι γνωστοί σε όλους μας! Εν συντομία 2-3 στοιχεία που όχι απλά δείχνουν, αλλά καταγγέλουν την πορεία του Εθνους.

\* Σε πολλές περιοχές της χώρας ορισμένες από τις οποίες είναι εθνικά κρίσιμες όπως η Λέσβος, ο Εβρος, η Ροδόπη, ήδη από το τέλος της περασμένης 10ετίας του 80, οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις σε απόλυτους αριθμούς.

\* Προχθές ο κ.Αρσένης το είπε καθαρά. Σε λίγα χρόνια οι νέοι δεν θα επαρκούν γιά τη στελέχωση των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

\* Σε 20 χρόνια, ενώ η χώρα μας θα είναι κατά 500 χιλιάδες κατοίκους μικρότερη, η Τουρκία θα πλησιάζει τα 90 εκατομμύρια και η Αλβανία τα 8 εκατ.!

\* Η γεννητικότητα βρίσκεται ήδη κάτω του 1,1 παιδιά ανά γυναίκα, όταν και μόνο η διατήρηση του πληθυσμού απαιτεί 2,1 παιδιά.

\* Η κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων, λόγω της εξελίξεως αυτής είναι άθλια και προβλέπεται τραγική: Ενώ έχει παγκόσμια αποδειχθεί ότι η ελάχιστη αναλογία γιά κάθε υγιές ασφαλιστικό σύστημα είναι 4,7 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο, στη χώρα μας η αναλογία αυτή είναι στο μεν ΙΚΑ 2:1 στο δε Δημόσιο 1:1!

Ολα αυτά τα στοιχεία - και πολλά άλλα - είναι προφανές ότι καθιστούν το Δημογραφικό το υπ' αριθμόν ένα Εθνικό πρόβλημα. Γιατί όλα τα άλλα εθνικά θέματα το Κυπριακό, το Μακεδονικό, της μειονότητας της Βορείου Ήπειρου, το Οικονομικό, είναι ασφαλώς υπαρκτά και μεγάλα. Άλλα πρώτη προυπόθεση, πρώτος όρος γιά ν' αντιμετωπισθούν είναι να υπάρχουν Ελληνες. Και όπως πάμε σε λίγες δεκαετίες θα υπάρχουν ολόκληρες περιοχές δίχως κατοίκους!



Τα στοιχεία αυτά και άλλα πολλά είναι από καιρό γνωστά σε όλους μας. Εχουν γραφεί, έχουν αναλυθεί, έχουν σχολιασθεί. Αυτό που έχει πιά σημασία είναι να πάψουμε τη κασσανδρική αντιμετώπιση, να πάψουμε να "κλαίμε" γιά την συμφορά που έρχεται και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη συμφορά. Και αυτό ακριβώς επιχειρείται με την πρόταση αυτή. Η οποία δεν είναι εγκεφαλικό δημιούργημα, αλλά ρεαλιστική πρόταση που στηρίζεται στο σχετικό Ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής της Βουλής και σε εισηγήσεις και προτάσεις ειδικών επιστημόνων, δημογράφων και υπηρεσιακών παραγόντων που γιά δεκαετίες δούλεψαν σε αρμόδιες υπηρεσίες πολλών υπουργείων.

Λύνο λόγια γιά το πώς φθάσαμε στη σημερινή Πρόταση Νόμου:

Πέρυσι, τον Φεβρουάριο του 1993, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής γιά το Δημογραφικό, που είχε συσταθεί με πρόταση του τότε Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη δημοσιοποίησε το Ομόφωνο Πόρισμα της στο οποίο καταγράφεται η κατάσταση και γίνονται προτάσεις γιά την αντιμετώπισή της.

Αμέσως τότε ο κ. Μητσοτάκης σύστησε Επιτροπή Δημογραφικού, με πρόεδρο την υποφαινομένη - ως αρμόδια υφυπουργό Πρόνοιας τότε - με αντικείμενο να μελετηθεί το Πόρισμα και βάσει αυτού να φέρουμε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Αμέσως με τη σειρά μου συγκρότησα μιά μεγάλη Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, (ήταν ο κ. Γερανίδης, ο κ. Χατζηδημητρίου, ο κ. Αδρακτάς), η Εκκλησία, (θυμάμαι ήταν ο Σεβασμιώτατος Θήρας), η Ακαδημία, όλα τα συναρμόδια υπουργεία και όλοι οι φορείς. Μπήκαν επίσης επιστήμονες, δημογράφοι, καθηγητές Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων κ.α.

Στόχος μας ήταν να συντάξουμε ένα νόμο που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί. Γιατί γνωρίζουμε όλοι, ότι μιά οποιαδήποτε δημογραφική πολιτική είναι πολυδάπανη και προυπόθεση εφαρμογής της είναι να έχουν διασφαλισθεί οι ανάλογοι πόροι.

Πραγματικά, ύστερα από κάμποσες συνεδριάσεις συντάξαμε ένα προσχέδιο, που δώσαμε στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στους επιστήμονες δημογράφους να το επεξεργασθούν λεπτομερειακά.

Τελικώς υπήρξε ένα Σχέδιο Νόμου που όμως δεν προλάβαμε να καταθέσουμε, λόγω των πρόωρων εκλογών, του περασμένου Οκτωβρίου.

Εκτοτε και γιά λόγους αρχής και γιά λόγους πολιτικής δεοντολογίας και πολιτικής "καλής συμπεριφοράς" περιμέναμε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει νόμο γιά το Δημογραφικό, βάσει του Πορίσματος που και το ίδιο είχε προσυπογράψει.

Ενας χρόνος πέρασε δίχως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να κάνει κάτι. Τα χρονικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί, αφου και το ζήτημα κάθε μέρα που περνά χειροτερεύει.

Ετσι αποφασίσαμε να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία και να καταθέσουμε την παρούσα πρόταση νόμου.



Πριν πώ δύο λόγια γιά το τί προτείνουμε θέλω να υπογραμμίσω ότι η Πρόταση αυτή Νόμου εισάγει κάποιες βασικές καινοτομίες, ως προς τον χώρο και τον χρόνο.

Γιά πρώτη φορά - με τον προτεινόμενο νόμο - δίδεται η δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρμόζει μιά συγκεκριμένη δημογραφική πολιτική σε ορισμένους νομούς, και σε άλλους να μην την εφαρμόζει. Αυτό δίνει την δυνατότητα να ενισχυθούν πληθυσμιακά κάποιες εθνικά κρίσιμες περιοχές και έμμεσα να παταχθεί η αστυφυλία.

Επειδή, καθώς είπα, η δημογραφική πολιτική είναι πανάκριβη, δίδεται επίσης η δυνατότητα να εφαρμόζεται σταδιακά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας...

Και τώρα ορισμένα βασικά σημεία της Πρότασης Νόμου:

Στόχος μας - κεντρική φιλοσοφία μας - είναι να δώσουμε κίνητρα γιά την απόκτηση του 3ου παιδιού.

Ετσι:

1. Οσοι αποκτήσουν 3ο παιδί μετά την 1.1.95 προτείνεται να έχουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων. Τα οποία δεν είναι λίγα.

2. Παρατείνεται η διάρκεια του επιδόματος 3ου παιδιού που είχαμε θεσπίσει το 1990 από τα 3 στα 12 χρόνια. Ακόμα περισσότερο:

Το επίδομα γιά το παιδί που γεννιέται μετά την 1.1.95, αναπροσαρμόζεται και φτάνει στο ύψος των αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη.

3. Γιά το 4ο παιδί, που αποκτάται μετά το 1995 το επίδομα διπλασιάζεται και επεκτείνεται μέχρι τα 18 χρόνια ή μέχρι τα 21 εφόσον σπουδάζει.

4. Σε όσους αποκτούν 3ο παιδί μετά το 1995 και είναι "οικονομικά αδύνατοι" παρέχεται δωρεάν κατάλληλη κατοικία, ή το ανάλογο ενοίκιο.

5. Στους νέους γονείς που σπουδάζουν όταν αποκτήσουν 3ο παιδί τους παρέχεται επίδομα σπουδών.

6. Θεσπίζεται η συνυπηρέτηση γονέων με 3ο παιδί, αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο εισόδημα, διπλασιάζεται η γονική άδεια, καθιερώνονται ειδικά προγράμματα γιά νέους αγρότες.

7. Καθιερώνεται πανελλαδικά η κατ'εξαίρεση εγγραφή του 3ου παιδιού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θεσπίζονται κίνητρα γιά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και των οδικών ατυχημάτων, και καθιερώνεται υποχρεωτικός προγεννητικός έλεγχος.

Τέλος εισαγούμε και την Εκκλησία στη στήριξη του Δημογραφικού με ουσιαστικές παροχές προς τους γονείς που αποκτούν 3ο παιδί.



Υπάρχουν και ορισμένες βασικές θεσμικές προτάσεις: Γιά παράδειγμα δεσμεύεται η κυβέρνηση να καταγράψει επιτέλους τις ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας σε τακτό χρόνο να θεσμοθετήσει τα "δρια φτώχειας" και να κάνει ένα δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών που θα εξυπηρετούν τις Ελληνίδες εργαζόμενες.

Κύριοι συνάδελφοι,

Η Πρόταση που καταθέσαμε είναι μελετημένη επιστημονικά και εφαρμόσιμη. Άλλα δεν είναι δογματική.

Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, όλοι εσείς κύριοι συνάδελφοι μπορείτε και πρέπει να φέρετε προτάσεις που θα την βελτιώσουν.

Στόχος είναι να αρχίσει η εφαρμογή μιάς δημογραφικής πολιτικής κάτι που - πιστεύουμε - είναι εθνικά επείγον και απαραίτητο.

Κάτι που πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ! Αν θέλουμε να υπάρχει και αύριο Ελλάδα!

Γι' αυτό και καλούμε και τη κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής και τα άλλα κόμματα να πάρουν αμέσως θέση.

