

Π οια είναι, λοιπόν, η Ελληνίδα σήμερα; Η αλλιώς - για να είμαστε πιο ιν στην εποχή. Ποιο είναι το προφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας; Και μπορούμε να θυμόμαστε πως είναι ενιαίο, πως περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες της Ελληνίδας; Και πόσο σύγχρονο μπορεί να είναι, όταν πολλές από μας τις αυτοαποκαλούμενες «σύγχρονες» κουβαλάμε μέσα μας την εποχή της γιαγιάς ή της μητέρας μας στις σχέσεις μας, στις αντιληψίες μας, στον τρόπο συμπεριφοράς μας.

Λέτε το σύγχρονο να το υποδηλώνουν μόνο οι φίρμες οικιών μόδας στα ρούχα μας ή στα αξεσουάρ μας; Μήπως το στιλ που ντυνόμαστε; Μήπως η μουσική που ακούμε; Μήπως το πού τρώμε ή πού πίνουμε τα σφράγια; Μήπως το πού δουλεύουμε;

Ποιο είναι, επιτέλους, η Ελληνίδα του 1991;

Μήπως η ασπαζόμενη τις «νέες ιδέες», που καθημερινά, όμως, αποκαλύπτονται πόσο παλιές είναι;

Μήπως εκείνη που «βάζει» στον προβληματισμό της και ολίγη αμφιθήτηση, έτσι επειδή είναι της μόδας;

Μήπως η κουρασμένη, «προδομένη», απογοητευμένη, αλλά πάντα αισιόδοξη αριστερή;

Μήπως η μπουχτισμένη συγδικαλιστρία, που χρέωνταρα προσπαθεί να ορθώσει το γυναικείο λόγο στις ανδροκρατούμενες διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων;

Μήπως οι γυναίκες που ξέρουν να παρατηρούν, μπορούν να διαισθανθούν ή να κρίνουν, αλλά που ποτέ τους δεν πιστεψαν ή δεν προσπάθησαν να προβάλουν «δικαιώμα» σ' όλα όσα τις ενοχλούν;

Μήπως, τέλος, σύγχρονη Ελληνίδα είναι η μαθήτρια, που παρά τη θλίψη, την απογοήτευση, την κατάρρευση, την εσωτρέφεια, την κούραση των καιρών «άνθισε» και απαίτησε ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη ζωή και στη μόρφωση;

Θα λέγαμε ότι όλες οι παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να συμπληρώσουν το παζλ που λέγεται σύγχρονη Ελληνίδα. Αναζητήσαμε, όμως, το πρόσωπό της και μέσα από την «ξύλινη γλώσσα» των αρι-

θμών και των στατιστικών. Ομολογούμε ότι τα νούμερα δεν είναι και τόσο «σύγχρονα». Δηλαδή, τα επισήμα στοιχεία για τη θέση της γυναικάς στην ελληνική κοινωνία τοποθετούνται στα έτη 1981 - χρονιά που έγινε την προγραφή - 1985, χρονιά που έδωσε η χώρα μας την πρώτη και τελευταία έκθεση στον ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, οιβάρες πρόσφατες προσπάθειες συγκέντρωσης τέτιων στοιχείων έχουν γίνει από γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα, λόπον, με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός της χώρας ήταν 9.739.589, εκ των οποίων τα 4.960.018 είναι γυναικες. Στο σύνολο των γυναικών το 1.379.501 είναι εργαζόμενες και αποτελούν το 35,6% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι υπόλοιπες δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία νοικοκυρές, ενώ το 18,2% των γυναικών κατα-

γράφονται επίσημα ως συμβοήθουντα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας.

### Αναλφάβητες

Την πρωτιά, δυστυχώς, κρατούν οι γυναικες στον αναλφάβητισμό. Συγκεκριμένα, 563.435 γυναικες, δηλαδή το 13,3% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού, δηλώνουν αγράμματες. Είναι το 79,9% του ενεργού αναλφάβητου πληθυσμού, ηλικίας πάνω από 10 χρόνων.

Οι άνδρες αναλφάβητοι είναι 143.266, 3,6% του συνόλου των ανδρών. Ακόμη, οι αναλφάβητες εργαζόμενες γυναικες είναι περιπού τέσσερις φορές περισσότερες από τους άνδρες.

### Επίπεδο εκπαίδευσης

Σ' ό,τι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 51% των γυναικών είναι απόφοιτες δημοτικού. Το αντιστοιχο ποσοστό ανδρών είναι 60,2%. Το 17,9% είναι απόφοιτες

μέση εκπαίδευσης, ενώ στα ιδια επίπεδα κυμαίνεται και το αντιστοιχο ποσοστό των ανδρών — 17,5%.

Απόφοιτες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δηλώνουν μόλις το 3,8% των γυναικών. Το ποσοστό των ανδρών είναι σχεδόν διπλάσιο, 7,1%. Να σημειώσουμε ότι τα μαθήματα λαϊκής επιμόρφωσης κοπτική, ραπτική, δακτυλογραφία, ένεντς γλώσσες — παρακολουθούσαν — όσο διάστημα γινόταν - αποκλειστικά γυναικες.

### Αγρότισσα

Θα μπορέσουμε να πούμε ότι οι αγρότισσες είναι το πλέον ξεχασμένο κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού. Κρατούν, όμως, μια θλιβερή και ανησυχητική πρωτιά. Οι γυναικες της υπαίθρου - σύμφωνα με έρευνα της ΟΓΕ το 1988 - ήταν πρώτες στην κατανάλωση πρεμιστικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, το 30,6%

θούντα και μη αμειβόμενα μέλη οικογένειας» εντάσσεται το 36,2% των απασχολούμενων γυναικών, σ' όλους τους τομείς της οικονομίας. Το αντιστοιχο ποσοστό ανδρών είναι 3,9%. Ο τομέας που κατά κύριο λόγο συγκεντρώνει τις γυναικες αυτής της κατηγορίας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία.

### Εργαζόμενη γυναίκα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι εργαζόμενες γυναικες αριθμούν 1.379.501 και αποτελούν το 35,6% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Οι γυναικες - εργοδότες είναι μόλις το 1,8%.

Το ποσοστό των παντρεμένων γυναικών που εργάζονται είναι 37,6%, των ανυπαντράντων το 56% και των διαζευγμένων το 68,8%. Το 45,3% των εργαζόμενων γυναικών απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Τα τελευταία στοιχεία δίνουν πάνω από 160.000 άνεργες, που σημαίνει το 55,7% των ανέργων. Το 85% των εργατριών είναι ανειδικευτές, το 44% των γυναικών εργατικού δυναμικού έχουν απολυτήριο στοιχείο εκπαίδευσης και μόλις το 11% των απασχολουμένων έχουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης. Στη δημόσια υπηρεσία μόλις το 2% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναικες, στον ιδιωτικό τομέα 0,9%, στον ΟΤΕ το 0,5%. Οι μέσες αμοιβές των γυναικών στο δημόσιο καλύπτουν το 70% των αντιστοιχων αμοιβών των ανδρών, ενώ στον ιδιωτικό το 65%.

Από έρευνα που έκανε πρόσφατα η ΓΣΕΕ προκύπτει ότι η εργαζόμενη Ελληνίδα διαθέτει υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τον άνδρα. Στους 100 εργαζόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ αντιστοιχούν 60 άνδρες και 40 γυναικες (η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικού 35%).

Τέλος, οι αξιες της εργαζόμενης Ελληνίδας είναι περισσότερο ανθρώπινες και ποικιλότερες από τις ανάγκες, οι απόψεις της, οι κοινωνικοί και πολιτικοί της προβληματισμοί συμπίπτουν κατά κανόνα μ' εκείνους των πιο μορφωμένων στρωμάτων.

Αλήθεια, βρίσκεται μέσα σ' όλα αυτά τον εαυτό σας;

Βοηθούν και δεν αμειβούνται  
Στην κατηγορία «συμβοη-









## ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ

# Ενωτικό αυτόνομο γυναικείο κίνημα

**Η Γενική Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ με δήλωση της στο «Ριζοσπάστη» επισημαίνει:**

Η φετινή επέτειος δεν πρέπει να αφιερωθεί κυρίως σε απολογισμούς και γιορταστικές εκδηλώσεις για τη γυναικα και τα δικαιώματά της. Οχι γιατί δεν έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα για το ρόλο της γυναικας, εργαζόμενης και μη, στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. Οχι γιατί δεν έχουμε να πούμε τόσα πολλά για την επιδεινωση της θέσης της, εξαιτίας της γενικότερης αντικοινωνικής πολιτικής και της μόνιμης, καθολικής, δυστυχώς, αδιαφορίας για τη χειραφέτηση και το σεβασμό της γυναικείας προσωπικότητας.

Αυτή τη χρονία, όμως, απαιτείται να αντιμετωπιστεί ένα ιδιαίτερο, κρίσιμη σημασίας ζήτημα για το κίνημα απελευθέρωσης και χειραφέτησης της γυναικας, το πρόβλημα της ενότητάς του και των νέων μορφών οργάνωσής του. Δεν δικαιολογείται άλλη καθυστέρηση, τη στιγμή που αναγνωρίζουμε όλες μας, ανεξάρτητα πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, ότι γυναικείος αγώνας δίχως ενωτικό γυναικείο κίνημα με αυτόνομη παρουσία και δράση δεν αντιτυπείται.

Πολύ περισσότερο που έχει αποδειχθεί 17 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ότι κανένα κοινωνικό κίνημα δεν αφυπνίζεται από μόνο του στο γυναικείο ζήτημα, αν δεν δεχθεί την έντονη πίεση των ιδιων



των γυναικών.

Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας πλατύς διάλογος, από τις υπάρχουσες γυναικείες οργανώσεις, από γυναικες που έχουν ευαισθητοποιηθεί και ιδιαίτερα ασχολούθει με το ζήτημα της ισοτιμίας, για τους τρόπους ανασυγκρότησης και νέες μορφές οργάνωσης και δράσης των γυναικών. Αν χρειαστεί — από ότι φαίνεται θα χρειαστεί — να υπερβούμε παγιωμένες - ξεπερασμένες μορφές οργάνωσης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οργανωτικό. Ο διάλογος πρέπει να επεκταθεί στο ίδιο το περιεχόμενο των γυναικείων αγώνων, να φιλοδοξήσει στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης, συνεκτικής ολοκληρωμένης απόψης για τη γυναικα και το σύγχρονο ρόλο της στην κοινωνική ζωή, την ανάπτυξη, την πολιτική, ευαισθησίας στο γυναικείο αγώνα.

Οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν, και ιδιαίτερα η Αριστερά, να υποβοηθήσουν μια τέταρα προσόπους, να τροφοδοτήσουν με τις δικές τους εμπειρίες και επεξεργασίες την κοινωνική αυτή προσπάθεια.

Να αποδείξουμε όλοι και όλες μας ότι η αναφορά στις γυναίκες, το φεμινιστικό κίνημα δεν υπηρετεί ευκαιριακές σκοπιμότητες. Δεν χρησιμοποιείται μόνο ως χαρακτηριστικός κωδικός μιας εκσυγχρονιστικής και ανανεωμένης αντίληψης για την κοινωνία και την πολιτική. Το 1991, χρονία του 13ου Συνεδρίου για το ΚΚΕ και διεργασιών στο χώρο της Αριστεράς, να γίνει χρονία έμπρακτης απόδειξης της ευαισθησίας στο γυναικείο αγώνα.

## B. APTINOPOULOU - KRITSIHL

# «Πλήθος δυσχερειών»



**Σήμερα αδιαφορισθήτητα οι γυναικείες οργανώσεις περνούν μια κρίση, με κυρίο χαρακτηριστικό την απομάκρυνση των γυναικών από τα όποια σχέδια του γυναικείου κινήματος. Άλλωστε θα ήταν παράδοξο να μείνει το κίνημα των γυναικών έχω από την κρίση που παρατηρείται σ' όλα τα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνίας μας. Από την άλλη πρέπει όμως να σημειώσουμε:**

Πρώτον: Η επιρροή της φεμινιστικής ιδεολογίας στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από το αριθμητικό μέγεθος των ενταγμένων γυναικών στο κίνημα.

Δεύτερον: Η μετά τη μεταπολίτευση δεκαετάρη πορεία του γυναικείου κινήματος στη χώρα μας έχει σήμερα να δειξει σημάδια ωριμότητας, που ανοίγουν νέους δρόμους μέσα από νέες προοπτικές. Ωρίμασαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα υπαρξής του γυναικείου κινήματος, με την ταυτότητά του, με την αυτοτέλεια του, με το περιεχόμενο των διεκδικήσεων, με τις συμψαχίες ή με τις πραγματικές διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς γυναικείους φορείς.

Είναι πολύ σημαντικό, ότι μέσα από τις πολύ συχνές τον τελευταίο καιρό συνεργασίες και την κατάκτηση όλου και πιο κοινής γλώσσας, γίνεται πλέον καθαρό ότι οι διαφορές του παρελθόντος ήταν περισσότερες εξωγενείς και πλασματικές, δημιουργούσαν μια πόλωση, που την πλήρωνουμε όλες ακριβά.

Σ' ότι αφορά την οργάνωσή μας φαίνεται ότι η σημερινή μας οργανωτική δομή έχει εξαντλήσει το σκοπό για τον οποίο τότε προτιμήθηκε. Και που είχε σχέση με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις δοσμένες κοινωνικές ανάγκες — κύρια ο αναγκαίος τότε εκδημοκρατισμός με αφαίρεση στις ιδιαίτερες γυναικείες διεκδικήσεις.

Σήμερα τα καταστατικά, οι σφρίτες διαδικασίες, οι κλειστές μορφές, ακόμη και οι μέχρι πρότινος μορφές αγωνιστικής έκφρασης δεν συγκίνουν τις γυναίκες.

Ο ίδιος τρόπος οργάνωσης της ζωής σήμερα, οι νέες δυσκολίες που εμφανίζονται σε συνδυασμό με τις καινούργιες απαίτησες της ζωής, μας αφήνουν πίσω από τις διαθεσίσεις των γυναικών, όταν τις καλούμε να ενταχθούν.

**Το γυναικείο κίνημα σήμερα, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, δεν έχει υποχωρήσει. Σε αντίθεση με αυτό, που από διάφορες πλευρές διακηρύχθηκε, ότι δηλ. επικρατεί μια σχετική στασιμότητα στο γυναικείο κίνημα, η πραγματικότητα αποκαλύπτει καθημερινά το δυναμικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα του φεμινιστικού κινήματος.**

Οι γυναικείες οργανώσεις παρακολουθούν τις εξελίξεις και ταυτόχρονα αγωνίζονται για τη βελτίωση της θέσης της γυναικας στην απασχόληση και σε άλλες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δραστηριότητες, ωστόσο η ουσιαστική αλλαγή της θέσης της γυναικας στους παραπάνω τομείς, χαρακτηρίζεται από πλήθος δυσχερειών και εμποδών, που αντικαποτρίζουν την αυξημένη κοινωνική αντίδραση σ' αυτού του είδους την αλλαγή. Ετοι, το σημείο αναφοράς δεν είναι η «στασιμότητα» του γυναικείου κινήματος (πώς θα μπορούσε άλλωστε, στο βαθμό που η δυναμικότητα του κινήματος εκπήγαζε άλλα και εκφράζει τις ποικιλές μορφές ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων), αλλά η αυξημένη κοινωνική αντίδραση της ανδροκρατούμενης κοινωνίας και πρός αυτή την κατευθυνση.

Σέ θέτη πρέπει να αποφάσισεται από την κοινωνία για την ανάπτυξη της γυναικείας οργανώσεων. Οταν η ιδιαίτερη κοινωνία, με τα πρότυπα που προβάλλει και επιβάλλει, υπαγορεύει τη θέση της γυναικας, είναι φύσικό να επηρεάζει την ανταπόκριση των γυναικών — και των ανδρών — προς τις γυναικείες οργανώσεις. Οταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν παρωχημένα γυναικεία πρότυπα και αρνητικά στερεότυπα για την κοινωνική θέση της γυναικας, είναι εύλογο ότι κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην αλλαγή της νοοτροπίας για τη νοοτροπία της γυναικας.



και θα συμβάλει στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παλεύοντας για τα δικαιώματα της γυναικας, αγωνιζόμαστε για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σέ θέτη πρέπει να αποφάσισεται από την κοινωνία κινήματος: Η αντικαποτρίζεται από πλήθος δυσχερειών και ανταπόκρισης του γυναικείου πληθυσμού είναι μια σχέση περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική, που καθορίζεται από κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς όρους. Οταν, όμως, το κομματικό κυρίως στοιχείο επισκιάζει και πιθανόν αλλοιώνει το χαρακτήρα του φεμινιστικού κινήματος, τότε σαφώς επηρεάζεται και η συνολική ανταπόκριση των γυναικών. Ο αγώνας για την ισοτιμία των δύο φύλων δεν πρέπει να θυσίαζεται χάρη των κομματικών επιδώξεων, αλλά πρέπει να δινεται μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο αφού στοχεύει στην εξάλειψη συγκεκριμένων πατριαρχικών δομών, διατηρώντας πάνω απ' όλα τη σαφήνεια των στόχων του και των επιδιώξεων του κατευθυνόμενο προς την αλλαγή της νοοτροπίας και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναικας.

Το αφέρωμα ετοιμασαν οι:  
Ουρανία ΣΟΥΛΤΗ  
Βάλια ΜΠΑΖΟΥ  
Ελευθερία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Κώστας ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ